



ÖLÜM DEĞİL ÇÖZÜM!

sosyalist işçi

www.sosyalistisci.org

DEVİRİMCİ ANTİKAPİTALİST HAFTALIK GAZETE

Sayı 450 ■ 8 Kasım 2012 ■ Fiyatı: 25 krş.



Başı için 1 milyon kişi

Kürt mahpusların açlık grevleri gösterdi ki Kürt sorununun çözümü AKP ve CHP'nin eline bırakılmaz.

Çözumsuzlikle geçen yıllardan biliyoruz ki bu devlet kendiliğinden baskıdan vazgeçmez.

Batı'da büyük bir kalabalık sokağa çıkıp "Ben barış istiyorum" derse işte o zaman çözümün önü açılacak.

Ferhat Kentel soruyor: "Bir gün birileri bir çağrı yapsa ve bir milyon insan sokaklara çıkıp "barış" için yürüse... İvr zıvır, ama mama demeden, şu haklıydı bu haklıydı demeden; sadece "barış" için yürüyecek ve savaşı durdurmaya mecbur edecek bir milyon insan... Var mıdır?"

Evet, vardır!

Geçen 28 yılın sonunda halkın ezici çoğunluğu "artık yeter", bu savaş bitsin", "kimse ölmesin" demektedir. Bu sesin sokakları doldurmasına şimdi her zaman-

kinden fazla ihtiyaç var. Çünkü başıya yakınız ve onu kazanmak için toplumsal bir hamle gerek.

Başı için 1 milyon kişinin yürümesi, gerekli esneklik gösterildiğinde başanacak bir hedeftir.

Başı için hepimizin yapacağı bir şey vardır. Savaşın ve ölümlerin yarattığı karamsarlığa karşı işyerlerinde, okullarda, sokaklarda, hayatın her alanında çözüm umudunu öne çıkaracak bir hareketin tam zamanıdır. Böyle bir hareket ancak binlerce aktivistin sokağa çıkması ve insanları sadece barış için yürümeye ikna etmesiyle yaratılabilir.

Tüm tartışmaları bir kenara bırakıp, her görüşten barış yanlısını birleştirmek için mücadele etmeliyiz.

Önerimiz, hep birlikte kolları sıvamak, daha fazla vakit kaybetmeden dev bir başı yürüyüşünü inşa etmek.

Dünyayı değiştirmek için! marksizm 2012

8-9-10-11
Kasım
Taksim
Hill
Otel

	11.00 - 12.15	13.00 - 14.15	15.00 - 16.15	17.00 - 18.15	19.00 - 20.15
8 Kasım Perşembe	15.000 kişiyle birlikte MARKSİZM 2012 8-9-10-11 KASIM ESKİSELİ, Taksim Hill Otel	ATÖÇTE 1000-2000 Kürt Sorunu "Türkiye'de demokratik mi?"	ATÖÇTE 1000-2000 Kürt Sorunu "Türkiye'de demokratik mi?"	İktidarı yenen ve nefesi sıkı tutan Erdoğan "Siyaseti değiştirir Bakın AKP Çengiz Altın	Başı için yürüyüş Taksim Hill Otel Doğru Taksim Eski Köprü
9 Kasım Cuma	ATÖÇTE 1000-2000 Kürt Sorunu "Türkiye'de demokratik mi?"	ATÖÇTE 1000-2000 Kürt Sorunu "Türkiye'de demokratik mi?"	Markizim ve sosyalizm atöçte Tany Engelen - Hilmiye Sunay	Devletçilik karşı mücadelede son durum Alper Kızılcık Kerem Kalkanlı	Marko neden haklıdır? Tany Engelen
10 Kasım Cumartesi	Muhlis'in son Nispeti Yıldız - Çağrı Ökten	AKP'nin karşı sosyalist mücadele Mihail Sargın - Ferhat Kentel Mehmet Bağcı	Azerilerin nead emeli nedir? Bülent Çelikkaya	Kapitalizm sonrası yaşam Doğru Taksim Devrimci Otel Doğru Taksim	AKP Bahan Siyaseti Değiştirir Mehmet Bağcı
11 Kasım Pazar	ATÖÇTE 1000-2000 Kürt Sorunu "Türkiye'de demokratik mi?"	Kasımın önemini gündem Eski Köprü - Hilmiye Sunay	Kürt sorunu ve devlet Çengiz Altın - İbrahim Bağcı Mehmet Bağcı	Yunanistan'ın başı ve antiemperyalizm Tany Engelen - Hilmiye Sunay Mehmet Bağcı	FORUM Başlıklar: Kurbanlar, Çekimler Kurban Kararı A. Kadir Polat Alper Kızılcık Kerem Kalkanlı Kerem Kalkanlı Dünya'da DSİP Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

20. YIL! ÖZGÜRLÜKÇÜ SOLUN EN GENİŞ TARTIŞMA VE EYLEM PLATFORMU

Muhatap belli, barış hemen şimdi

Açlık grevleri, yaşam boyu sakatlık-ölüm sınırına dayandı. Artık boşuna geçirilecek tek bir saniye bile yok. Hızla halledilebilecek olan bir sorun, hükümetin vurdumduymaz ve inkâr eden politik tutumu nedeniyle kronik bir hal alıyor.

Hükümetten arada sırada çıkan çatlak sesler, açlık grevindekilerin taleplerinin abartılı olmadığını, zaten hükümetin de bu konuda adımlar attığını belirtiyor.

Öyleyse ne bekliyorsunuz?

Atın şu adımları!

Adım atarken de üslubunuzu düzeltin.

Açlık grevi eylemini yapanları, yakınlarını, BDP'yi aşağılamaktan vazgeçin öncelikle.

Açlık grevi yapan insanları iradesiz, kuklalar olarak göstermeyin.

Fikirleri, inançları olan ve bu fikirler için, ellerinde kalan son yöntemle direnen insanlar, adı üstünde direniş haklarını kullanıyorlar. Atmadığımız adımlara, "ha oldu, ha oluyor, ha olacak" diyerek yıllardır, aylardır oyalandığınız sorunlara dikkat çekiyor insanlar. Bir direnişi etik açıdan beğenmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz. Ama her seferinde direnişçileri eleştirerek, direniş ahlakı üzerine güzellmeler yaparak sorunun çözümüne hiçbir katkı yapmış olmazsınız.

Etik bulunur ya da bulunmaz! Yüzlerce insan ölmek üzere. Ölene kadar yemek yemeyeceğini açıkladılar ve taleplerinin karşılanması yönünde bir adım, bir jest görmeden direnişlerinden vazgeçmeyecekler. Vazgeçmek bir kenara, binlerce insan aynı eyleme başlayabilir. Kürt halkı, hakları için, şimdi de aç kalmayı tercih ediyor.

Onuru için aç kalan insanların eleştirirken, iki kere düşünmek gerekiyor. Hangi koşulların bu eylem biçimine neden olduğunu da.

Sorun, artık anadille ilgili engellemeler sorununu aşmış durumda.

Gelişmeleri engellemek için KCK'li tutukuların serbest kalmalarını sağlayacak düzenlemeler de yetersiz kalacak artık.

Sorunu artık, Abdula Öcalan'ın konumu, PKK üyelerinin kaderinin ne olacağı ve demokratik özerkliğin gerçekleşip gerçekleşmediği belirleyecek. Hükümetin ölüm oruçlarını sonlandıracak adımları atıp atmayacağı, bu yeni sürecin hangi tempoda başlayacağı da belirleyecek.

Hükümet, Kürt halkından ve BDP'den hazzetmiyor. Bunun nedeni çok açık. 2011 seçimlerinin kanıtı olduğu gibi, Kürt halkı direne direne kazanıyor.

Artık korkmuyor. Korkacağı bir şey kalmadı.

Kürt halkının kazanması için, haklarını daha az kayıp vererek kazanması için hükümete baskı yapmak zorundayız. Savaşın yarattığı her düzeydeki tahribata son vermek zorundayız.

Başka bir dünya mümkün!

Derhal barış istiyoruz. Kürtlerin hakları tanınmalıdır ve kendi gelecekerini kendileri belirlemelidir. Kürtler üzerindeki ulusal baskı son bulmadan Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri özgür olmaz.

Cemevlerine özgürlük. Devlet elini ibadethanelerden çekmelidir. Alevilerin eşit hakları tanınmadan inanç özgürlüğünden söz edilemez.

Başörtüsüne özgürlük. Herkesin istediği gibi giyinme, örtünme hakkı vardır ve giyim-kuşam yasaları tarif edilemez. Özellikle kamuda, hayatın tüm alanlarında başörtüsüne özgürlük diyoruz.

Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Kıbrıs'ın Kuzey'deki Türkiye işgaline son. Ordu ve Ankara yönetimi adadan çekilmelidir.

1915 Ermeni Soykırımı tanınsın. Devlet Ermenilerden özür dilemelidir. Gasp edilen kiliseler, köyler, tüm varlıkları sahiplerine iade edilmelidir. Hrant Dink için "öldür" emri verenler açığa çıkarılıp yargılanmadan 1915'ten bu yana süren ırkçı katliamcı mekanizma parçalanamaz.

90 yıllık askeri vesayet rejimi, tüm kurumlarıyla sona erdirilmelidir. Genelkurmay Millî Savunma Bakanlığı'na bağlansın, OYAK kamulaştırılsın, tüm darbeler, darbe girişimleri ve cuntacıların yargılanmasını istiyoruz.

Gerçek demokrasi istiyoruz. Düşünce, gösteri, toplantı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün öndeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Yeni anayasada tüm hak ve özgürlükler garanti altına alınmalıdır.

Milyonları yoksullaştıran yeni-liberal ekonomik politikalar terk edilmelidir. Sendikalaşmayı engelleyen yasaklar kaldırılmalıdır. Aşgari ücret yoksulluk sınırına çekilmeli, tüm ücretler artırılmalıdır. Zenginler servet vergi-

si ödemelidir. Çalışma saatleri düşürülmeli, herkese iş ve iş güvencesi verilmelidir.

Küresel ısınmaya, nükleer ve termik santrallere, HES'lere, canlı yaşamını tahrip eden tüm kirli enerji yöntemlerine ve uygulamalara karşıyız. Kömür, doğal gaz, petrol kullanılmamalıdır, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönülmelidir. Türkiye nükleer programını derhal sona erdirmelidir.

IMF, DB, NATO... Küresel kapitalizmin tüm ekonomik, siyasi ve askeri örgütlerini karşıyız. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Savaşlara ve işgalere karşı küresel barış hareketinin, aynı zamanda küresel kapitalizme son vermek isteyen antikapitalist hareketin bir parçasıyız.

Arap Devrimleri, tüm insanlığa özgürlüğünü gösterdi. Dün Tunus ve Mısır'da başlayan bugün Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya birçok yerde süren devrimleri, halk ayaklanmalarını destekliyoruz. Arap Baharı'nın bir parçasıyız.

Avrupa işçi sınıfının krizin faturasını ödetmek isteyen hükümetlere karşı mücadelesi, dünya işçi sınıfına yol gösteriyor. Kapitalizmin krizi yapısaldır ve dünyadaki tüm devletleri kaçınılmaz olarak saracaktır. 'Krizin faturasını ödemeyeceğiz' diyerek greve çıkan, meydanları dolduran Avrupa'daki işçi sınıfı mücadelesinin bir parçasıyız.

Özgürlük istiyoruz. Kimse kimliğinden, renginden, cinsiyetinden, cinsel



yönelimden dolayı ayrımcılığa uğramamalı ve ezilmemelidir. Ezenlere karşı her zaman ezilenden yanayız. Cinsiyetçiliğe, homofobiye, ırkçılığa, İslamofobiye, her türden milliyetçiliğe karşıyız. Egemenlerin yarattığı tüm suni bölünmelere karşı işçi sınıfının uluslararası birliği için mücadele ediyoruz.

DSİP'in kapıları bu politikaları savunan herkese açıktır. Bu politikaların kazanması, kazanımlarımızın artırılması ve korunmasının yolu örgütlenmekten geçer. Bürokratik, emir-komuta zinciriyle yürüten, antidemokratik örgütlenmelerle yeni bir dünya kurulamaz. DSİP demokratik bir örgüttür, dünyayı değiştirmek için bir eylem birliği olarak mücadele ederken bütün kararlar tüm üyeler tarafından alınmaktadır. Aşağıdan mücadelenin kazanması, işçilerin ve ezilenlerin birliğinin sağlanması, gerçek bir dönüşümün başlatılması için DSİP'e üye olun. Birlikte örgütlenelim.

Yeni mücadeleciler kuşağın, aktivistlerin partisi

Aktivizme dayanmayan, sokakta örgütlenip kitle hareketleri inşa etmeye çalışmayan örgütlenmelerin milyonlarca emekçi için bir alternatif olma şansı yoktur.

DSİP, gençlerin, kadınların, her yaşta aktivistlerin partisidir.

Dünyada bugün verilen mücadelelere yön veren, yenilenmiş, düzenin değişmez olduğu fikrine inanan yeni bir kuşak var.

Türkiye'de de 10 yılda verilen sayısız mücadele bu kuşağın eseri oldu..

DSİP, yeni mücadeleciler kuşağın partisidir. Karamsarlığa karşı umudu hep birlikte büyütelim.



Fotoğraf 1 Mayıs 2011 İstanbul

Sosyalist İşç'nin önceki sayılarına ulaşmak için:

www.sosyalistisci.org

Antikapitalist Devrimci Haber Yorum:

www.marksist.org



DSİP ne savunuyor?

■ Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sınıfıdır. Yeni bir toplum, işçi sınıfının üretim araçlarına kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımını kontrol etmesiyle mümkündür.

Reform değil, devrim

■ İçinde yaşadığımız sistem reformlarla köklü bir şekilde değiştirilemez, düzeltilmez. Bu düzenin kurumları işçi sınıfı tarafından ele geçirilip kullanılamaz. Kapitalist devletin tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur.

■ İşçi sınıfına, işçi konseylerinin ve işçi milislerinin üzerinde yükselen tamamen

farklı bir devlet gereklidir.

■ Bu sistemi sadece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.

■ Sosyalizm için mücadele dünya çapında bir mücadelenin parçasıdır. Sosyalistler başka ülkelerin işçileri ile daima dayanışma içindedir.

■ Sosyalistler kadınların cinsel yönelimlerinden dola- rıya aşılanmalarına ve baskı altına alınmalarına karşı çıkarlar.

■ Sosyalistler insanların cinsel yönelimlerinden dola- rıya aşılanmalarına ve baskı altına alınmalarına karşı çıkarlar.

Enternasyonalizm

■ Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçileri ile karşı karşıya gel-

mesine neden olan her şeye karşı çıkarlar.

■ Sosyalistler ırkçılığa ve emperyalizme karşıdır. Bütün halkların kendi kaderlerini tayin hakkını savunurlar.

■ Sosyalistler bütün haklı ulusal kurtuluş hareketlerini desteklerler.

■ Rusya deneyi göstermiştir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaşayamaz. Rusya, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti

■ Sosyalizmin gerçekleştirilmesi için, işçi sınıfının en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir par-

tide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının yığınsal örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa edilebilir.

■ Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlamalıdır. Bu fikirlere katılan herkesi devrimci bir sosyalist işçi partisinin inşası çalışmasına omuz vermeye çağırıyoruz.

■ DSİP, uluslararası sosyalist geleneğin bir parçasıdır. Ancak sadece Troçkistlerin partisi değildir. Politikalarda anlaştığımız herkesle birlikte örgütlenmek, mücadele eden- ken tartışmayı sürdürmek isteriz.

www.dsip.org.tr

DÜNYA

Suriye'de neler oluyor?

Suriye'de bayramda ilan edilen ateşkes işe yaramadı. Muhalifler, bayramdan hemen önce Halep'in büyük bir kısmını ele geçirdiler. Son dönemde Esad karşıtları ilk kez bir petrol bölgesinde denetimi sağladı, rejime ait sivil ve askeri çok sayıda kilit noktayı ele geçirdi, Şam'da Esad ve ailesinin yaşadığı sarayı bombalamayı denedi ama iskaladı.

Baas rejimi ise can çekişirken her gün katliamlar yapmaya, fırınların önündeki ekmeği kuyruklarını, camileri bombalamaya devam ediyor. Ayaklanma başladığından beri barışçı gösterilerin sürdürüldüğü Kafranbel, Esad'a bağlı katiller tarafından yerle yer edildi. Suriye askerleri Şam'da duvarlara "giderken ülkeye de yakacaklarını" yazıyorlar.

Batı ise muhalefet içinde İslamcı unsurların arttığından korkarak sürece tekrar müdahil olmak istiyor. Hillary Clinton, yakın geçmişte kadar "Suriye halkının meşru temsilcisi" olarak gördüğü Suriye Ulusal Konseyi için "Muhalefeti temsil etmiyor" dedi. Bu, SUK ile ilgili olarak sıkça dile getirilen bir eleştiriydi. SUK sürgündeki muhaliflerden oluşuyor, Suriye'de sokakta mücadele edenlere hitap etme kabiliyeti zayıf ve liderliği Batı ile işbirliğinden yana. Clinton, SUK'un çökmesi üzerine daha çok temsilcinin yer aldığı bir yapı öneriyor. Ancak Katar'da yapılan toplantılardan iç açıcı bir sonuç çıkmayacak. Suriye içinde bu konseyin Batı'nın müdahalesiyle oluşmasından doğan bir rahatsızlık var.

Muhaliflerin, Halep'in içine ilerlediği günlerde, PYD'nin kontrolündeki Eşrefiye mahallesinde bazı muhaliflerle Kürtler arasında çatışmalar yaşandı. PYD'ye yönelik saldırının El Kaide bağlantılı Türkiye destekli gruplar ve PYD'ye muhalif Kürt partileri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Hem PYD liderliği hem de ÖSO liderliği bu çatışmaların ancak Esad'a yarayacağı konusunda hemfikir. PYD, çatıştığı grupların ÖSO'dan olmadığını açıkladı. Arap ve Kürt halklarının birleşik mücadelesi baltalanmadı.



DSİP'e üye ol dünyayı birlikte değiştirelim

- DSİP Ankara İl Örgütü: Konur Sokak 14/13 Kızılay Ankara
- DSİP Beyoğlu İlçe Örgütü: İstiklal Caddesi, Bekar Sokak, San Han 16/4 Beyoğlu
- DSİP Ümraniye İlçe Örgütü: Ümraniye Meydanı karşı, Gaffar Efendi Sokak, Güder Han, Kat: 4 No: 56
- DSİP Şişli İlçe Örgütü: Nakiye Elgün Sokak, İkbâl Apartmanı, No: 38 kat: 1 Osmanbey (23 Kasım'da açılış var!)
- DSİP İzmir İl Örgütü: 1462 Sk. No:20 Da:1 Alsancak İzmir (Saint Joseph Lisesinin sokağı)
- Diğer illerde örgütlenmelere katılmak, partiyle iletişim kurmak için bizi arayın:

0531 451 62 51
0555 637 24 50

Başka bir üniversite mümkün!

Meclisin açıkladığı 2013 bütçesine göre eğitim, sağlık gibi temel sosyal haklar yerine 'sa- vaşa' daha büyük pay ayrıldı. Yemek, yol, barınma ve eğitim masrafları üniversite öğrenimini gençler için ayrı- calık haline getiriyor. Özel üniversitelerdeki artışın yanı sıra 'ödenek yok' gerekçesiyle giderek daha fazla okul kapılarını özel işletmelere açıyor. Oysa ki savaşa değil eğitime daha fazla bütçe ayrılması, öğrencilere karşılıksız burs verilmesi mümkün!

Sadece eğitim masrafları değil kampüslerdeki ayrımcılık da üniversite hayatını zorla-

anti
kapitalist
ÖĞRENCİLER

bütün özgürlük mücadelelerinin bir parçası olarak görüyoruz. Özgürlük isteyen tüm öğrencileri Antikapitalist Öğrencilerin mücadelesine davet ediyoruz. www.antikapitalistogrenci.org



Özgürlük İstiyoruz Yürüyüşü 24 Aralık 2010 - Ankara

Dünyayı değiştirmek için eyleme

Her biri acil önem taşıyan bu mücadeleler için sokağa çıkıyoruz! DSİP'in desteklediği ve inşacı olduğu kampanyaların önümüzdeki dönemde plandığı eylemler:

Katil Esad! Sığınmacılar kardeşimizdir!

Tunus ve Mısır devrimlerini izleyen Suriye halkı 15 Mart 2011'de 49 yıldır ülkeyi demir yumrukle yöneten Esad diktatörlüğüne karşı ayaklandı. Ayaklanmanın 8 ayında muhalefet barışçıl protestolarla rejime son vermeye çalışırken, Esad'a bağlı silahlı güçler özgürlük isteyen halka katliamla yanıt verdi.

30 binden fazla Suriyeli Esad'ın adamları tarafından katledildi. 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 100 binden fazla Suriyeli çocuklarını kurtarmak için Türkiye'ye sığındı.

Suriye halkı katliamlara rağmen direnişi sürdürüyor. Esad rejimi ise Rusya, Çin,



İran gibi zorba devletlerin askeri, ekonomik ve siyasi desteğiyle iktidarını koruyarak devrimi boğmak istiyor. DSİP, Suriye Devrimi'nin

yanındadır. Suriye halkının özgürlük mücadelesine destek vermenin yolu: ■ Esad rejimine verilen uluslararası siyasi desteğe

karşı Suriye Devrimi ile dayanışmaktan,

■ Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere karşı ırkçı ve ayrımcı kampanyayı durdurmak, mülteci haklarını elde etmelerine yardımcı olmaktan geçiyor. Sen de katil, sesimiz daha gür çıksın!

➔ **17 Kasım saat 14.00**
Rusya Konsoloslugu
önü: Suriye'de 3600 çocuk öldü. Katil Esad! Katil Putin!

➔ **1 Aralık saat 15.00**
Taksim'den Suriye
Konsoloslugu'na yürüyüş:
Katil Esad! Suriyeli
Sığınmacılar Kardeşimizdir!

Suriye Halkının Yanındayız Platformu

28 Aralık: Katliam yıldönümünde Roboski'ye gidiyoruz

28 Aralık 2011 gecesi TSK'nın savaş uçakları Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınırdan geçen köylüleri bombaladı. Çocuk, genç 34 insan yaşamını yitirdi. Evlatlarını yitiren Roboski köyü o günden beri yasta ve adalet istiyor.

Bombardıman emri verenler, açığa çıkarılıp yargılanmadı. Genelkurmay elindeki belge-

leri mahkemeye yollamadı. AKP hükümeti ise katilleri kollamaya devam ediyor.

➔ **Katliamın yıldönümünde Uludere'de olacağız. Unutursak kalbimiz kurasun!**

Roboski için Yurttaş Girişimi



5 Ocak: Mobbinge Son Yürüyüşü

İş yerinde psikolojik tacize maruz kalanlar, aşağılananlar, baskı görüp ayrımcılığa uğrayanlar seslerini yükseltiyor.

Sendikalsiz sendikasızsız işçiler ve işsizler, mobbinge son

verilmesi için yasa istiyor.

➔ **5 Ocak'taki yürüyüşte her birlikte ses çıkaralım!**

Mobbinge Son Platformu



19 Ocak: Hepimiz Hrant'ız Hepimiz Ermeniyiz!

6 yılın dolmasına az kaldı, ırkçı cinayet hala aydınlatılmadı. Ermeni olduğu için öldürülen Hrant Dink'in katillerini, katilleri kollayanları ve bu büyük suçun ortağı hükümeti protesto edece-

ğiz. Bu dava böyle bitmez!

➔ **19 Ocak'ta yine vurulduğu yerde, AGOS'un önünde olacağız.**

Hrant'ın Arkadaşları

20 OCAK'TA TÜNEL'DEN TAKSİM'E: BALYOZ AKLANAMAZ!

Darbeler Karşı 70 Milyon Adım Koalisyonu

Yeni bir sola ihtiyaç var mı?

Bu soru, uzun bir süredir gündemde. 1999 yılında başlayan antikapitalist hareket ve arkasından tam bir küresel patlama yaşayan tarihin en yığılmalı savaş karşıtı hareket, yeni bir sol tartışması hemen her ülkenin muhalefetine gündemine soktu.

Yeni bir sol, her şey sıfırdan başlamak anlamına gelmiyor ama statükocu, ulusalcı, devletçi fikirlerin ve grup çıkarlarını tüm hareketin önüne koymak anlamına gelen sektör politik tutumların hareketin ihtiyaçlarına yanıt veremediği anlamına geliyor. Türkiye'de CHP ve onun minik versiyonlarının sol olarak algılanması, değişimden, aktivizmden, sokakta mücadeleye yana olan ve doğası gereği dünyanın tüm ezilenlerinin talepleriyle, eylemleriyle, sıkıntılılarıyla dayanışma ruh halini taşıyan aktivistleri yeni bir arayışa yönlendirdi.

Yeni bir sol, bu arayışın ifadesi ve yeni bir sol kurulacaksa bu hareketin üzerinden, mücadele içinde, sokakta kurulabilir.

Türkiye'de Irak savaşına karşı kitlesel muhalefet, iklim değişimine karşı 2005 yılında başlayan yaygın hareket, Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından silkelenen dev vicdan ve yüzleşme hareketi, başörtüsüne özgürlük eylemleri, darbelerle karşı yükseltelen eylemler, Kürt sorununun çözümü için sokaklarda etkisini hissettiren barış sloganlarını atanlar, Alevilerin yığılmalı eylemleri, AKP'nin enerji politikalarını ve ekosistemi tahrip eden uygulamalarına karşı patlayan yerel eylemlerin ihtiyacının, Arap devrimlerinden ve küresel krize karşı ABD'den Avrupa'ya kadar süren işgal hareketlerinden, militan grevlerden esinlenenlerin siyasi ihtiyacının adıdır yeni sol.

Hareketin içinde olan ama bir örgütlenme platformunda bir arada bulunmayan, sınırsız özgürlük isteyen ve hemen isteyen, mücadele içinde yer alanların birleşme ihtiyacının, birlikte tartışma, eylem örgütleme ve kazanma arzusunun adıdır.

Türkiye'de ulusalcılığa prim vermeyenlerin bu ortak ihtiyacı, ilk kez Baskın Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalarında elle tutulur hale geldi. Bu ihtiyaç hala ortada ve yanıtlanmayı bekliyor.