

# sosyalist işçi

www.sosyalistisci.org

DEVİRİMCİ ANTİKAPİTALİST GAZETE

SAYI: 278 ■ 12 Nisan 2007 ■ 1 YTL

## Küresel ısınmaya, nükleer enerjiye karşı başka bir enerji mümkün



## Küresel ısınmayı durdur

# DÜNYAYI DEĞİŞTİR

## 28 NİSAN'DA KADIKÖY'DEYİZ



### Alternatif enerji nedir? Nükleer petrole alternatif midir?

Bilim insanları hergün yeni açıklamalar yapıyorlar. Küresel iklim değişikliğine ilişkin veriler her defasında daha da vahim hale geliyor. Kimi bilimciler var olan neslin dünyamız üzerindeki son insanlar olduğunu bile ileri sürmeye başladılar

**Sayfa: 4-5**



### Pisliği sürekli devrim temizler

Sürekli devrimin ayak sesleri bugün dünyanın tüm sokaklarında yankılanıyor.

**Sayfa: 6**

**ANTİKAPİTALİST FORUMLAR**

**İzmir 7 Nisan  
Bursa 7 Nisan  
Akhisar 8 Nisan**

Ayrıntılı bilgi için:  
**0336 - 335 10 19**

## Barişın sesi boğulamaz

Kürtler üzerindeki baskılardan sonra, Kürt sorununda demokratik çözüm isteyen gazeteler de baskı altına alınmaya başlandı. 1990'lı yıllarda yürütülen kirli savaşta dahi yayınlarına devam eden gazeteler arka arkaya kapatılıyor.

Ülkede Özgür Gündem, Gündem, Yaşamda Gündem ve Azadiye Welat gazetesinin ardından, kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Güncel gazetesine de 15 gün kapatma cezası verildi. Böylece son 6 ay içinde 5 Kürt gazetesinin yayını mahkeme kararıyla durduruldu.

Birkaç aydır Kürtlere dönük sistemli bir baskı var. Demokratik Toplum Partisi'nin neredeyse basılmadık il ve ilçe örgütü kalmadı. Çok sayıda DTP'li gözaltına alındı ve tutuklandı. DTP'nin eş başkanları da yaptıkları konuşmalardan dolayı ceza aldılar ve her an tutuklanabilirler. Kürt sorununda barışçı çözüm lafına dahi tahammül edemeyen askerlerin bu son saldırılarda büyük rolü var. Genellikle Kürtleri, generaller hedef gösteriyorlar.

Kürtleri siyaset sahnesinden silmeye zorlayan bu tutumlar, savaştan çıkarılan keşimlere ait. Statülerini var olan savaştan alan milliyetçi zorbalar daha fazla kan dökülmesi için bütün güçleriyle bastırıyorlar. Ama milyonlarca Kürt'ün barışı zorladığı ve acilen istediği bir ortamda tüm Kürt halkının sesini boğmaya güçleri yetmeyecek. Kürtler seslerini duyurmaya devam edecekler, yeni gazeteleri de dahil olmak üzere.

### MERAKlitus

Bugünlerde öğretmenlerin bazı öğrencilere soruları fotokopi edilmiş kağıtlarla, bazılarına ise tahtadan yazdırarak vermesinin nedeni nedir?



İrkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe.

### DurDe

İrkçılığa karşı kampanya

0535-885 76 15

0555 - 816 78 33

DurDe@googlegroups.com



# Herkes cinayeti gördü

**Hrant Dink** cinayetinin karmakarışık ve çözümsüz bir noktaya götürülmeye çalışılmasına rağmen, yine de bazı odakların ortaya çıkması engellenemiyor.

Geçmişte birçok cinayetin sorumlusu olduğu kamuoyunca bilinen **Muhsin Yazıcıoğlu**, genel başkanı olduğu **Büyük Birlik Partisi**'ni aklamaya çalışsa da BBP'nin bu cinayette kilit bir rolü olduğu ortaya çıktı.

Üst düzey emniyet görevlisi olan bir kişinin

**Dink** cinayetine ilişkin, itirafları gibi olan şu açıklamasına bakalım: **"Örgüt tanımlanmaya başlamıştır. Milis örgütlenmesi şeklinde ve milli değerleri kullanarak gençlik içinde yaygınlaşmaya çalışan bu oluşum emekli generallerden uzman çavuşlara kadar asker, polis ve muhbirlerin yönlendirmesiyle Azerbaycan'da Çarabistan'a kadar ülke sınırlarını aşan uluslararası bir yapıya kavuşmuştur"**. Bu oluşumun

"Ergenekon" isimli bir kontr-gerilla örgütlenmesi olduğu ileri sürülüyor. Finansörünün de ülkücü mafya babası olan **Sedat Peker** olduğuna işaret ediliyor. Faşist partiler doğaları gereği her türlü demokrasi düşmanı milis örgütlenmelerle ilişkiye girerler. **MHP** ve **BBP**'nin içinde bu yapılanmaya benzer onlarca örgütlenme olduğu açık. Ve bunlar tek merkeze ve tek başkana bağlılar. Bunu doğrulayan gelişme ise **Hrant Dink**'in

öldürüleceği bilgisinin **BBP** Genel Merkezi'ne bir rapor halinde sunulduğuydu ortada.

Geçmişte **MHP**'nin bir çok cinayetin emrini doğrudan **Alpaslan Türkeş** vermişti.

Katiller, onu örgütleyenler, emri verenler bilinmez değil. Gerçekten saydam ve kararlı bir soruşturma yürütülse, çok tanıtık yüzlerle karşılaşacağız. Bunlar parti başkanları da olabilir, generaller de.

## Kürtler Turan ırkından!

Geçtiğimiz hafta sonu Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen **"Ortadoğu'da Güvenlik ve Barış"** başlıklı, emekli orgeneralin ve MİT müsteşarlarının katıldığı sempozyumda konuşan Emekli Orgeneral **Necati Özgen** Kürtlerin Turan ırkından olduğunu iddia etti. Orgeneral konuşması boyunca masaya vurarak Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinin de savaş nedeni olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Başkanlığını eski MİT müsteşarının yaptığı **"Irak'ta Barış ve Güvenlik"** konulu ilk oturumda konuşan Özgen, AKP'den sivillere kadar Kürt meselesi ve Irak'ta basış süreci ile ilgili barışçıl adımlar atan ve dile getiren herkese tepkisini masalara vurarak ve sert üslubu ile eleştirdi. Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinin kendisi açısından savaş nedeni olmasından, ABD'nin Irak'ta Kürtlere desteğinden bahseden **Özgen** bu zamana kadar yapılanların boşa gittiğini ve güneydoğu bölgesinde yine başa dönüldüğünü savundu. Uluslararası düzeyde yapılan sempozyuma İran ve İsrail'den de konuşmacılar da katıldı. Güvenlik ve Barış başlıklı uluslararası bir sempozyuma şüphesiz ki emekli bir generalin barış ile hiç ilgisi olmayan savaş nidaları damgasını vurdu.

## 2006 insan hakları raporu

TİHV'nun insan hakları raporundan alınmıştır: "Siyasi partilere yönetici ve üyelerine yönelik fiili ve yasal baskılar sürdü. İnsan haklarına aykırı olmayan ve barışçıl siyasal etkinlikleri sürdürmenin de mümkün olduğu söylenemez. Türkiye'de 1983 yılından bu yana 138 siyasi parti kuruldu 18'i Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı, bir partinin kuruluşu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

2006 yılında meslek örgütleri ile çalışanlar üzerindeki baskılar azalmadı. Sendikaların serbest ve etkin örgütlenmesi engellendi. Sendikacı işçiler işten çıkarıldı, kolluk kuvvetlerinin veya idari birimlerin keyfi davranışları ile karşılaştı. Sendikalara yönelik kapatma davaları görüldü. Ayrıca, sendika yöneticiliği ve üyeliği nedeniyle gözaltı, baskı, tehdit ve kötü muameleyle maruz kalan işçiler de oldu. Sendikacı çalışanların atama adı altında başka yerlere sürgüne gönderilmeleri, işten çıkarılmaları, idari ve adli soruşturmalara maruz bırakılmaları, terfi ettirilmemeleri ya da başkaca ayrımcı muameleyle tabi tutulmalarına da sıkça rastlandı."

# Eşitsizlik hayatın her alanında

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı bir araştırmaya göre satın alma paritesi açısından en yoksul bölge doğu yani Kürt nüfusunun ağırlıklı olduğu iller. Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan gibi illerin içinde yaşayan iki buçuk milyon insan yılda 3.500 dolarla hayata tutunmaya çalışıyor. Bu rakamın içinde bölgenin zenginleri de var yoksullar ise sürünüyor.

En zengin Marmara Bölgesi'nde ise satın alma

paritesi yaklaşık 15 bin dolar. Yani Kürt illerinden 5 kat daha zenginler. Bazı gazeteler en yoksul bölgeyi Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi olarak adlandırmışlar. Doğu ve güneydoğu denince doğrudan Kürtler anlaşıldığı için. Bir halkı hem ekonomik kaynaklardan mahrum bırakacak, hem de her türlü siyasi haktan. Bu eşitsizlikler ortadan kalktığı zaman bölgedeki bütün halklar kardeşçe bir arada yaşayacaklardır.



## Cerrah yargılansın

Şu ana kadar defalarca görevinden alınıp, yargılanması gereken İstanbul Emniyet Müdürü **Celalettin Cerrah**, kendine büyük bir güven duyarak vukuatlarına devam ediyor. Daha önce protestocu bir grup öğrencinin linç edilmeye çalışılmasıyla ilgili linççileri savunmuş, saldırıya uğrayanları, saldırıyı hak etmekle suçlamıştı. **Hrant Dink**'in katlinden sonra ise işlenen cinayetin nedeninin milli refleks olduğunu söyleyip katili aklamaya çalışmıştı.

Son olarak da **Cerrah**, bir gazeteye verdiği demeçte Trabzon'dan gelen raporda, **Hrant Dink**'in hayatının tehlikede olduğunu belirtmediğini söylemişti. Ama Mülkiye Müfettişleri'nin raporları **Cerrah**'in açık biçimde olayı saptırdığını sergiliyor. İşte söz konusu raporda söylenenler:

"Trabzon'dan gelen ve ayrıntılı bilgi içeren yazının, somut ve kesin kanaat içerdiği, nokta istihbarat olarak tanımlanabileceği, hedef kişi ve saldırganın belirtildiği, saldırı sebeplerinin açıkça ortaya konduğu, Dink'in hedef seçildiği, saldırganın bu eylemi yapabilecek kararlılıkta olduğu" belirtiliyor.

**Celalettin Cerrah** bütün bu gelişmelere rağmen hala görevinin başında. Demokrasi isteyen, barış isteyenlere karşı kullandığı şiddetten arta kalan sevecenliğiyle katilleri korumaya devam ediyor.



Abone olabilirsiniz  
0536-335 10 19

**%47**

İraklılar, şiddetten korkuyor. Son araştırmaya göre, ya ailelerinden ya da tanıdıklarından birinin şiddet gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 47. Üçte ikisiyse, ya kendilerinin ya da ailelerinden birinin şiddet mağduru olması korkusuyla yaşıyor.

# sosyalist işçi

## Bu iyi fikri sokağa taşıyalım

Seçimlere bağımsız sol adaylarla katılmak gerçekten iyi ve heyecan verici bir fikir. Başlatılan tartışmalar da oldukça faydalı. Bu tartışma etrafında bir örgütlenme de yaratılabilirse, CHP'nin solundaki bütün solun çalışmasında yer alacağı bir seçim örgütlenmesi ortaya çıkarılabilirse elde edilecek başarı tüm sol için müthiş bir heyecan ve moral dalgası olacaktır. Ama bunun başarılması için her bir sol siyasal yapının kendi örgütsel çıkarlarını bir kenara bırakması gerekir.

### DSİP'in çalışma tarzı

DSİP, anti kapitalist hareketin önemini kavradığından beri, kendi örgütsel çıkarlarından ödünler veren bir tarzda siyaset yapıyor. Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, Savaşa Hayır Platformu, Küresel BAK, Sos-yal Forum, Barışarock, KEG gibi çok çeşitli oluşumların göbeğinde, partinin kimi etkinliklerinden ve iç işlerinden (örneğin yayın satışlarının satış biçimi ve rakamlarından) tavizler vermeyi göze alarak yer aldı.

Çünkü içinden geçtiğimiz dönem kendi küçük güçlerimizi muhafaza etmeye çalışmanın değil, yaklaşmakta olan dev anti kapitalist dalgaya hazırlanmanın öne çıktığı bir dönemdi. DSİP hareketin ihtiyaçlarına cevap üreten bir eğitim faaliyeti içine girdi. Örneğin anti kapitalist hareketin niteliği, küresel ısınma, nükleer karşıtı mücadele, GDO'lu gıdalar gibi, geleneksel solun pek de önem vermediği konulara ağırlık vermeye başladı.

Hepsinden önemlisi yaptığı her şeyi sokakta, henüz hiçbir siyasi örgüte üye olmamış binlerce gençle birlikte yaptı. Sonunda anti kapitalist hareketi 'ciddiyetsiz' bulan bazı üyelerini kaybetti. Yeni döneme ayak uydurmakta zorlanan arkadaşlarımız partiye mesafeli durmayı tercih ettiler. Ancak zaman kanıtladı ki "önce parti" değil "önce hareketin çıkarları" diyenler kazanıyor.

### Hep birlikte sokakta

Seçimlerde bu taktiği izlemek bütün solun işine yarayacaktır. Kampanyalar etrafında, sokakta, birlikte iş yapmaya başlarsak; örneğin küresel ısınma kampanyasını birlikte yürütürsek, seçim zamanı geldiğinde birliğimiz görünür olur. Örneğin bir seçim bölgesinde solun 500 aktivisti aynı anda ev ev dolaşır, aynı anda yüzlerce yerde sokak standları açar, aynı anda onbinlerce bildiri dağıtır, o zamana kadar bizi tanımış ve birliğimize güvenmiş insanların oylarını istemek ve almak çocuk oyuncağı olacaktır. Aksi durumda, seçimlere yine rekabet halinde girer ya da sokakta değil parti ve sendika bürolarında tartışılan ittifaklar çerçevesinde 'hazırlanırsak' bu seçimden de büyük bir yenilgiyle çıkacağız ve ortaya atılan bu iyi fikir de tarihin çöplüğüne gidecek. Kazanırsak yılların yenilgi havasını herkesin üzerinden atması, halkın sola yeniden güvenle bakması ve bir sonraki mücadele döneminde kazanma olanaklarının da önümüzde açılması elle tutulur bir gerçek olacak.



## MEDİKOMU VERMİYORUM

AKP hükümetinin sağlıkta yıkım yasasının görünmeyen en önemli etkilerinden birisi de öğrencileri kapsıyor. Bu yasayla medikolar tarihe karışıyor ve öğrencilerin ezici çoğunluğunun ulaşabildiği tek sağlık hizmeti de artık paralı ve

ulaşılmaz hale geliyor.

Çeşitli üniversitelerden gençler bu nedenle "Medikomu

Vermiyorum" kampanyası başlattılar

Öğrenciler 12 Mayıs'ta Ankara'da bir miting düzenliyorlar.

Bu arada birçok üniversitede "Medikomu Vermiyorum" toplantıları yapılıyor.

# Darbəciler kol geziyor

### Barış ÇALIŞKAN

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu söylenen günlük darbeci zihniyeti yansıtın pek çok bölümün yanı sıra ordunun topluma ve demokratik kurumlara, halkın seçtiği hükümetlere bakışını da gösteren pasajlar içeriyor.

Günlüğe göre, komutanlar 2003-2004 yılları içinde Ankara'da kafalarına göre ikide bir toplanıp bize karşı nasıl darbe yapacaklarını tartışıyorlarmış. Kendi aralarında da bölünmeler olduğu anlaşılan kuvvet komutanlarının yine de hemen hepsi darbe mantığına tamamen yalıtık görüyor, halkı cahil, kolayca yönlendirilebilir koyun sürüleri sanıyorlar.

### Hepsi darbeci

Günlükte AKP hükümeti üyelerinden sürekli 'adamlar' diye bahsediliyor. Ve bu 'adamlar' irticacı. Türkiye'yi bölünmenin eşiğine getirmişler. Bunlara karşı mutlaka bir 'şey' yapmak gerekir. Nedir bu şey: darbe.

Emekliliği yaklaşan kuvvet komutanları darbeyi mevkilerini korumanın da bir yolu olarak görüyor ve açık açık dile getiriyorlar. Üstelik en üst düzey komutan ve kendilerinin de üstü olan Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök'ü de darbeyi istemiyor (ya da zamanı değil diye eleştiriyor) diye eleştiriyorlar.

### Belgeler sahte mi?

Özden Örnek günlüğün kendisine ait olmadığını açıkladı. Bir komutana (üstelik emekli) komplolar kurmak için 2 bin sayfalık bir günlük hazırlamak zor bir

iş. Üstelik günlükte geçen bütün tarihler tutuyor, bütün isimler ve olaylar gerçek. Bunların hepsini 'dışarıdan' bir kafanın uydurması imkansız. Zaten ordudan yapılan açıklamada da belgelerin askeri bilgisayardan alındığı söylendi. Yani böyle bir belge, kuvvetle muhtemel ki, gerçek. Demek ki darbe yapmak isteyen generallerin varlığı da gerçek.

### Hepsi Amerikancı

Darbeci komutanlar, günlüğe göre, sürekli Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyorlar. Ülkenin esenliği için irticaya geçit vermeyecekler, ülkeyi asla böldürmeyecekler. Örneğin bugünün Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt şöyle diyor: "Ya bu iktidara hiç sesimizi çıkaramayacağız ya da sopa zoru ile istediğimizi yaptıracağız".

Peki bu vahim gelişmelere engel olmak için kimden izin çıkmasını bekliyorlar? Önce ABD ve sonra TÜSİAD'dan. Örnek'in sözleriyle: "...ABD bundan önceki darbelerle destek vermesine rağmen bugün AKP'ye destek veriyor. Onların istemediği bir darbe veya hükümeti idame ettirmek çok zordur. Yani ABD'ye rağmen bu işlem olmaz".

### Kıbrıs halkı koyun mu?

Darbeyi basit bir 'işlem' olarak tanımlayan komutanlar yalnızca sermayenin savunucusu ve Amerikancı değiller. Aynı zamanda halkı yönetilecek bir kitleden başka bir şey olarak da görmüyorlar. Kıbrıs'ta Annan Planı'yla ilgili referandum öncesi bunu açıkça belirtiyorlar: "Referandumun hangi şartlar altında yapılacağını hepimiz tahmin ediyoruz. Bütün şer güçleri evet dedirtmek için keselerin ağzını açacak ve

sözler verilecek. Sonuçta cahil halk 'evet diyecek". Bütün Kıbrıs halkı kendi çıkarının nerede yattığını göremiyor, daha düzgün cümle kurmayı zor başaran ve Kıbrıs'ta yaşamayan bir ordu mensubu onların çıkarını onlardan daha iyi anlıyor.

### Ordunun yalakaları

Yakın zamanda orduyu göreve çağıran pankartlarla sokağa çıkan Kızılmacıları gördük. Bu bir avuç darbe meraklısı Kemalist bakın sokağa nasıl çıkıyormuş: "Önce basını ele geçirecektik. Sonra rektörler ile temasa geçip öğrencileri sokağa dökcecektik sendikalar ile aynı şekilde hareket edecektik. Sokaklara afişler astıracaktık. Dernekler ile temasa edip (sakın bugün emekli subaylarla dolu olan vatansever dernekleri olmasın bunlar?) onları da hükümet aleyhine teşvik edecektik. Bütün bu olayları yurt çapında yapacaktık". Ayrıca kadim müttefikleri MHP'yi de bol bol kullanmışlar. Meclis eski başkanlarından MHP'li Ömer İzgü'yi yanlarına çağırıp 'bol bol destek sağlamaya' çalışmışlar.

'Yurt çapında' pek de başarılı oldukları söylenemez. Ama yine de mide bulandırdılar. Pek çok gazeteciye ve Onur Öymen gibi şahin CHP'lileri de yanlarına çağırıp darbe danışmanlığı yaptıran komutanlar, bu belgelerin açığa çıkmasından sonra, ya aksini ispat etmek ya da hesap vermek zorundalar. Elleri gidecek rant ve mevkileri uğruna ülkede askeri darbe planları yapan herkes hakkında soruşturma açılmalı ve parmağı olan herkes yargılanmalı.

Aksi halde demokrasinin 10 yılda bir kesintiye uğraması kaçınılmaz.

## ANTİKAPİTALİST FORUM

DSİP, Kapitalizm küresel ısınmayı durdurabilir mi?, Emperyalizm, direniş ve anti kapitalizm, Yeni solun yükselişi, Kemalizm, yurtseverlik, milliyetçilik ve sosyalizm, Chavez'den Morales'e: Latin Amerika'da sol dalga başlıklı konular etrafında

Antikapitalist Forum'lar düzenliyor.

İzmir 7 Nisan,

Bursa: 7 Nisan ve Akhisar: 8 Mart

Ayrıntılı bilgi için:

536 - 335 10 19



# Alternatif enerji Nükleer petrole alternatif

Bilim insanları hergün yeni açıklamalar yapıyorlar. Küresel iklim değişikliğine ilişkin veriler her defasında daha da vahim hale geliyor. Kimi bilimciler var olan neslin dünyamız üzerindeki son insanlar olduğunu bile ileri sürmeye başladılar.

Küresel ısınmanın en önemli nedeni fosil yakıtlarının temel enerji kaynağı olması. Daha önceleri kömür, şimdi ise kömür ile birlikte petrol insanlığın giderek artan enerji gereksinimini karşılayan kaynaklar olarak kullanılmakta.

## Petrol öldürür

Petrol şirketleri bugün dünyanın en büyük şirketlerini oluşturuyorlar. Bu dev şirketlerin bütçeleri yaklaşık Türkiye bütçesi kadar.

Petrole dayalı ulaşım araçlarını üreten otomotiv şirketleri de gene aynı şekilde dünyanın en büyük şirketlerini oluşturuyorlar.

Oysa fosile dayalı yakıtların alternatifi var. Bunların en başında yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar geliyor.

Güneş ve rüzgara dayalı enerjiye geçişin karşısındaki en büyük engel kuşkusuz dev petrol şirketleri ve onların güdümündeki hükümetler.

Uygulanan enerji ve ulaşım politikaları ile hükümetler yenilenebilir enerjiye değil sürekli olarak fosil yakıtlarına yatırım yapıyorlar.

## Nükleer tehlike

Bu sıralarda Türkiye'de dünyanın birçok ülkesinde geçmişte yapılmış bir tartışma yeniden gündeme sokulmaya çalışılıyor. Bu tartışmaya göre alternatif enerji kaynağı olarak nükleer enerji ileri sürülüyor.

Oysa nükleer santrallerde enerji üretimi için de sera gazı salgılamak gerekiyor. Ayrıca nükleer santrallerin yapımı aşırı pahalı ve inşaatları uzun sürmekte.

Fakat önemlisi, nükleer santraller olağanüstü tehlikeli. Çernobil hem herkesin bildiği örnek ancak Çernobil'in dışında

da sayısız nükleer santral kazası yaşandı. Birçok nükleer santral bu nedenle faaliyetini durdurdu.

Nükleer santrallerden çıkan atıklar yüzyıllarca çevrelerine radyasyon yaymaya devam ediyorlar. Bu ise en az küresel ısınma kadar insanlık için tehlikeli.

## Çözüm var

Öte yandan nükleer santrallerin yapılmaya başlandığı ilk yıllardan itibaren tercih güneş enerjisi olsaydı dünyamız bugün bambaşka bir dünya olabilirdi. Öncelikle nükleer kazalar olmazdı. Ama asıl önemlisi küresel ısınmada bu denli vahim boyutlara ulaşılmamış olurdu.

Güneş enerjisi elde etmek çok kolay ve ucuz. Her konuta kolayca ve ucuzca taktırılabilen güneş enerjisi panelleri sıfır maliyetle enerji üretmeye başlıyorlar.

Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi açısından dünyanın en önemli ülkeleri arasında. Rüzgar enerjisi elde etme yeteneği açısından bütün Avrupa ülkelerinden daha şanslı. Güneş enerjisi açısından da durum farklı değil. Türkiye güneşli açık hava sayısı açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Bütün bu olanaklara sahip olmasına rağmen Türkiye'de hükümetler rüzgar ve güneşe değil hala linyite ve petrole dayalı enerji politikaları uygulamaktalar ve son zamanlarda da nükleer santral yapma planları yapılmaya başlandı.

Güneş enerjisi elde etmek çok kolay ve ucuz. Her konuta kolayca ve ucuzca taktırılabilen güneş enerjisi panelleri sıfır maliyetle enerji üretmeye başlıyorlar.

Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi açısından dünyanın en önemli ülkeleri arasında. Rüzgar enerjisi elde etme yeteneği açısından bütün Avrupa ülkelerinden daha şanslı. Güneş enerjisi açısından da durum farklı değil. Türkiye güneşli açık hava sayısı açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Bütün bu olanaklara sahip olmasına rağmen Türkiye'de hükümetler rüzgar ve güneşe değil hala linyite ve petrole dayalı enerji politikaları uygulamaktalar ve son zamanlarda da nükleer santral yapma planları yapılmaya başlandı.

## Geç kalmadan

Oysa dünyanın daha fazla beklemeye tahammülü yok. Hızla ısınıyor. Giderek iklimler arasındaki fark ortadan kalkıyor. Karalardaki buzullar eriyor. Kutuplar eriyip yok oluyor. Bunların sonucu olarak öncelikle atmosferde dah fazla su buharı toplandığı için küresel ısınma artıyor, diğer taraftan ise hem seller, toprak kaymaları, çoğalıyor, hem de su sıkıntısı başlıyor. Ve bütün bunlar başdöndürücü bir hızla gerçekleşiyor. Eğer tedbir alınmazsa insanlığın ve

tüm dünyanın canlılarının sonu hızla yaklaşıyor.

## Ne yapılabilir?

Herşeyden önce ilk basit adımın atılması gerekiyor. Bu Kyoto Protokolü'nün imzalanmasıdır. Kyoto Protokolü'nün imzalanması herşeyden önce bütün ülkelerin yönetimlerinin küresel ısınma gerçeğini kabul etmeleri ve çözüm için adım atmayı kabul etmeleri demektir.

Ardından hızla karbon dioksit salınımını azaltmak ve durdurmak için önlemler almak gerekir.

En başta fosil yakıt kullanımını durdurmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek gerekiyor.

Ardından ulaşım politikalarını radikalce değiştirmek gerekiyor.

Petrole dayalı karayolu taşımacılığı ve hava taşımacılığı hızla çok büyük ölçüde sınırlandırılmalı ve yerine gerek şehirler arasında, gerekse de şehir içinde raylı sistemler kurulmalıdır.

Bir başka derhal alınması gereken tedbir ise enerji tasarrufudur. Bireylerin alabileceği tedbirlerin yanı sıra asıl önemli tasarruf devletin tüm konutlarda izolasyon yapılmasını finanse etmesidir.

Radikal adımlar atılmalı Petrol şirketleri ve onların sözcüleri bütün bu önlemlerin çok pahalı olacağını savunmaktalar. Türkiye'de de hükümet Kyoto'yu imzalamasının masraflarını öne sürüyor.

Oysa bütün bu değişimler yeni yatırım, yeni iş alanlarının, yeni istihdamın yaratılması demek.

Ama yapılması gereken en önemli iş hükümetler üzerinde baskı yapmak ve radikal politik kararlar alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle iklim değişimine karşı kampanya, yürüyüşler önem kazanmakta. Enternasyonal sosyalistler bunu yapmakta.

Ama asıl çözüm bütün bu gelişmelerin kaynağı olan kapitalizmi kurutmaktır. Bu ise kapitalizmi yıkmayı gerektirir. Bu nedenle sayısız yürüyüşte öne çıkan "biz antikapitalistiz" sloganı büyük önem taşıyor.



# Enerji nedir? Alternatif mi?

## Çernobil'den sesler

Ümit Şahin

Çernobil denince aklıma yalan geliyor. Radyasyondan da önce yalan. Nükleer lobisinin propaganda bölümü temkinli çalışıyor.

Kalabalıkların önüne çıkmak yerine, kullandıkları argümanları destekleyen, kimsenin birşey anlamayacağını umdukları rakamlarla dolu kalın raporlar yayımlıyorlar. Ortalama radyasyon gibi gülünç bir kavram yaratıp Çernobil'den dağılan radyoaktif parçacıkların herkesi ortalama bir dozda etkilemiş olacağını varsayan, etkenin etkilediği kişiyle birebir doz-süre ilişkisini gözlerden gizlemeye yönelik garip bir akıl yürütmeyi yaymak için çaba gösteriyorlar.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da Çernobil'in 20. yılı öncesinde yayımladığı raporla bu propagandanın uluslararası alandaki örneğini vermişti. Rapor Çernobil'den kaynaklanan hastalık ve ölümleri gerçeğin çok altında gösteriyor, nükleer enerjiyi canlandırmaya yönelik senaryolara destek veriyordu.

Nükleer teknoloji "barış için enerji" programını kuralı elli yıldan fazla oluyor. Silah endüstrisi insanlar arasındaki anlaşmazlıkları "çözdüğü", uzak topraklara işgal yoluyla "demokrasi" götürüldüğü gibi, nükleer teknoloji de hayatımızı kolaylaştıran enerjiyi üretmeye devam ediyor.

Çernobil'de, 26 Nisan 1986'da 4 numaralı reaktör infilak edene kadar her yıl değişik nükleer santrallerde irili ufaklı onlarca kaza olmuştu. Çernobil'den sonra da olmaya devam etti. Ama Çernobil'de yaşanan



dehşet çok büyüktü.

Svetlana Aleksiyeviç'in olağanüstü sözlü tarih çalışması "Çernobil'den Sesler", sonuna kadar okumaya yüreğiniz dayanabilirse eğer, size son elli yılın bu en büyük yalanının nasıl söylendiğini anlatıyor.

Aleksiyeviç'in kitabı, fazlasıyla acı dolu. Çernobil'in bu acıların toplamından da fazla bir şey olduğunu öğretecek kadar da gerçekçi ama. Her türlü felaket doğal bir süreç gibi verilebilir: Tarihin kaçınılmaz bir anı olarak, insanın ölümlü olduğunun kanıtı olarak, talihsiz bir kaza olarak. Çernobil de nükleerciler

tarafından üzüntü verici, ama sonuçta basit, doğru ellerde olmaması gereken insani hatalara dayalı bir kaza olarak verilir. Trafik kazaları, depremler, düşen uçaklar daha büyük bir risk olarak gösterilir, Çernobil ise sıradışı bir talihsizlik.

Böylesine büyük yalanlar söylemek gerçekten bu kadar kolay mı?

Devlet yetkilileri gayet kötü bir yönetim gösterip kazayı gizlemeye çalışmış da olsalar; kazadan sonra radyasyona bulanmış hayvanların bile ucuz fiyata satılıp bütün ülkeye dağıtılmasından sorumlu olacak kadar dirayetsiz ve alçak da olsalar;

santraldeki teknik elemanlar büyük bir hata yapıp çekirdek erimesine yol açmış da olsalar, Çernobil'in asıl sorumlusu onlar değil. Bu tek kazanın sorumlusu kim gibi görünürse görünsün, Çernobil'in gerçek sorumlusu, atomun çekirdeğinde uyuyan devasa büyüklükteki yıkıcı enerjiyi açığa çıkaran, bunu da zaten atom bombası üretebilmek için başarmış olan nükleer endüstri. Bu kazayla birlikte yalan makinesini çalıştıran da, yalanları radyasyondan da hızlı bir şekilde önce Sovyetler Birliği'ne, sonra bütün dünyaya yayan da yine nükleer endüstri.

Nükleer endüstri bir yere geliyorsa önce yalanla, çarpıtma, rüşvetle, göz boyama geliyor. Türkiye, neyse ki patlamaya hazır bir nükleer santrale sahip değil, ama Türkiye'ye de musallat olan nükleer endüstri Çernobil'den bu yana yalan üretmeyi burada da bir an bile bırakmadı. Bürokratından, politikacısından, mühendisine kadar, tüm nükleerciler bu yalan sektörünün bir parçası. Enerji ihtiyaç tahminlerinden karmaşık teknik analizlere, sağlık istatistiklerinden atık yönetimi planlarına kadar bir yığın çarpıtılmış rakam ve veriden oluşan yalan bombardımanına karşı gerçeğin sesi gerçek insanların hikayelerinde duyuluyor.

Çernobil'den Sesler, nükleer endüstrinin yalanlarını, gerçek insanların gerçek acılarıyla altüst ediyor.

**Çernobil'den Sesler,**  
Svetlana Aleksiyeviç,  
Çeviren: Aslı Candaş,  
Aytaşı Yayınları; İstanbul,  
2006.

## GÖRÜŞ

### Paranoyanın farkında mısınız?

İçime bir kaygı düştü. Acaba Cumhuriyet gazetesi okumamakla yanlış mı yapıyoruz?

Gazetenin sürdürdüğü "Tehlikenin farkında mısınız?" reklam kampanyasının hepimiz farkındayız herhalde, ama ben Emre Kongar'ın yaptığı "demokratik milliyetçilik" ("eşitlikçidir, adaletçidir, laikdir, kendine gösterilmesini istediği saygıyı öteki kimliklere de gösterir, savaşa ve sömürüye karşıdır") ve "faşist milliyetçilik" (kendini öteki kimliklerden üstün görür, ayrılıkçısıdır, ümmetçidir, saldırgan, sömürüden yanadır") ayrımını bilmiyordum örneğin.

Cüneyt Arcayürek'in şu değerli sözlerini de kaçırmışım:

"'Kürtler kardeşimiz. Biz de Ermeniyiz' diye bağırarak bağırana. Ama Kürtlerden, ama Ermenilerden 'Ben Türk'üm' diyen yok! Adeta bu ülkenin gerçek sahibi; Türkler azınlık! İyi gidiyor, iyi. Bu vurdumduymaz iktidar veya iktidarlar elinde bir gün bir de bakacağız: Ne Türklük kalmış ne de Misakı Milli sınırları içinde Türkiye!"

Gazeteyi hiç okumadığım için, Ogün Samast'ın Samsun'da polis ve jandarmayla kardeş kardeş sigara içerken çekilen fotoğraflarını Cumhuriyet'in poliste "tarikat kadrolaşması" şeklinde anlattığını, ama olayın askerlerle, emekli general Veli Küçük'le filan hiçbir ilişkisini kurmadığını da gözden kaçırmışım örneğin. Polis başka bir devletin, asker başka bir devletin kolluk güçleri olsa gerek. Belki de Kongar gibi bir ayırım yapmalıyız: Türkiye'de iki devlet var, biri "demokratik devlet", biri "faşist devlet". Polis birine bağlı, asker diğereine!

Açık ki, Cumhuriyet'in bu ipe sapa gelmez, hastalıklı sayıklamalarını pek ciddiye alan kimse yok. Niye mi açık? Çünkü Cumhuriyet belli ki bu korkunç tehlikelere karşı CHP'ye oy vermemizi istiyor, oysa son gördüğüm kamuoyu yoklamasında CHP'nin oyu yüzde 11,6'ya düşmüş. Buna karşılık, "vurdumduymaz iktidar" %35'i geçmiş. Böyle giderse, CHP barajın altında kalacak. Yani Cumhuriyet'in paranoyalarını paylaşanlar küçücük bir azınlık.

Peki, bu azınlık aslen kimlerden oluşuyor? Yoksullardan, işçilerden, emekçilerden mi? Yoo, hayır. Bir araştırmaya göre, "AKP yandaşları içinde 'en yoksulların' oranı %18, CHP'de %13; 'orta-alt gelir grubu' AKP'de %46, CHP'de %30; 'orta gelirli'ler' AKP'de %26, CHP'de %30; 'orta-üst' gelir sahipleri' AKP'de %9, CHP'de %15; 'zenginler' AKP'de %1, CHP'de %3". Kısacası, CHP artık sadece kentli, "batılı", tuzu kuru bir zümreyi temsil ediyor, geniş emekçi kesimlerini değil. Paranoya, onların paranoyası, geniş emekçi kesimlerinin değil.

AKP seçilmesin, şeriat gelmesin diye CHP'ye oy verecek olan ve kendini "aydın" ve "demokrat" zanneden bu küçük zümreden tanıdıklarımız varsa, şu soruları sormanızı öneririm:

Beş yıldır ezici bir parlamenter çoğunluğa sahip olmasına rağmen AKP şeriat doğrultusunda herhangi bir adım atmış mıdır, herhangi bir İslami yasa geçirmiş midir?

Demokratik bir şekilde seçilmiş bir hükümete karşı, seçilmemiş bir genelkurmay başkanını desteklemek hangi demokrasi/uygarlık/aydınlık anlayışına uygundur?

AKP seçilmesin diye CHP'ye oy vermeyi düşünenler, ırkçı, milliyetçi, orducu bir partiye oy verirken rahatsızlık hissetmeyecek midir?

Bu memlekette sorun olduğu konusunda anlaşabileceğimiz şeylerden (insan haklarının ayaklar altına alınması, demokrasinin güdüklüğü, azınlık haklarının tanınmaması, Varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, darbeler, Hrant Dink cinayeti, "Türkiye Türklerindir" anlayışı, vs, vs) İslamcılar mı sorumludur, yoksa çünkü ve bugünkü CHP ve ordu mu?

Roni Margulies

## 21. yüzyıl: Sömürü, savaş, küresel ısınma

# Pisliği sürekli devrim temizler

**G**arip bir dünyada yaşıyoruz. Tarihinin hiçbir döneminde dünya bu kadar zengin olmamıştı, hiç bu kadar da fakir.

Dünyayı garipleştiren temelden bir çelişki: Üretici güçlerin gelişmişliği (sınıfsız ve özgür bir toplumun maddi temellerinin varoluşu) ile kapitalist üretim ilişkilerinin (kapitalist özel mülkiyet ve ücretli emeğin sömürsü) arasındaki uzlaşmazlık. Bu uzlaşmaz çelişki büyük çoğunluk lehine bir çözüme ulaşmadıkça, üretici güçler birer yıkıcı güç haline dönüşüyor. İşte kapitalist endüstrinin dolaysız sonucu olan küresel ısınma ya da nükleer savaş olasılığı.

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl kapitalizmden kurtulmak için sayısız girişime sahne oldu. Dünya işçileri ve ezilenleri basit haklar için giriştikleri mücadeleleri toptan bir değişimi yakalamak isteğiyle birleştirdiler ve şu sonuca vardılar: Kapitalizm reformlarla islah edilemez, tüm kurumlarıyla birlikte yıkılmalı ve yeni toplum devrimle kurulmalıdır.

## Devrim ne zaman başlar?

Devrimin saati, ideolojik hegemonya ve baskıyla yönetilen kapitalist toplumlarda, özel koşulların ortaya çıkmasıyla çalar. Yöneten eskisi gibi yönetemez.

Yönetilenler eskisi gibi yönetilmek istemez. İşçi sınıfı ve ezilenlerin kendi öz örgütleri/bilinçli eylemi ortaya çıkar, bu oyuna nihai bir son vermek için.

Bu özel koşullar devrim dediğimiz büyük alt üst oluşu mümkün kılar.

## Troçki'nin teorisi

Nasıl bir devrim gerçekleştirmeli ki insanlık çürüyen kapitalizmden kurtulabilsin?

Bu soruya doğru yanıtları bir önceki yüzyılın yeni solundan Troçki, 26 yaşında genç bir adamken yanıt vermişti.

Marks'ın 1848 devrimleri üzerine yaptığı çözümlerini geliştiren Troçki, sürekli devrim adı verilen teoriyi ortaya koydu. Sürekli devrim teorisi bize şunları söyler:

Kapitalizm uluslararası bir sistemdir, ayrı ulusal ekonomik birimlerden oluşmaz. Tasfiye edilmesi dünya devrimiyle mümkündür. Bir ülkede zafere ulaşan devrim, diğer ülkelere sıçramalı, gelişmiş kapitalist merkezlerde kazanmalıdır.

Kapitalizm eşitsiz ve bileşik olarak gelişen bir sistemdir. Eşitsizdir, gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkeler bir arada varolur. Ancak gelişmemiş olanlar, örneğin sanayi devrimini çoktan yapmış İngiltere'nin izlediği aşamaları geçerek ilerlemez. En geri olan en ileri olanın üretim tekniklerini ve siyasal yapılarını alır. Sistem bu yüzden eşitsiz de olsa bileşik olarak gelişir.

Gelişmiş ve büyük işçi kitlelerine sahip olan ülkelerde olduğu gibi, işçi sınıfının sayısının toplumda azınlık olduğu, diğerlerinin çoktan geride bıraktığı çözülmemiş sorunların (demokrasi, toprak reformu) yaşandığı geri ülkelerde de devrimin görevlerini yerine getirecek güç işçi sınıfıdır. Köylülük ortak çıkar ve yaptırım gücünden yoksundur, yeni bir toplumun kurulmasına önümlük edemez. Yoksul köylülerin desteğine sahip işçi sınıfının kendi eylemi demokrasiyi kazanacak ve sosyalizme geçişi sağlayacaktır.

Devrim, sistemin çözemediği güncel sorunları çözerken durmamalı, yeni toplumun kuruluşunu hazırlayacak koşulları da yaratmalıdır. Devrim, basit bir yukarıdan değişiklik yolunu izlerse yenilir, politik iktidarı fethetmeli, ancak toplumsal bir karakter kazanarak temelden değiştirmeye yönelmelidir. Devrim, iktidar, sınıflar ve eşitsizlikler tamamen ortadan kaldırılana dek sürekli olmak zorundadır.



## Devrim günceldir

Troçki'nin Rus işçilerinin kendiliğinden gerçekleştirdiği 1905 devriminin derslerinden yola çıkarak ortaya koyduğu sürekli devrim teorisi, 1917 Şubat ve Ekim devrimleriyle pratik olarak kanıtlanmıştır. 20. yüzyılda yenilen tüm devrimler de aynı olguyu tersten kanıtlayar: Süreklileşmeyen devrim yolundan sapar, yenilir. (1936 İspanya Devrimi) İşçi sınıfının bağımsız siyasal eyleminin yön vermediği devrimler aksar, gerçek çözümlere ulaşmaz. (Küba Devrimi)

21. yüzyılın küresel kapitalizmi tüm dünyada devrimi güncel kıyor. Her yerde devrimci koşullar hızla oluşuyor.

## Devrim nereden gelecek?

Devrimin nihai zaferi ABD ve Avrupa işçilerinin devrimci eyleminden geçiyor. Devrimi başlatacak hareketse, işçi

sınıfı nerede güçlü, kapitalistler nerede zayıf ve yenilebilirse oradan doğacak. Dünyanın bir çok yerinde gelişebileceği gibi Türkiye işçi sınıfının devrimi de özgürlüğe geçişin başlatıcısı olabilir. Sürekli devrimin ayak sesleri bugün dünyanın tüm sokaklarında yankılanıyor.

**Volkan AKYILDIRIM**

1. Genel olarak devrim ve devlet tartışmaları için bir başyapıt: Devlet ve Devrim, Lenin (Bilim ve Sosyalizm Yayınları)

2. Sürekli devrim teorisinin en kapsamlı ve yaratıcı açıklaması Troçki'nin 1906'da yazdığı 'Sonuçlar ve Olasılıklar' adlı kitapçıktan okunabilir. (Sürekli Devrim, Yazın Yayınları içinde)

3. Lenin, Troçki'nin sürekli devrim teorisini nasıl kabul etti ve Rus devrimi neden sürekli devrimdir sorularına yanıt için: Lenin 2 Tony Cliff (Z Yayınları)

## okurlardan

### Faşistlerin şansı yok

Cuma günü öğlen saatlerinde yaklaşık 20 kişilik bir ülkücü grup yemekhane kantininde toplanarak etrafı tacize başladı. Edebiyat Kulübü'nün okulda aktif olarak çalışmalar yapmasından rahatsızlık duyan ülkücülerin, ulumaya başlayacakları zaten beklenen bir durumdu.

Okulun arka kapısının karşısında BBP Alperen Ocağı, MHP Ülkü Ocağı abluhasına rağmen faşistler okulda hiçbir faaliyet yapamıyor.

Faşistlerin çabalarına rağmen okulumuzu onlara teslim etmeyecek, İrkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur!!! diyeceğiz.

**Selçuk**



### Manisa'da "Medikomu Vermiyorum" toplantısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 28 Mart'ta medikolar, aile hekimliği ve GSS konulu toplantıyı yaptık.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı toplantıda 22 kişi iletişim füyü doldurdu.

Bir arkadaşımız Muradiye Kampüsü'nde de bir toplantı örgütlemek istediğini belirtti ve bu konu üzerine çalışmalarımız başladı.

**Burak**

### Alaşehir küresel ısınmaya karşı

29 Mart'ta Alaşehir'de "küresel ısınma" konulu konferansı yaptık. 200 kişinin katıldığı toplantı çok canlıydı. Rafet Arslan ve Recep Aykın'ın konuşmacı olduğu toplantıda küresel ısınmanın nedenleri ve 28 Nisan "Başka bir enerji mümkün" mitinginin önemi vurgulandı. Okulumuzun öğretim üyeleri de kampanyayı desteklediklerini açıkladı. Şimdi bu toplantı sayesinde Alaşehir'den 28 Nisan mitingine otobüs kaldırma ihtimalimiz var.

**Şeyda Özkaya**

### Isparta'da çok iyi bir başlangıç

31 Mart'ta Isparta'da küresel ısınma ve iklim değişimi konulu bir panel düzenledik.

Yaklaşık 25 kişinin katıldığı panelde Yeşiller grubundan **Uğur Elhan** küresel ısınmanın doğa ve insan üzerindeki etkilerini anlattı. 28 Nisan'da KEG'in düzenleyeceği mitingine katılım ve Isparta'da KEG kampanyaları için bu toplantı çok iyi bir başlangıç oldu.

**Barış BİLEN**

### İzmit'te coşkulu bir Barışarock toplantısı

İzmit'te 50 kişi Barışarock toplantısı yaptı. Bu ilk toplantının bu kadar kalabalık geçmesi çok iyiydi.

Ayakta bile duracak yer kalmayınca toplantıya parkta devam edildi. En güzel ise gelen herkesin aktivizm yapmak istiyor olmasıydı.

28 Nisan Kadıköy mitingine toplu olarak gelinmesi de tartışıldı. İzmitli gönüllüler hiç tartışmasız bunun için bir şeyler yapmaya ikna oldular ve hemen nasıl stand açabiliriz, nerde açabiliriz, açarsak ne zaman açmaya başlayalım sorularını tartışmaya başladılar. Bu arada mediko ve KEG bildirimleri dağıtıldı. Birçok kişiye "medikomu vermiyorum" rozeti satıldı.

**Coşku**

### Barışarock 2007 yola çıktı

Karşı festival Barışarock yine savaşa, cinsiyetçiliğe, milliyetçiliğe, homofobiye, militarizme, çokuluslu şirketlere kafa tutarak iş yapmaya başladı.

Bu sene karşısında durduğumuz 'küresel iklim değişimi' ve 'ırkçılık' konularında vurgu yapmaya karar verdik. Bu sorunların tek bir kaynağı olduğunu ve çözümün başka bir dünyayı kurmakta yattığını anlatmak hiç de zor değil.

Birçok yeni arkadaşın katıldığı Barışarock toplantısında alana buz kütlesine koymaktan, her köşeye ilgi çekici pankartlar asmaya kadar çeşitli fikirler konuşuldu.

Barışarock toplantıları İzmit, İzmir, Eskişehir, Adana gibi yerelerde devam etmekte. Toplantı bilgileri ve dâhil olmak için can attığınız çalışma grupları için [www.baris-arock.biz](http://www.baris-arock.biz) adresine bakabilirsiniz.

**Meltem ORAL**

### İÜ'de kılık kıyafet yönetmeliği zulumü

İÜ Orman Fakültesi'nde kimlik, paso, öğrenci belgesi isteyen öğrencilerden kravattı, ceketli ve sakalsız fotoğraf vermeleri konusunda dayatma başladı.

Bahar yarı yılında başvuru bulunan erkek öğrencilerin neredeyse tümünün fotoğrafları "Reddedilmiştir" damgasıyla dekanlıktan geri döndü. Öğrenciler duruma isyan ederken, okul yönetimiyle görüşme çabaları sonuçsuz kaldı.

Her türlü yasağa karşı ortak mücadeleyi savunan unsurlar olarak yıllardan beri bu yönetmeliğin insan haklarına aykırı olduğunu belirttik.

Bizim hayal ettiğimiz dünyada insanlar kılık kıyafetleriyle değil, insanlık değerleriyle varolacaktır. Bir şeyler yapmalı ve her türlü kılık - kıyafet yasağına karşı çıkmalıyız.

**Selçuk ARMAĞAN**  
(İÜ Orman Fakültesi)

# İşgal Somali'ye barış getirmedi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da şiddetli çatışmalar tekrar alevlendi.

ABD destekli Etiyopya işgalinin bir barış dönemi ni başlatacağı iddialarının yalan olduğunu gördük.

Geçen hafta, Etiyopya destekli hükümet güçleriyle yerel muhalefet arasındaki çatışmalarda 16 kişi öldü. Bir sonraki gün en az dört kişi çatışmalarda öldürüldü.

Yine geçen hafta Cuma günü 11 kişiyi taşıyan bir kargo uçağı Mogadişu'da bulunan havalimanından kalktıktan hemen sonra vuruldu ve şehrin kuzey banliyölerinden birine düştü. Tüm bunlar, 1,200 kişilik Afrika Birliği (African Union) barış koruma gücünün ay başında destek ve Etiyopya birliklerinin muhtemel yedek güçleri olarak Somali'ye gelmelerinden beri yaşanan en ciddi gerginlik.

## Çatışma

1990larda ABD Somali'den çekilirken yaşanan sahnelerin bir yankısı gibi, Etiyopyalı katliamcı askeri birlikler sokaklarda sürüklendi ve çatışma sırasında ateş açıldı. Yüzlerce Mogadişu sakini şiddetten kaçıyor. Bir Mogadişu sakini olan **Hassan Mahmud**, Irin haber ajansına şunları söyledi: "*Ailemi Towfiq'den daha güvenli bir mahalleye taşıdım. Ailem için bir yer buldum ama barınacak yeri olmayan bir sürü insan var. Bir sürü aile Mogadişu-Afgoye caddesi boyunca açıkta kalmaktadır*"

Hastane kayıtlarına göre yaralanan ya da öldürülenlerin çoğunluğunu siviller, özellikle de kadın ve çocuklar oluşturuyor. Medine hastanesi

müdürü **Sheikhdon Salad İlmî**: "*Geçen haftadan beri hastanemizde 105 savaş yaralı var*" açıklamasında bulundu.

## Göç

Etiyopyalılar tarafından yaşadığı yerden zorla çıkarılan Birleşik İslam Mahkemeleri grubu lideri **Şeyh Aweys**, Somalilerin kendilerini savunduğunu söyledi.

"*Eğer bütün yabancı birlikler Somali'den giderse farklılıklarımızı buluşturma bileceğiz. Ama şu anda Mogadişu halkı kendini savunuyor ve hiç kimse onları sorgulamamalı*" dedi.

Somali federal geçiş hükümetinin kırılmasının bir göstergesi de çeşitli askeri birliklerin ordudan ayrılması. Geçen hafta Somali'nin merkezindeki Hiran bölgesinin Bulu-Burde şehrine 70

civarında asker geldi.

Askerler Bali-dogla askeri hava sahasında daha yeni yetiştirilmiş olan hükümet birliklerindendi. Kaçan askerlerden biri olan **Ahmet Isse Hersi** orduyu terkettiklerini çünkü Mogadişu'da güçlü bir direnişle karşılaştıklarını söyledi.



ilişki için:

sosyalistisci@gmail.com  
Bölgenizde, okulunuzda, işyerinizde veya sendikanızda yaşadığımız olayları, Sosyalist İşçi'de çıkan yazılar üzerine düşüncelerinizi en fazla 200 kelime ile yollayın.

## Kahire'de protestocular Mübarek'in önlemlerine kafa tutuyor

# Mısır'da direniş var

Mısır rejimi kendine karşı yapılan tüm eleştirileri susturmak için yaptığı hamlelerle anayasada değişiklik yapmaya çalışıyor. Amerika destekli başkan **Hüsnü Mübarek** yapılan değişiklikleri "demokratik reformlar" olarak göstermeye çalışıyor.

**Mübarek** kendisine parlamentoyu dağıtma, sivil özgürlükleri askıya alma, "terörist tehdit" olarak gördüğü herkesi içeri tükme hakkı veren bir dizi anayasa değişikliği istiyor.

Değişiklikler seçim yolsuzluklarını izleyecek mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak ve "dini" politik partilerin ortaya çıkmasını yasaklayacak. Bu önlem Mısır'da ana muhalefet olan **Müslüman Kardeşler** örgütüne ait milletvekillerini susturma hedefi güdüyor.

Bu hafta referanduma götürülen anayasal değişiklikler tüm ülke genelinde bir gösteri ve protesto dalgasını ateşledi. Muhalefet grupları boykot çağrısı yaptı ve referandumu hileli ilan etti.

Bir Mısır gazetesi içinde memurlara "evet" oyu vermenin emredildiği bir hükümet muhtırası yayınladı. "Hayır" kampanyası yürüten bir başka gazete ise derhal yasaklandı.

**Kifaya** (Yeter) hareketini destekleyen yüzlerce insan, Kahire'nin ana meydanı Midan Tahrir'i işgal etmeye çalıştı. Aktivistlerden bir çoğu tutuklandı ve dayak yedi. Rejime

muhalefetin bir odağı haline gelmiş olan Mısır yargıçları yas tutmak için "kara gün" çağrısı yaptı. **Kifaya** hareketi Mısırlılara siyah giyme ve ülke genelinde barışçıl protestolar ve grevler örgütlenme çağrısı yaptı.

Bu hafta Cuma günü 3,000 kişi İskenderiye'de oturma eylemi yaptı.

**Müslüman Kardeşler** örgütü 2005 seçimlerinde parlamentoda kayda değer bir temsil oranı yakaladı. Bağımsız kalmak zorunda olan milletvekilleri **Mübarek'in Ulusal Demokratik Partisi**'ne karşı yüksek sesle muhalefet etmeye başladılar.

Geçen ay milletvekilleri, 1967 savaşında İsrail'in Mısırlı mahkumları katletmesiyle ilgili detayların ortaya çıkmasından sonra parlamentoyu terketme eylemi yaptı. Katliam şu anki İsrail altyapı bakanı olan **Benjamin Ben-Eliezer** tarafından emredilmişti. Mübarek ise dış politikasının merkezine İsrail ile işbirliğini yerleştirmiş durumda.

Anayasal değişiklikler güvenlik güçlerine Mısır'daki web sitelerini susturma hakkı verecek. Bu web siteleri diktatörlük hakkında ana bilgi kaynağı durumunda. Hükümet rejimi eleştiren ve işkenceyi açığa çıkaran 21 web sitesi kapatmak için harekete geçti bile.

Hükümeti eleştiren biri geçen ay 4 yıl cezaya çarp-



tılırken, güvenlik güçleri defalarca gösterilere saldırdı.

Yangında evlerini kaybeden ve evleri için tazminat isteyen fakir ailelerin düzenlediği gösterilere bile vahşice müdahalede bulunuldu. Çevik kuvvet gösterici grupların arasına daldığında, **Condoleeza Rice** da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi diktatörlüklerin oluşturduğu "Arap Liderliğini"

İran'a karşı ittifak halinde toplamak için Mısır'daydı.

Değişiklikler onbinlerce işçinin katıldığı yasadışı grevlerin ve köylü isyancıların topraklarını almak için harekete geçmesinin ardından geldi.

Bütün bunların ardından, 31 Mart'ta üç günlük emperyalizm karşıtı Kahire Koferansı toplandı. Türkiye'den de BAK'ı temsilen Sami Evren ve Arife Köse katıldı.

## Cengiz Alğan BENCE BAŞKA BİR DÜNYADA

... hayatımızda aklımızda tutmak zorunda kaldığımız bu kadar çok şifreye yer olmayacak. Geçen gün bir internet şifremi bilmem kaçınıcı kez unutunca oturup başka hangi şifrelere sahibim diye düşündüm. İki cep telefonu açılış şifresi, üç kredi kartı şifresi, üç mail adresi şifresi, internete erişim için üç şifre, dört ayrı banka kartı şifresi, bir kitapçı aboneliği şifresi, internet üzerinden üç gazete aboneliği şifresi, bu gazetenin mail adresinin şifresi, kişisel bilgisayarımı açabilmek için bir şifre, evdeki masaüstü bilgisayarı açmak için bir şifre daha, işyerindeki bilgisayarı açmak için bir tane daha...

Ben pek anlamadığım için bilmiyorum ama internetten bazı programlar indirdiğinde bunların da şifreleri var. Yahut bilgisayara yeni bir alet, örneğin bir modem bağladığında bunun da şifresi var.

Daha zenginlerin de herhalde kiralık kasa şifreleri, çelik kasa şifreleri gibi daha başka şifreleri de vardır. Hatta lisede öğrencilerin notlarını telefonla öğrenebilmek için kullandığı şifreler var. Bir evde dört kişi yaşadığımızı farz edelim. Çarp şifreleri dörtle.

Bu kadar çok şifre neden var? Neden başka insanlara bu kadar güvensiz ve paranoyakça yaklaşıyoruz? Çünkü kapitalizm insanlar arasında kurulacak bir güven ve samimiyet bağını ortadan kaldırmaya yönelik örgütlenmiş bir sistem. Para diye bir mefhum olmasa, ben yedi adet banka kartı şifresini aklımda tutmak ya da unutunca kartıma el konulup yenisi için uğraşmak zorunda kalmayacağımı (hepsine aynı şifreyi vermek de her zaman mümkün olmuyor).

Ya da alışverişin arkasından pos makinası uzatıldığında, önce dört bir yanımı kısıp gözlerle 'kesip' makinasının üzerine eğilerek gizlice bir şifre girmek zorunda kalmayacağım. Para olmayınca kimse kimsenin bir şeyini çalmaya kalkmayacağı için başka hiçbir şifreyi de aklımda tutmaya çalışmaya-çağım. En fazla kişisel bilgilerimi sakladığım (bence buna da gerek yok ama) bilgisayarlar için bir şifreye ihtiyacım olacak. Böylece hafızamda film yönetmenlerine daha çok yer açılacak ve başka insanlara güvensizlik duygularım azalacak.

## sosyalist işçi ne savunuyor?

### Aşağıdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sınıfıdır. Yeni bir toplum, işçi sınıfının üretim araçlarına kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımı kontrol etmesiyle mümkündür.

### Reform değil, devrim

-İçinde yaşadığımız sistem reformlarla köklü bir şekilde değiştirilemez, düzeltilemez.  
-Bu düzenin kurumları işçi sınıfı tarafından ele geçirilip kullanılamaz. Kapitalist devletin tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur.  
-İşçi sınıfına, işçi konseylerinin ve işçi milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklı bir devlet ge-reklidir.  
-Bu sistemi sadece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.  
-Sosyalizm için mü-cadele dünya çapında bir mücadelenin parçasıdır. Sosyalistler başka ülkelerin işçileri ile daima dayanışma içindedir.  
-Sosyalistler kadınların tam bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliğini savunur.  
-Sosyalistler insanların cinsel tercihlerinden dolayı aşağılanmalarına ve baskı altına alınmalarına karşı çıkarlar.

### Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçileri ile karşı karşıya gelmesine neden olan her şeye karşı çıkarlar.  
-Sosyalistler ırkçılığa ve emperyalizme karşıdır. Bütün halkların kendi kaderlerini tayin hakkını savunurlar.  
-Sosyalistler bütün haklı ulusal kurtuluş hareketlerini desteklerler.  
-Rusya deneyi göstermiştir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaşayamaz. Rusya, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, devlet kapitalistidir.

### Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleştirilmesi için, işçi sınıfının en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının yığınsal örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa edilebilir.  
-Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlamalıdır. Bu fikir-lere katılan herkesi devrimci bir sosyalist işçi partisinin inşası çalışmasına omuz vermeye çağırıyoruz.

# İran Irak olmayacak!



On beş İngiliz askeri İran karasularını ihlal ettiği için İran tarafından göz altına alındı. İran İngiltere'den sadece, karasularını ihlal ettiği için özür dilemesini istiyor. Bu durumda İngiliz askerler serbest bırakılacak ve gerilim azalacak. Ama İngiltere buna yanaşmıyor. Özür dilemiyor. Bunun yerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurarak yaptırım kararı çıkartmaya çalışıyor.

## Dünyanın kabadayıları

ABD'den olayla ilgili yapılan açıklama ise ilginçti. ABD, kendi askerleri olsa İran askerlerine kahramanca direneceğini, ateş açacağını ve gerekirse öleceğini açıkladı. Tam Bush ve ekibine uygun savaşçı bir açıklama.

Tam kabadayılar göre bir açıklama.

Daha fazla savaş, daha fazla ölüm isteyenlerin açıklaması.

ABD yetkililerinin açıklaması şunu gösteriyor: Bush, İran'a saldırmak için gereken süreyi kısaltacak her gelişmeyi ellerini ovuşturarak bekliyor. Ne olursa olsun, İran'a saldırmak için



bir bahane olsun.

## İran'a dokunma

ABD'nin 11 Eylül olaylarından bile önce, İran'a saldırmak için planlar yaptığını hepimiz biliyoruz. Irak'ın işgali "Yeni bir Amerikan yüzyılı Projesi"nin adımlarından birisi. İran'a yönelik saldır-

gan tutumlar, askeri ve politik kabadayılık, ABD'li neo-conların emperyalist saldırganlığının bir devamı.

2006 yaz aylarında İsrail'in önce Filistin ardından Lübnan saldırıları sırasında, İsrail Başbakanı Olmert'in, "**Biz aslında Lübnan'la değil, İran'la**

**savaşıyoruz**" demesi, İran'a yönelik ciddi bir saldırganlıkla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

İran'ın uranyumu zenginleştirme deneyleri yapması ise tam bir bahane. En büyük nükleer silah deposunun başındakilerin İran'ı "nükleer araştırma yapamazsın" diyerek suçla-

maları en hafif deyimiyile ikiyezülüdür.

Irak'ta kitle imha silahları var öcüsü, işgalci güçler için küresel ve meşru bir politik zemin olarak kullanılmak istenmişti.

Şimdi de İran'ın nükleer araştırmaları işgal ve saldırı için meşruluk zeminini olarak gösterilmeye çalışılıyor.

ABD'nin baskısıyla, BM İran'a ambargo ve yaptırım kararları alıp duruyor.

ABD ve İngiltere gibi emperyalist kabadayıların her türden saldırgan açıklamasına, işgalci vurgularına, militarizmi geliştiren tutumlarına, başka ülkelerin sınırlarını ve karasularını ihlal eden jandarmalıklarına hayır!

Önce işledikleri savaş suçlarının hesabını vermesi gerekenler, kimseye hesap soramazlar.

Artık yeter! Ortadoğu halklarının yakasından elinizi çekin!

ABD ve İngiltere Irak'tan çekilin!

## İngiliz askerler yalan mı söylüyor?

İngiltere İran tarafından göz altına alınan askerlerin görüntülerinin yayınlanmasına öfke duyuyor. İngiliz hükümeti neden öfkeleniyor acaba?

Bunun nedeni konuşan İngiliz askerlerin söyledikleri olabilir. Göz altındaki askerler konuştuğunda savaş yalanları açığa çıkıyor.

Askerlerden birisi, **Nathan Thomas Summers**, kara sularını ihlal ettiklerini itiraf etti ve İran halkından özür diledi. İran'ın elindeki kadın asker **Faye**

**Turner**'in ise bir mektup yazdığı ve bu mektupta İngiltere'nin Irak'taki askerlerini geri çağırmasını vurguladığı söyleniyor. **Turney** de İran karasularına girdiklerini söylüyor.

Son olarak gözaltındaki bir başka İngiliz askeri ise harita üzerinden İran karasularını nasıl ihlal ettiklerini gösteriyor.

İran'ın istediği İngiltere'nin özür dilemesi. İngiltere ise özür dilemek yerine gerginliği tırmandırıyor.

## İddaa milliyetçiliği

Şimdilerde bir teknoloji mağazasının reklamında "biz sahaya 70 milyon + 11 kişi çıkarız" deniyor. Avrupa Şampiyonasında Türkiye'nin yer alması ile üzerinden bir reklam kampanyası yapıyorlar. Bu şampiyona kapsamında 24 Mart'ta Türkiye ve Yunanistan milli takımları arasında bir futbol karşılaşması yapıldı.

Futbol ile ilgim pek yok ama milli maç olunca elbette kayıtsız kalmak imkansız. Maç gecesi minibüs beklerken, kornalar ve Türk bayrakları dolanmış arabalardan sarkan insanların gürültüsü ile maç olduğunu ve milli takımın kazandığını öğrendim. Bir büfenin yanından geçerken de karşılaşmanın Yunanistan ile oynandığını. Her ne kadar geçen yıllara oranla bu milli maçın ardından "sokaklara dökülmede" ciddi bir azalma varsa da maçın ardından basında ve birçok internet sitesinde yorumlar tam da beklenen gibiydi. Denize dökmeler, Türk'ün gücünü göstermeler, şok ve dehşet yaşatmalar...

Maçtan bir hafta sonra da, bu maç hakkında kısa ama çok ilginç bir haber yayınlandı.

İddaa'nın aktardığı bilgiye göre, bu maç için 12 milyon YTL'lik bahis oynanmıştı. Bunun yalnızca 2 milyon YTL'lik kısmı Türkiye'nin galibiyetine yatırılmıştı! 10 milyonluk bahis ise Yunanistan'a ya da beraberliğe yatırılmıştı.

İnternet sitelerine girip, "Yunanistan'ı denize döktük" diyenlerin de arkadaşıyla maçı konuşurken küfürler eşliğinde 4 golü tartışanların da ceplerinde Yunanistan'ın galibiyetine oynanmış iddia kuponları var!

## 30 yıl

Dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Irak'ta çıkartılan yeni petrol yasası, Britanya merkezli BP, Shell ve ABD merkezli Exxon ve Chevron gibi çokuluslu petrol şirketlerinin 30 yıllık sözleşmelerle Irak'ın petrol gelirlerinin büyük bir bölümünü almasına olanak veriyor.