

sosyalist işçi

www.sosyalistisci.org

DEVİRİMCİ ANTİKAPİTALİST GAZETE

SAYI: 272 ■ 24 Şubat 2007 ■ 1 YTL



Sosyalist İşçi'nin aylık eki Antikapitalist'in Şubat sayısı çıktı. Satıcınızdan alabilirsiniz

**Düzce'de bir sene denediler, beceremediler
Denizli'de hekimler hayır dedi!
İzmir'de 500 bin insan oylarıyla karşı çıktı!**

SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN BEYAZ EYLEME

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en yıkıcı hükümetlerden biri AKP. İktidarda oturduğu 5 yıl boyunca neo liberal saldırı bombardımanını sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor.

Devlet elindeki büyük işletmeleri özelleştirmekle yetinmediler. Hastaneleri sattılar. Sağlığımıza saldırıyorlar. İlaçlarımızı kısıtladılar. Öğrencilerin medikolarına saldırıyorlar. Emeklilerin maaşlarında kesintiye gitmeye çalışıyorlar. Artık ayda 127 lira geliri olan her dört kişilik aile 64 lira prim ödeyecek.

Yalnızca onların belirlediği sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğiz. Gerisine para vermek zorundayız. Emeklilik prim gün sayısı yükseltiliyor. Mezarda bile emekli olamayacağız. İşe yeni başlayanlar ilk 90 gün prim ödese bile sağlık hizmeti alamayacak. Mahallemizdeki sağlık ocağımıza bile göz diktiler. Üstelik sağlık çalışanlarının iş güvencesini de ortadan kaldırıp aralarında bir rekabet yaratmaya çalışıyorlar.

Dünyada denenmiş ne kadar neo liberal saldırı varsa AKP hükümeti bizim üzerimizde denemeye çalışıyor.

Ama yoksulların oylarını alıp yoksullara saldırıların sonunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Örneğin Latin Amerika'nun

yoksulları, iktidara taşıdıkları temsilcileri kendilerine ihanet edince, onları aşağıya etmenin yolunu da gösteriyor.

Parlamentar değil, sokakta muhalefet

Türkiye meclisindeki parlamentar muhalefet ise AKP'ye muhalefeti neo liberal saldırılarından dolayı değil, 'irticacı' oldukları gerekçesiyle yapıyor. Çünkü bu muhalefetin neo liberalizm açısından AKP'den bir farkı yok. Hepsini özelleştirmeci, hepsinin her şeyimizde gözü var. Onlar da iktidara gelince aynı saldırıları sürdürecekleri için bu politikalara ses çıkarmayıp büyük sermayenin icazetini almak istiyor.

En büyük muhalefet partisi CHP'nin başındaki Baykal'ın bir kez bile emekten yana bir muhalefete dair bir söz söylediğini duyduk mu? Geniş yığınlar yaklaşan seçimlerde oy verecek parti ararken CHP kendisine yandaş olarak faşist parti MHP'yi seçiyor. Çünkü Baykal milliyetçi ve neo liberal.

Yoksullar için yıkım çoktan başladı. Bu yıkımı durduracak olan ne CHP, ne de başka bir parlamentar muhalefet partisi. Adres belli: şimdiden direniş takvimini açıklayan Tabipler Birliği ve ona destek veren emek örgütleri. Sokağın sesini duyurmak için sokakta olmak gerek.

**1 MART
sağlık
ocaklarımızın
önündeyiz**

**11 MART
Ankara Sıhhiye'de
mitingdeyiz**

**14 MART
GREV**

Defolup gidin Ortadoğu'dan

Lübnan'da gene saldırı hazırlıkları var. Bu kez içerde ABD yanlısı rejimin milisleri ve NATO ordusu İsrail'den yana savaşa katılacak.

ABD ise İran'a saldırmaya hazırlanıyor.

Sayfa: 4-5

Faşistlerle tartışamayız

TV programlarında sık sık rastlıyoruz. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakârı, her siyasi görüşten insan ülkücü faşistlerle tartışma programlarına katılıyor. Muhtemelen amaçları meydanı onlara bırakmamak, kendi sözlerinin de duyulmasını sağlamak.

Sayfa: 3

Ermeni kültürü

Ermeniler buralarda ve olabildikleri her yerde bizimle bizim kadar yaşadılar ve yaşıyorlar. Geçtiğimiz ay hepimize üzüntünün yanında bir dolu da umut veren cenazeden sonra daha da içimizde ve özgürce yaşayacaklar.

Sayfa: 3

Mücadeleye devam

Ankara'da travesti ve transeksüellere saldırılar ve cinayetler sürüyor.

İlk olarak 2006 Nisan'ında göze çarpan, Ocak ayında artan saldırıları durdurabilmek için travesti ve transeksüeller sokağa çıktılar. Örgütledikleri mumlu eylemler, saldırıları düzenleyen çeteden 2 kişinin yakalanmasını sağladı.

Bu sonuç doğrultusunda eylemlere son verildi fakat şiddet, baskı, cinayetler devam ediyor. 14 Şubat'ta bir travesti daha öldürüldü. Şimdi Pembe Hayat LGBTT derneği kitlesel bir eylem örgütlemeyi düşünüyor.

KEG'in Ankara'da başlattığı cinsiyetçilik, homofobi ve transfobiyle mücadele kampanyası dahilinde Kaos GL ve Pembe Hayatla birlikte bir panel örgütleme kararı alındı. 3 Mart'ta yapılması planlanan paneli KEG, KAOS ve Pembe Hayat hep birlikte örgütleyecek.

Bunun yanı sıra KEG aktivistleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sokağa çıkmak için faaliyete geçtiler.

80 milyon

Küresel ısınma sonunda artacak olan sıvrisinekler yüzünden sadece Afrikakıtasında sıtmadan ölecek insan sayısı

İrkçılar ve ırkçılık

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı **Togay Bayatlı**, yaptığı bir konuşmada Trabzonlulara seslenerek morallerini bozmalarını istedi. Bayatlı, ASALA'nın cinayetlerini hatırlatarak "Hiç üzülmeysin. Birisi öldü, tamam ölmüş. Ona üzülmeysin. 40 tane de bizim hariciyecimiz gitmiş, kimse onları sormuyor. Biraz da onlardan bahsedelim" dedi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin adresi turkishnoc.org Bu katil ruhlu ırkçıyı protesto edelim.

MERAKlitus

Küresel ısınma sonucu denizlerin yükselmesinden sadece Britanya kıyılarında kaç insan etkilenecek?

Beyaz çağrı

Sağlık ocaklarımızı vermiyoruz

1 Mart 2007 Perşembe günü Tabip Odaları kendi tespit edecekleri bir sağlık ocağının önünde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte kitlesel basın açıklaması yapacaklar ve taleplerimiz ile mart ayı içerisinde gerçekleştirecekleri etkinlikleri kamuoyuna ilan edeceklerdir. "Sağlık ocağı nöbeti" gibi birçok etkinliğin yapılacağı gün boyunca tüm halkımız sağlık hakkına, kamu sağlık kurumlarına, sağlık ocaklarına sahip çıkarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını desteklemeye davet edilecektir.

Beyaz Referandum (Nabız sayımı) : 5-9 Mart 2007 Pazartesi-Cuma günleri boyunca tüm sağlık kurumlarında gerçekleştireceğimiz Beyaz Referandum ile dört yıldır uygulanmakta olan sağlık politikaları konusunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yükselen "Nabızını sayacağız". Hafta boyunca TTB tarafından hazırlanacak afişlerin ve



bildirilerin dağıtımı, sağlık birimleri ziyaretleri, toplantılar, toplu nöbetler ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek, miting ve GÖREV etkinliğine çağrı yapılacaktır.

Beyaz Miting: 11 Mart 2007 Pazar günü Ankara Sıhhiye'de Sağlık Bakanlığı önünde bütün illerden gelecek hekimlerle gerçekleştirilecek mitingde Beyaz Referandum'dan çıkan Nabız sayımının sonuçları açıklanacak ve Türkiye

sağlık ortamına yönelik görüşlerimiz kamuoyuna duyurulacaktır. Beyaz Miting, başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm sendikalar, meslek örgütleri ve sağlık hakkına sahip çıkan bütün kurum ve kişilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Beyaz görev: Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı ve uzun yıllardır Tıp Bayramı olarak kutladığımız 14 Mart 2007 Çarşamba günü bütün

sağlık birimlerinde GÖREVde olacağız. GÖREV etkinliğimiz sırasında sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi politikalarına yönelik itirazlarımızın yanı sıra TTB'nin yıllar içerisinde biriktirdiği değerlerden oluşacak pozitif çözüm önerilerimizi kamuoyuna açıklayacağız.

TTB'nin açıkladığı SES destekliyor. Büyük olasılıkla birçok sendika, meslek odası, dernek ve siyasi yapı da bu eyleme destek verecektir. KEG(Küresel Eylem Grubu'da) var olduğu her yerde bu eylemlerin daha büyük olması için çaba sarf edecek..

1 Mart günü açıklanan sağlık ocaklarının önünde daha büyük kalabalıkların toplanması için çalışacağız. 11 Mart'ta Ankara'da Beyaz Eylemde, 14 Mart ve sonrasında iş bırakan tüm sağlık çalışanlarının yanın da olacağız.

Birleşik bir mücadeleyle bu saldırı yasalarını durduracağız.

İzmir'de KEG paneli

Küresel Eylem Grubu'nun düzenlediği ve 85 kişinin katıldığı Sağlıkta Dönüşüme Karşı Bir Araya Geliyoruz panelinde Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu sağlıkta dönüşümün dünyadaki ekonomik temellerini ve uygulamada ne gibi sonuçlara yol açacağını anlattı.

Dr. Erkan Kapaklı ise aile hekimliği uygulamasının hem hekimler hem de vatandaş açısından yıkım getireceğini, aile hekimliği için hükümetin vaat ettiği hiç bir şeyin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını anlattı.

Uzm. Samed Baskak'da uygulanacak bu sistemle

üniversite öğrencilerinin ve üniversite çalışanlarının muayene ve tedavi kurumu olarak yararlandığı medikoların tıpkı sağlık ocakları gibi kapatılacağını, hem öğrencilerin hem de çalışanların mağdur olacağını vurguladı.

Tartışma kısmında geçmişteki mücadele deneyimleri anlatıldı.

TTB'nin açıkladığı beyaz eylem takvimine paralel çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı. Konunun sadece sağlık çalışanlarının

meşalesi olmadığı tüm çalışanların bu mücadele sürecine katılmasının önemli olduğu belirtildi.

Evlerde okullarda, işyerlerinde, mahallelerde bu çalışmanın yaygınlaştırılması gerektiği, İzmir'de aile hekimliği uygulamasının başlamasının durdurulması veya bunun için birlik içinde güçlü bir mücadele verilmesi gerektiğine değinildi.

GSS'nin durdurulmasının ise bu yıkım programını uygulanamaz hale getireceği vurgulanırken, katılan üniver-

site öğrencileri medikolarının kapatılmaması için bir kampanya başlattıklarını var oldukları tüm kampüslerde bu mücadeleyi yükselteceklerini ve 12 Mayıs'ta Ankara'da merkezi bir miting yapacaklarını duyurdular.

Kazanmanın mümkün olduğu vurgusu birçok katılımcı tarafından dile getirildi.

Hrant'ın cenazesinde nasıl bir araya geldiysek, 1 Mart'ta tezkereyi nasıl durdurduysak, Fransa'da CPE yasasını, Yunanistan'da eğitim kurumlarına saldırıyı nasıl engellediysek bu sağlıkta yıkım yasalarını da durduracağız diyerek bitirdik.

Sandığımızdan da kötü

Küresel ısınmanın sonuçları aslında sandığımızdan daha vahim. Son iklim raporunda pek de dikkat edilmeyen bir açıklama yer aldı. Isı artışı aslında önceki tahminlerden çok daha fazla olacak. Çünkü bu işe kafa yoran bilim insanları dünya üzerindeki ormanların ve okyanusların karbondioksit gazı emme yetilerinin eskiye oranla çok azalmış olduğunu keşfettiler. Bunun anlamı şu: öngörülen tarihlerden çok daha erken kavruılmaya başlayabiliriz.

Bilindiği gibi sıcaklığın sadece 4 derece artmasıyla yüzlerce canlı türü yok olacak, gıda ve su aşırı derecede azalacak, seller sonu-

cu milyonlarca insan göç edecek.

Ayrıntı gibi görünen bilgilerse daha dehşet verici. Örneğin sıvrisinek sayısında müthiş bir artış olacak. Bunun sonucunda yalnızca Afrika'da 80 milyon insan malarya hastalığına yakalanacak. Tüm dünyada ise 2.5 milyar insan ateşli hastalıklara tutulacak.

Sonuçların korkunçluğu bir yana, küresel ısınmaya karşı mücadelenin sonu gelmiş değil. Hepimizin yapabileceği bir şey var. Örneğin 28 Nisan'da yapılacak merkezi mitingde katılmak ve katılabilecek herkesi kolundan tutup "sen de gelsene" demek gibi.



Cemil Çiçek sus artık!

Şemdinli bombalamasından sonra Radikal'den Zihni Erdem ve Milliyet'ten Derya Sazak, işin içinde devletin de olabileceğine dair kuşkuları haberleştirmişti. Genelkurmay da suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak savcılık da mahkeme de "Suç unsuru yok" dedi. 301 militanı Çiçek derhal harekete geçip Yargıtay'a başvurdu ve üyesi olduğu hükümetle büyük bir çelişkiye düştü. Yargıtay ise Çiçek'in talebini oybirliğiyle reddetti.

301 konusunda Devlet Bahçeli, Yaşar Büyükanıt ve Deniz Baykal hala aynı şeyleri söylüyor. Baykal bunun neden düşünce özgürlüğü meselesi haline getirildiğini anlamadığını söylüyor. Milliyetçiliğinden bir an bile kuşku duymadığımız Baykal'ın zekasından kuşku duyabiliriz artık.

MEDİKO'MU VERMİYORUM
www.kureselylem.org

12 mayıs ankara

Ankara'da miting

İzmir KEG toplantısından çeşitli üniversitelerden bir araya gelen öğrenciler Sağlıkta Dönüşüm Yasası ile birlikte Medikoların kapatılacağını tartıştılar. Öğrenciler Panel'den sonra ayrıca toplanarak medikolar konusunda ne yapacaklarını kararlaştırdılar.

17 şehirde 33 üniversite kampüsünü ulaşıcağını saptayan öğrenciler 12 Mayıs günü Ankara'da Medikomu Vermiyorum mitingini yapmaya karar verdiler

sosyalist işçi

Faşistlerle tartışamayız

Aşağıdan hareketin sosyalistler için önemi

Hrant Dink'in cenazesinden bu yana solda bu cenazeye katılanları örgütlenme telaşı başladı. Kimileri için is, daha çok sosyal demokratlar için, cenazeye katılan devasa kalabalık büyük bir seçmen kitlesi olarak da görülüyor.

Oysa cenazeye katılımın o denli büyük olmasının başlıca nedeni cenazenin hiçbir siyasetin veya topluca solun damgasını taşıması. Ne yazık ki sosyal demokrasiden sosyalistlere kadar sol bunu göremiyor. O büyük kitlenin oluşumunda yürüyüşün tek bir ortak pankart altında olmasının rolü büyük.

Eğer cenaze sol bir gösteri olsa gene büyük olabilirdi. Belki 10 bin, belki, 20 bin kişi katılırdı. Bu da büyük bir yürüyüş ama Rakel'in dediği gibi "milat" değildir. Oysa Hrant'ın cenazesi bir milat olarak ortaya çıktı.

Türkiye'de hareket yok diyenlere, milliyetçilik yükseliyor diyenlere, sokakta muhalefet yok diyenlere çarpıcı bir yanıt verdi.

Bu hareketin en önemli özelliği yeni olması ve yeni bir arayış içinde olması. Bu nedenle çeşitli sol örgütlenmelerin tek başlarına ya da aralarında seçimlerden 2 ay önce kuracakları bir birliğin hiç bir şansı yok.

Eğer sol Hrant'ın cenazesine katılanların örgütlenmesini istiyorsa önce bunu sokakta gerçekleştirmelidir. Yukarıdan bir birlik girişiminin hele hele sadece seçimler için kurulacak bir birliğin hiçbir işe yaramayacağı açık. Onun yerine hergün sokakta kampanya yapan, milliyetçiliğin hertürüne karşı açık ve net bir tutum alan, neoliberalizme, emperyalist savaşa açık ve net tutum alan küresel ısınmaya karşı sesini yükselten ve bu tutumlarını sokakta ifade eden bir çalışma o büyük yığının ilgisini çekebilir. Ama bu da yetmez.

Sol aynı zamanda o hareketin örgütlenmesinin önünü açmalıdır. Bu, yüzbinlerin örgütlenmesi, örgüte sahip çıkması, örgütün kararlarını belirleyebilmesidir. Yoğun bir tartışma ve yoğun bir birlikte faaliyet demektir.

Bunlar yapılabildiği takdirde sol bu ülkede iktidara doğru yürüyebilir. Bu bir hayal değil!

Şimdi direniş zamanı

AK Parti yeni liberalizmin partisi. Oysa parlamener muhalefet ve solun kimi kesimleri onun bu özelliği ile ilgilenmiyorlar. Gerçek dışı suçlamalarla AK Parti'ye yükleniyorlar.

AK Parti ise bu arada en azgın yeni liberal politikaları uyguluyor. Bunların içinde en önemlisi kuşkusuz sağlık hakkımızı elimizden almayı, emekliliği kuşa çevirmeyi amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Yasası var.

Bu yasa çıkarılmaya çalışıldığı ilk günlerde direnişle karşılaştı. Bunun sonucu olarak yasa ertelendi.

Şimdi önümüzde yasayı bütünüyle durdurmak için zaman var. bu süre iyi değerlendirilirse sağlık hakkımızı, medikolarımızı, sağlık ocaklarımızı, emekliliğimizi korumuş olacağız.

Tabip Odaları Mart ayı içinde bir eylem programı açıkladı. Sağlık Emekçileri Sendikası, SES bu programı desteklediğini açıkladı.

Küresel Eylem grubu, KEG'in İzmirde düzenlediği sağlık sempozyumu da Beyaz Eyleme destek veriyor.

Şimdi görev Beyaz eylemleri daha da güçlendirmek. 1 Mart'ta sağlık ocaklarımızın önündeyiz. 11 Mart'ta Ankara'da yürüyüş ve miting yapıyoruz. 14 Mart'ta ise iş bırakılıyor.

Kolay gelsin!

Cengiz ALĞAN

TV programlarında sık sık rastlıyoruz. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakârı, her siyasi görüşten insan ülkücü faşistlerle tartışma programlarına katılıyor. Muhtemelen amaçları meydanı onlara bırakmamak, kendi sözlerinin de duyulmasını sağlamak.

Programa konuk edenlerin de amacı, zit kutupları ateşli tartışmalara sürükleyip reytinglerini ve dolayısıyla şöhretlerini yükseltmek olsa gerek. Ama işin bundan farklı yönleri ve sonuçları var.

Diyelim bir tartışma programına ülkücü faşist Mehmet Gül ile birlikte katıldınız. Konu da Ermeni meselesi. Sizin fikrinize göre Ermeni soykırımı var. Mehmet Gül adlı faşiste göre ise bu soykırım 'sözde' ve Türkiye'yi bölmek isteyenlerin bir oyunu. Meselenin çözümü konusunda nasıl tartışacaksınız? Ermeni sorununu en çok dile getirenlerden biri olan Hrant Dink'i hain ilan edip kafasına kurşun sıkan ideolojinin sahibiyle, Hrant'ı sonuna kadar savunan birinin tartışması nasıl olanaklı olabilir?

"Ne mozaığı ulan!"

Türkiye'nin çok değişik etnik gruplardan oluşan bir mozaik olduğunu söylediğinizde "Ne mozaığı ulan!" (bakınız geberen MHP eski lideri Alparslan Türkeş) diye bağırانlarla nasıl tartışılır ki?

Bundan öte, faşistlerle hiçbir zeminde, hiçbir yerde ve hiçbir zaman tartışmamak, insanlığın tescilli düşmanı faşizme karşı mücadelenin bir parçası. Faşistleri yalnızlaştırarak, onları her düzeyde tecrit ederek büyümelerinin önünde bir set oluşturabiliriz.

Yaptıklarını ve yapmak istediklerini teşhir etmek yetmez, tecrit

etmek de gerekir. Kamuoyu önünde ikide bir onları sergilemek ise yaygınlaşmalarına ve sanki diğer siyasal partilerle ayrılmış, bir farkları yokmuş gibi algılanmalarına yol açar.

Oysa bir farkları var, hem de çok önemli bir farkları. Türkiye'de hiçbir siyasal parti, bugüne kadar, komando kampları kurup yetiştirdiği silahlı adamları aydınların, sendikacıların, solcuların üzerine salmadı. MHP hariç. Hiçbir siyasal partinin militanı Hrant Dink'i vurmadı. BBP hariç. Ne ANAP üyeleri, ne AKP tabanındaki gençler, üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında satırlarla, döner bıçaklarıyla terör estirmedir. Bunu yapan tek siyasal parti MHP (ve küçük kardeşi BBP).

MHP-BBP Nazidir

Almanya'da Nazilerin iktidarı adım adım yaklaşırken Alman Komünist Partisi, diğer solla birleşip faşizmi durdurmaya çalışmak yerine, onların parti içi toplantılarına dahi katılıp Nazilere milliyetçi propaganda yapmıştı. Nazilerin iktidarında ilk kapatılan parti hangisiydi dersiniz?

Faşistlerin sermaye açısından bir görevi var. Ama bu görev başkalarıyla tartışmak değil. Kapitalizmin krizinin en derinleştiği anlarda, onun en sağlam savunucusu olarak, sokağa dökülen işçi, öğrenci, solcu, sosyal demokrat, aydınları imha etmek. Kriz döneminde oluşabilecek ve kapitalizmi kökünden

tehdit edecek bir yığınsal ittifakı boğmak, yok etmek. Ve bunun için her türlü aracı (TV programları da dahil) kullanarak kitleleşmelerini gerek.

Almanya'da, İtalya'da, Japonya'da, İspanya'da, Portekiz'de yaşanmış faşizm deneyimleri ve 1980 öncesinde Türkiye'deki faşist hareketin uygulamaları bunların birebir kanıtı.

Faşizm yukarıdan aşağıya çok sıkı bir disiplin ve hiyerarşiyle örgütlenmiş bir toplum istiyor. Biz ise sınırsız özgürlük ve demokrasi. Bu iki anlayışın tartışması zaten mümkün değildir. Ama onlarla tartışmaya kalkanları uyararak, neye yol açacağını anlatmak da bizim işimiz.



Hrant'ın cenazesine katılan dev güç faşistlerle tartışmayı değil ona karşı eylemi öne çıkarıyor. faşistlerle aynı platformları paylaşmak son tahlilde sadece faşistlerin işine yarıyor.

Polat artık işsiz, bizimse çok işimiz var!

Polat Alemdar, devlet görevlisi, mafya babası, katil, uyuşturucu tüccarı, faşist, aslında ölü bir adam. Kahramanı olduğu TV dizisi iki sezon izlenme rekorları kırıyor, yanlarına bir de film ekleniyor. Sokaklar ucuz ve zevksiz takım elbiseleriyle, sopa yutmuş gibi dolaşan ağır abilerden geçilmiyor. Hayatı berbat, geleceği ise karanlık gören gençlerin bir bölümü çıkışı burada buluyor, ama sonuç şiddet ve cinayet oluyordu.

Kürtlere karşı nefret propagandası yapan Kurtlar Vadisi'nin 3. sezonu daha başlarken yayın-

dan kaldırıldı. RTÜK'e başvuran binlerce insan nefreti değil, kardeşliği seçti.

Hrant'ın ardından işler değişti. Bu muz cumhuriyetinin sakinleri artık yalanlardan, akan kandan bıktı, homurdanmaya, itiraz etmeye ve değiştirmeye başladı bile. Polat'ı işsiz bırakmak ilk

kazanımdı.

Bu vadide her şeyi değiştirmenin zamanı geldi. Eğitim sistemi, tarihsel suçların itirafını ve özürleri duymak, gizli belgelerin açıklanması, ırkçı-faşist propagandanın yasaklanması, Hitler'in Kavgam'ının kitapçı raflarından kaldırılması, ırkçı-

faşist örgütlerin kapatılması, devlet içindeki uzantılarının dağıtılması...

Hepsini yapabiliriz biz. Gücümüzün farkında olalım. Şimdi cesaretle hak isteme zamanı. Hayatımızı karartanlardan hesap soralım.

Volkan Akyıldırım

Kurtlar vadisi nasıl bitti

- Kurtlar Vadisi adlı nefret dizisi yayımlandığı 8 Şubat perşembe akşamı saat 21'de ShowTV önünde yapılan eylemle protesto edildi.
- Televizyon Üst Kurulu'na 1 Ocak - 13 Şubat 2007 tarihleri arasında toplam 16 bin 597 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 13 bin 953'ünde dizinin yayınlanmaması, 2 bin 609'unda ise dizinin yayınlanması istendi. Dizinin 8 Şubat'ta yayınlanmasının akabinde ise 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi'ne toplam 2 bin 898 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 192'sinin (yüzde 75.6) konusunu Kurtlar Vadisi-Terör dizisi oluşturdu. İzleyiciler-

erden gelen bildirimlerin 1924'ünde (yüzde 87.8) dizi şikayet edildi ve yayından kaldırılması istendi

- Vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan RTÜK'ün telefonları kilitlenirken, www.rtuk.gov.tr ve www.rtuk.org.tr adresleri de yoğunluk nedeniyle çöktü.

- Muratan Mungan kişisel web sitesinde yayımladığı Kurtlar Vadisi'nin kapatılması çağrısında şöyle diyordu: "Benim şu yaptığım, sivil itiraz adına suya atılan bir taş yalnızca. Umarım sudaki halkalar gibi yayılıp genişler, bize yalnız olmadığımızı, birbirimizle yaşadığımızda milyonlar ettiğimizi öğretir." (www.globalinsan.net)

17 Mart
Uluslararası savaş karşıtı eylem.
Dön evine Bush
Kadıköy'de BAK mitingi

Defolup giddin Ort

Önce Afganistan'a girdiler. Hedef Ek Kaide'yi bitirmek, Afganistan'a "demokrasi" getirmek ve Afgan kadınlarını kurtarmaktı.

Bunların hiçbiri olmadı. Sonra Irak'a girdiler. İşgalden bu yana 650 bin Iraklı öldü. 4 milyon Iraklı evlerini terk ederek kaçtı. Gene aynı yalanlar. Irak'ta kitle imha silahları vardı, hedef Irak'ı Saddam'dan kurtarmaktı.

Iraklılar Saddamlı günleri hasretle anıyorlar. Durum bugün çok daha korkunç.

Sonra İsrail Lübnan'a saldırdı. Gene yalanlar. Gene oluk oluk kan aktı.

Afganistan'da da, Irak'ta da, Lübnan'da da ABD ve ortakları yenildiler. herşeyden önce politik olarak yenildiler. Askeri olarak ise hiçbir başarıları yok. Lübnan'da ise İsrail yenilerek çekilmek zorunda kaldı.

Şimdi Lübnan'da gene saldırı hazırlıklar var. Bu kez içerde ABD yanlısı rejimin milisleri ve NATO ordusu İsrail'den yana savaşa katılacak.

ABD ise İran'a saldırıya hazırlanıyor.

Neden İran?

Kimileri Irak ve Afganistan'da batağa saplanmış ABD'nin İran'a saldırmasının mümkün olmadığını söylüyor. gerçekten de ABD bu iki ülkede bataktaki ama İran'a

ABD'nin Irak'a saldırısının iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi rakipleriyle olan mücadelesinde hegemonyasını pekiştirmektir. İkincisi ise Afganistan ve Irak'ı sermayenin küreselleşmesine, piyasa ekonomisine sonuna kadar açmaktır.

saldırmak çok gerçekçi bir olasılık olarak önümüzde duruyor.

Eğer ABD'nin Irak'a saldırısı "kitle imha silahlarını bulmak" veya "Irak'a demokrasi getirmek" için yapılmadıysa önce gerçek nedenleri bakmak gerekir.

ABD'nin Irak'a saldırısının iki temel nedeni var. Bunlardan birincisi rakipleriyle olan mücadelesinde hegemonyasını pekiştirmektir.

İkincisi ise Afganistan ve Irak'ı sermayenin küreselleşmesine, piyasa ekonomisine sonuna kadar açmaktır. Nitekim işgal altındaki her iki ülkede de bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır. Afganistan'da, Irak'ta bugün küresel sermayeye sonuna kadar açılmıştır.

İran ve Suriye'de de benzer bir operasyon küresel sermaye için gereklidir. İşte bu nedenle ABD'nin şu veya bu biçimde İran'a

saldırması kaçınılmazdır. hegemonya mücadelesi açısından da İran'a saldırı kaçınılmaz bir gerekliliktir.

ABD'nin rakiplerinin İran üzerindeki etkisi, özellikle de Rusya ve Çin'in etkisi kırılmak zorundadır. Burada sorun ABD bu saldırıyı Irak ve Afganistan'da olduğu gibi tek başına (yani AB'siz) mi yapacaktır. Yani NATO orduları ABD'nin yanına katılacak mı?

ABD'nin İran'a saldırısında Türkiye'nin ve İncirlik Üssü'nün büyük bir önemi var. İncirlik Üssü şu anda Irak ve Afganistan'daki savaş için yoğun olarak kullanılmaktadır ve 90 nükleer başlığı ile Türkiye ve tüm bölge için çok büyük bir tehdittir.

Öte yandan ABD Irak savaşında da olduğu gibi bu kez de Türkiye'nin aktif desteğini istemekte ve bu kez bir 1 Mart daha olmasını istemektedir. Son günlerde Abdullah Gül ve Yaşar Büyükanıt'ın ABD'ye gitmesinin asıl nedeni budur.

Türkiye'den gidenler içerde sanki Kerkük için gidiyorlarmış havası atmalarına rağmen asıl neden açık ki İran'a saldırıdır. Türkiye bu saldırıda kilit bir öneme sahiptir. ABD yöneticileri bu kez Türkiye'nin ABD'nin yanında açıkça tutum almasını istemektedir.

Irak sefalet içinde

Irak'ta ABD-İngiliz işgali başlamadan önce Bağdat'a günde 16 ila 24 saat arasında elektrik veriliyordu.

İşgalden bu yana ise Bağdat'ta günde sadece 6.5 saat elektrik veriliyor. Bütün vadelere rağmen bu süre artmıyor.

ABD işgal güçlerinin kendi kontrol kurumu, SIGIR bu durumu kabul ediyor. SIGIR'a göre 2006'nun son günlerinde Bağdat'a 2 saat elektrik verildi.

International Herald Tribune gazetesine göre Bağdat'ın elektrik durumu nun düzelebilmesi için en az 20 milyar

dolar yatırım yapmak gerekiyor.

Elektrik aynı zamanda şehre su verilemesi ve kanalizasyon sisteminin işlemesi için de gerekli olduğundan Bağdat'ta yoğun bir su sıkıntısı da var. ABD işgal güçleri bir dizi su projesini başlatmış olmasına rağmen bu projelerin hiçbiri tamamlanmadı.

Öte yandan Irak'ın en büyük zenginliği olan petrol üretimi şu anda savaş öncesinin çok altında. Aynı şekilde gaz üretimi de çok az. Bütün bunlarda elektrik yetersizliğinin payı çok büyük.

Sağlık sistemi çökertildi

İşgal güçlerinin kendi kontrol örgütlenmesine göre Bağdat'ta sağlık hizmetleri tam anlamıyla çökmüş durumda. 2006'nun sonunda planlanan 142 sağlıkocağından sadece 7'si tamamlanmış durumda.

Yeniden inşası gereken 20 hastaneden ise sadece yarısında inşaat süreci başlamış fakat bitmemiş durumda.

Bu arada çeşitli kurumların Irak'ta gönderdiği milyonlarca dolarlık sağlık malzemesi kayıp.



İtadoğu'dan

Kerkük Türk' mü değil mi?

Kuzey Irak'ta, kendilerinin Güney Kürdistan dedikleri bölgede Kürtler Irak'ın federatif yapısı içinde bir özerk bölge kurdular. Türkiye'de milliyetçiler ne derlerse desinler bu gerçeklik giderek yerleşiyor. Bu arada daha düne kadar "terörist" denen Talebani bugün "dost" Irak'ın devlet başkanı. Irak dışişleri bakanı bir Kürt.

Bütün bunlar Türk milliyetçileri için kabul edilmesi zor gerçeklikler.

Bu arada Türkiye'de milliyetçilerin kendilerine ait sandıkları Kerkük'te çok yakın bir gelecekte referandum yapılacak. referandum'un sonucuna göre Kerkük Kürt bölgesine katılacak ya da katılmayacak. Şimdiden ortada olan gerçeklik, Kerkük'te Kürtlerin çoğunluk olduğu.

Türkiye ise Kerkük'ün Kürt olmadığını, Türk ve Arap olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasını tarihe de dayamaya çalışıyor.

Oysa Türkiye 1920'li yıllarda Kerkük üzerinde hak iddia ederken bu bölgenin nüfusunun çoğunluğunun Kürt ve Türk olduğunu belirtiyordu. Nereden nereye gelindi.

Türkiye Kerkük'te referanduma karşı çıkarken buradaki Türkmenlerin haklarının yendiğini iddia ediyor. Türkmenler "soydaş" oluyor. Onun için soy-

daşların hakları savunuluyor. Kürtler ise soydaş değil.

Ama Türkiye'de aynı Kürtlere sabah akşam "ne mutlu Türküm" dedirtiliyor.

Yani Irak'ta soydaş olmayan Türkiye'ye gelince soydaş oluyor.

Bir Kürt Irak devlet başkanı öfkeyle ayağa kalkıyor ama Türkiye'de Turgut Özal'ın uzaktan

Kürt olduğu iftiharla söyleniyor.

Bütün bu iki yüzlü tahlillerin altında aslında Türkiye'de Kürt kimliğinin tanınmaması çabası var.

Bunun için 301 çıktı. Türklüğe hakaret suç ama Kürtlüğe, veya Çerkezliğe veya bir başka halka hakaret suç değil. Yani ırkçılık suç değil ve hatta korunuyor. Çeşitli

ırkçı kişiler ve gruplar önlerine gelene 301'e sığınarak saldırıyorlar.

Öylesine bir hava estiriliyor ki sanki bütün halk "Kerkük Türktür, Türk kalacaktır" diye bağırıyor. Nitekim 1 Mart öncesinde her türden milliyetçi Türkiye'nin savaşa girmesini ve ABD ordusu ile birlikte Irak'a girmesini ve Kerkük dahil bugünkü Kürt bölgesini ele geçirmesini istiyordu.

Dün ABD uşaklığı yapanlar, dün savaş çığırkanlığı yapanlar bugün Kerkük'te Kürtleri ABD'nin savunduğunu iddia edebiliyorlar.

Oysa Türkiye'de yaşayan her dört kişiden 3'ü net bir biçimde Türkiye'nin hiçbir biçimde Kuzey Irak'a, Kürt bölgesine girmesinden yana olmadığını belirtti. Anketi Hürriyet yaptığına göre buna milliyetçilerde inanmak zorunda.

Öte yandan en yetkili ağızlar dahi Türkiye'nin Kürt bölgesine müdahalenin söz konusu olmadığını kabul ediyorlar. Ve hatta hükümet artık Kürt bölgesinin yöneticilerini muhatap olarak konuşmak gerektiğini kabul ediyor. Genel Kurmay Başkanı ne derse desin işleyecek olan süreç budur.

Kerkük'ün Türk olup olmadığı ise kısa süre sonra referandum'da ortaya çıkacak.



Kim bu 'dinamik güçler'?

Genelkurmay Başkanı yine siyasete açıktan müdahale eden bir konuşma yaptı. Washington'a yaptığı ziyareti sırasında Türk dinlencilerine yaptığı konuşma aslında geçen 30 Ağustos'ta görevi devraldığı zaman yaptığı ilk konuşmanın aynısı.

Ne diyor Büyükanıt: "Türkiye, cumhuriyet kurulduğu günden beri ilk kez bu kadar büyük bir tehdit altında." Ne tehdidi bu: bölücülük ve irtica. Yani yüz yıllık yılan hikayesi.

Büyükanıt Türkiye'nin siyasi yönetimine müdahale etmekle de yetinmiyor artık. Kerkük'te referan-

dum yapılmasıyla ilgili de müdahale etmek istiyor, açıklama yapıyor. Başka bir ülkenin bir bölgesindeki referandumdan sana ne be adam!

Ama konuşmasının asıl tehditkâr yanı başka: "Türkiye'nin bölünmesinin önündeki engel her zaman uyanık olan dinamik güçlerdir". Kim bu dinamik güçler peki? Daha önce konuşmalarına 'biz silahlı kuvvetler olarak...' diye başlayan Büyükanıt bu kez 'dinamik güçler'den söz ediyor. İşte bu dinamik güçler Hrant Dink'i vuranlar, Susurluk'ta bir kısmı açığa çıkarlar, TV'lerde silah ve bayrak üzerine

ant için 'kuvvaçlar', Orhan Pamuk'a 'akıllı ol' diye seslenenler, katillerle hatıra fotoğrafı çektirenler, Şemdinli'yi bombalayan 'iyi çocuklar', Kerinçsizler, Perinçekler.

Büyükanıt dinamik güçler sözünü neyi kastettiğini ve bu güçlerle ilişkisini açıklamak zorundadır. İfade bir çıkıp hükümeti ve halkı tehdit etmekten de derhal vazgeçmelidir. O bizim vergilerimizden geçen basit bir devlet memurudur ve herkesin yasalara uymasını istiyorsa kendisi de devlet memurları yasasına uymalı ve artık siyasi konularda açıklama yapmamalıdır.

GÖRÜŞ

Bilgi Çin'de de olsa...

Bilgi Yayınevi ödül kazanmış: "2006 Sertel Ödülü". Benim lise yıllarımda önemli bir yayıneviydi Bilgi. Yayınladığı pek çok şiir kitabı hâlâ raflarımdadır. Benim lise yıllarımdan çok daha öncesinde, Sabiha ve Zekeriya Sertel de çok önemliydi. Ta 1920'lerin başlarında Amerika'ya gitmişler, Sabiha Hanım Chicago Üniversitesi'nde sosyoloji okumuş ve döndüklerinde Resimli Ay dergisini çıkarmaya başlamışlardı. Türkiye'ye dönüşte (hatta belki de gitmeden önce) Komünist Partisi'ne katılmışlar, Sabiha Hanım daha o yıllarda dergide kadın hakları üzerine, kürtaj üzerine yazılar yayınlamıştı. Daha sonra, İkinci Dünya Savaşı yıllarında milliyetçi gençlerin, bugün olduğu gibi o gün de devlet tarafından gaza getirilerek bastıkları, yakıp yıktıkları Tan Matbaası Serteller'ini.

Aldığı ödülü duyurmak için Bilgi Yayınevi'nin gazetelere verdiği reklamda şöyle diyor:

Bilgi Yayınevi'nin "Hangi kesimden olursak olalım, 'teslim olmamak' için, biraraya gelmek, ortak bir direnişe yönelmek, millet olarak uyanmak" zorundayız sloganıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinden kaygı duyan ve "bir şeyler yapılmalı" diyen herkes için Atilla İlhan yönetiminde hazırladığı "Bir Millet Uyanıyor" dizisi "2006 Sertel Ödülü"ne değer bulundu.

Bu cümlemin altında diziyeye dahil olan kitapların isimleri sıralanmış. Bazıları şöyle: "göz göre göre kapana düştü türkiyem", "küresel haçlı seferleri", "ölüm dağları bekler", "avrupa tuzağında mankurtaşan türkiye", "küresel terör ve türkiye", "küresel kapitalizmin girdabında türkiye". Dizinin yazarları arasında, yakın geçmişte Ülkü Ocakları'yla birlikte eylemler örgütleyen, bozkurt işareti yapan faşistlerle omuz omuza gazetelere poz veren Mehmet Perinçek de var.

Reklamın sol alt köşesinde "Parola: Vatan", sağ alt köşesinde de "İşareti: Namus" yazıyor. En üstte ise, dizinin "...bir millet uyanıyor!.." adlı ilk kitabının kapağı var. Kapakta dört kişi görünüyor. Dördü de heykel! Dizi Atilla İlhan'ın yönetiminde, Atilla İlhan ölü! Dizinin ilham kaynağı Mustafa Kemal, 70 yıl önce ölmüş!

Bu heriflerin ve kadınların tehlikeli mağara adamları olduklarını bilmesem, dalga geçeceğim, güleceğim. Ama biliyorum ki, bu yelpazenin bir ucunda bu salaklar var, öbür ucunda eli silahlı Ogün Samastlar, faşistler, Alperenler, Veli Küçükler var.

Ne anlatıyor bu kitaplar? İsimlerinden belli. Türkiye ve Türkler müthiş bir tehlikeyle karşı karşıya! "Girdap", "kapan", "Haçlı Seferleri", "tuzak", "terör". Bütün dünya Türklere karşı, herkes Türkiye'yle uğraşiyor. Herkes Türklere tuzağa düşürmeye, kapana kısırmaya, bir girdabın içine atmaya çalışıyor. Niye? Kafayı mı yemiş bütün dünya? Bu Türkler niye bu kadar önemli de herkes işi gücü bırakmış bunlarla uğraşılıyor? Belli değil! Hüsnü kuruntu dışında, "Ben çok önemliyim" aymazlığı dışında bir açıklaması yok. Ama bu açıklama yeterli. Millet uyanıyor işte!

Solun geniş kesimlerinin de kullandığı "Bağımsız Türkiye" sloganının gerçek anlamını bu dizide görmek mümkün. Önemli olan "milletin bağımsızlığı"; tüm dünyaya karşı Türk milleti. Bireyin özgürlüğü, insan hakları, "tüm dünyanın işçileri" filan önemli değil. Yeter ki Türkiye uyanınsın ve bağımsız olsun!

Atasözü müdür, nedir, "Bilgi Çin'de de olsa, git al" der. Bilgi Yayınevi'nin kitapları ise, burnunun dibinde de olsa, almaya değer.

Ermeni kültürü

Ermeniler buralarda ve olabildikleri her yerde bizimle bizim kadar yaşadılar ve yaşıyorlar. Geçtiğimiz ay hepimize üzüntünün yanında bir dolu da umut veren cenazeden sonra daha da içimizde ve özgürce yaşayacaklar. Onları tanıyoruz ama biraz bizden uzak yaşamak zorunda kaldıklarını da onları daha iyi tanımak ve anlamak adına paylaşmak sanırım iyi olacaktır. Yazıda bahsettiğimiz terimler zamanında Ermeni komşuları ve tanıdıkları olanlara aslında hiç yabancı gelmeyecektir. Bir zamanlar bizimle birlikte beklide kapılarımıza gelerek kutladıkları bayramlardan bir tanesi zengin sofraya anlamına da gelen ve yılbaşı olarak kutladıkları Gağant. Gağant'ta ailece zeytinyağlı dolmalar, topik, ve kendilerine özgü aşureleri ile yılbaşı masası kurulur.



Doğuş Yortusu'nu ise Hristiyanlardan farklı olarak 6 Ocak'ta kutlarlar. Dzununt adını verdikleri bu bayramdan önce 5 Ocak gecesi çocuklar kapıları gezerek evleri dolaşır ve İsa'nın doğumunu müjdelermiş. Dzununt gecesinde tüm ailenin bir arada olması ve

mutlaka balık yenmesi adettenmiş. Bunların dışında çok renkli bir kültüre sahip olan Ermenilerin Hristiyanlık öncesi Hıdırellez olarak kutladıkları Diyarın taraç ise 14 Şubat tarihine geliyor ve halk arasında Ateş Gecesi olarak da anılıyor. Surp Zadik 'te Ermenilerin

Paskalyası 15 Nisan tarihlerine denk geliyor. Yumurtalar boyanarak hediye ediliyor ve ertesi gün mezarlar ziyaret ediliyor. Burada yumurtalar dünyayı, zarı havayı, kabuğu gökyüzünü, akı denizi, sarısı ise yeryüzünü simgeliyor. Buna benzer daha çok isim bayramları ve kutsal günleri olan Ermenilerin yılbaşlarında sofralarını paylaşıyor, paskalyalarda boyanan o yumurtalardan alabiliyor olmak yada 5 Ocak gecesi şarkı söyleyen çocukları görebilmek istiyorum kendi adıma. Onların bayramları bitmedi sadece bunları birlikte yaşamak için onlarla birlikte İnadına Ermeniyiz demeye devam etmek, arkasında durmak, onlarla birlikte onlara karşı olanlara, onları evlerine kapamak zorunda bırakanlara karşı durmak gerekiyor

Müzik



Kardeş Türküler

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı çalışmaları ilk olarak 1993'de bu isim ile sunan Kardeş Türküler o zamanda konserlerinde Türk, Kürt, Azeri ve Ermeni şarkı/ türkülerini seslendirmişlerdi. Grubun tüm albümlerinde aynı çeşitliliğe rastlamak mümkün. Grubun albümlerine Kardeş Türküler adını koyması da halklar arasında etnik ve kültürel çeşitliliğin taşıdığı 'kardeşlik' duygusunu öne çıkararak istemelerinden geliyor.

Grubun tüm albümlerinde Türk, Kürt, Azeri ve Ermeni dillerinde türkü/ şarkılar var. Enstrümantal olarak da yer verilen parçaların yanında vokaller ile renklendirilmiş parçalar da var. Grup daha sonraki albümlerinde Laz, Gürcü, Çerkes, Çingene, Makedon, Alevi şarkılarına da yer verdi.

Grubun tüm albümleri dinlenmeye değer, şarkı/ türkülerin öykülerine de yer veren grubun ; Kardeş Türküler, Vizontele, Vizontele TUuba, Doğu, Hemavaz ve Bahar albümleri bulunmakta. Doğu albümleri ile Doğu kültürünü ermeni, Süryani ve kürt kimlikleri üzerinden işleyen grup. Bahar albümleri ile de yine azınlıkların bahar bayramlarını türküler ile dile getirmiş. Kardeş Türkülerin Kalan Müzikten çıkan tüm albümlerini tüm müzik marketlerde bulmak mümkün.

Ermeni Çalgısı Duduk

Geleneksel bir ermeni çalgısı olan Duduk, üfleli 1,5 oktavlık bir enstrüman. Kafkasyada da sıkça kullanılan kayısı ağcından yapılan duduk, genelde ermeni müziğinde iki tane olarak kullanılıyor. Biri melodiyi çalarken diğeri daha tiz bir ses ile eşlik ediyor. Duduk'u en isy seslendiren en ünlü isim Civan Gasparyan'dır. Türkiye'de Duduk çalgısını Kardeş Türküler, Erkan Oğur & Civan Gasparyan'ın ortak albümlerinde dinlemek mümkün. Ayrıca Ermeni grubu Knar'dan ve Suren Asaduryan albümlerinde de bu sesi dinleme şansımız var.



Kitap ve yazarlar

Osmanlı'dan bu yana tarihte birçok Ermeni asıllı yazar ve şair edebiyata ciddi eserler vermişlerdir. Yazarlardan çoğu yaşadıkları dönemlere ve o dönemlerdeki önemli kişilere ait eserler vermişler.

Örneğin : **Eremya Çelebi Kömürçüyan** (1637-1695) Osmanlı döneminde yaşamış ermeni yazar ve tarihçidir. Kömürçüyan'ın ailesinde baba ve kardeşleri papazdı. Kömürçüyan konumu gereği seyahatleri sırasında Kilisleri de ziyaret ederek ,kilisenin sorunları ile ermeni halkı arasında köprü kurmaya çalıştı. Langa'daki Surp Sarkis Kilisesinde bir okul ve matbaa açtı. Kömürçüyan Osmanlı tarihi ile ilgili Ermenice birçok kitap yazdı. Kitaplarının bir kısmı Venedik Kudüs ve Eçmiadzin'deki çeşitli manastırlarda saklanmaktadır. Osmanlı Tarihi (Osman Gazi' den IV. Mehmet'e Padişahların hayat hikayeleri), İstanbul Yangınının Tarihi (1660 Yangını hakkında bilgiler), İstanbul'un Tarihi, Ruzname (1648-1663 yılları arasındaki olayların dökümü) Abro Çelebi'nin Hayatı, Coğrafya (İran, Hindistan ve Anadolu'nun Coğrafyası), Girit'teki



William Saroyan

Surp Karabet Kilisesi, Mizah hikayeleri, Dini Meseleler (Ermeni Kilisesinin Rum Ortodoks ve Yahudi dini ile karşılaştırılması), Şiirler, Mektuplar ve Eleştiriler ve Büyük İskender'in Hayatı gibi çoğu Ermenice olan eserleri bulunmakta.

Sevan Nişanyan (1956-) İstanbul doğumlu Ermeni asıllı öğrenimini İstanbul ve ABD'de yapan yazar uzun bir çalışma hayatından sonra Dünya'yı gezerek seyahat kitapları yazarak yazarlığa başlamıştır. İlk kitabını İngiliz ve Amerikan şirketlerine yönelik olarak 1998'de çıkardı. Bu kitapla Türkiye için yayınladığı seyahat kitapları serisi başlamış oldu. Küçük Oteller adlı bu kitap daha sonra turizm için yol gösterici bir özellik taşıdı. Şu anda İzmir'de yaşamakta olan



Sevan Nişanyan

yazar daha sonra da Sözcüklerin ve Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı adlı kitapları yazdı.

Silva Kaputıkyan (1919-2006) Ermeni şair, yazar ve siyasetçi. Erivan ve Rusya'da eğitim görmüş küçük yaşta itibaren şiir yazan şair 1951'de Özkardeşlerim şiiri ile Sovyetler Birliği Devlet Ödülünü aldı. Günlerle Birlikte, Zanku Kıyısında, İki Söylence, Bu Benim Ülkem gibi kitapları da olan Kaputıkyan 1950'li yıllarda Açık Yürekli Söyleşi, İyi yolculuklar, Yol Ortasında Düşünceler gibi kitapların yanında çocuk kitapları da yazdı. Yazar / şair Ruhun ve Haritanın Renkleri ile Mozaik ve Kervanlar Hala Yürümekte kitapları ile Ermenilerin yerlerinden edilmesi sonucu çeşitli yerlerde yaşadıkları

sıkıntıları anlattı. Kaputıkyan'ın bir çok eseri Avrupa'da birçok dile çevrildi yazar Halk Sanatçısı unvanını aldı. Şiirleri Türkçede Şarkıların Şarkısı adlı kitapta toplandı. Nazım Hikmet'in de yakını olan Kapudıkyan, 86 yaşında devlet töreni ile gömüldü.

William Saroyan, Amerika'ya göç etmiş Ermeni bir aileden gelen Saroyan'ın gerçek adı Aram Karaoğlanyan'dır. Babası ölünce annesi tarafından kardeşleri ile yetimhaneye verilmiş olan yazar 15 yaşında eğitimi bırakmış bundan sonra ki vaktini de yazarak geçirmiştir. 1981'de öldüğünde 60'ı geçkin eser vermiş olan yazar " The Time of Your Life" adlı oyunu ile Pulitzer ödülüne hak kazanmış ancak ödülü reddederek almamıştı. Yazar kitaplarında tem olarak insanı işlemiş, kendine has bir dili tercih etmiştir. Yazarın Adam Yayınlarından çıkmış olan ; Yetmiş Bin Süryani, Yoksul İnsanlar, Ödlekler Cesurdur, Tracy'nin Kapları, Yüreğim Dağlardadır, İnsanlık Komedi ve Aram Derler Adıma adlı kitapları bulunmakta. Yazarın 2004'de çıkan Yetmiş Bin Süryani adlı kitap farklı bir açıdan bakmak için okunmaya değer.

sosyalistisci@gmail.com

EMEP halkı rencide etmek istemiyormuş!

Yurtsever solcular birer birer dökülüyor. Geçen hafta ÖDP kongresinde "Hrant kardeşimizdir" türünden sözleri kendisinden duyduğumuz Levent Tüzel'e göre soykırımdan bahsetmemeliyiz, "halkı rencide etmeme"liyiz. EMEP'de TKP'nin ve Halkevleri'nin ardından milliyetçilikle uzlaşmak bir yana resmi tarihi savunmayı bize öğütüyor. Sinek küçük ama mide bulandırıyor!

Birgün'de yayınlanan röportajında Levent Tüzel şöyle diyor: "Ermeni meselesine bakışınız nedir?"

Ermeni sorunu, özellikle son bir iki yıldır milliyetçi, şoven dalganın önemli unsuru haline getirilmek istendi. Tarihte yaşanmışlıklar var. Tehcir, katliamlar, sürgünler, kıyımlar buna benzer şeylerin yarattığı duygular ve intikam hisleri yeniden canlandırılmak isteniyor. ABD, Fransa gibi emperyalist odakların "Ermeni soykırımı"nu Türkiye'ye karşı bir 'Demokles Kılıcı' gibi kullanması ya da bu konuya ilişkin yasalar çıkarma girişimlerine bakarak olup biteni inkar etmek, hiç olmamış saymak ve bugün bununla hesaplaşmak isteyenlerin hepsini Türk düşmanı gibi göstermek istemesi kabul edilemez. Burada sosyalistlerin, tarihteki yaşanmışlıklara halkın duygularını rencide etmeden ve geleceğe düşmanlıkları taşımadan, halklar arası düşmanlığı artırmadan yaklaşmaları gerekir. Yaşananları bir soykırımdır diye ilan edip, buradan mahkûm etmenin bugün için Türkiye halklarına, Türkiye'nin Ermenistan

başta olmak üzere komşu ülkeleriyle ilişkilerine de fayda getirmeyeceğini görmek gerekiyor."

Biz enternasyonalistlerin şu vatansız Türk solcularını susturmasının zamanı gelmedi mi sizce?

EMEP'in bulanık dünyasını görmek için aşağıdaki linke göz atın: <http://www.birgun.net/bolum-57>

Volkan Akyıldırım

KEG Kadıköy'de

Hızla yayılan ve örgütlenen Küresel Eylem Grubu Kadıköy'de de kuruldu.

Kadıköy KEG her hafta Cuma günleri Nemesis Cafe'de saat 19'da toplanıyor

Kadıköy KEG aktivistleri şimdi 28 Nisan'da yapılacak olan "küresel ısınmaya nükleer enerji çare değildir, başka bir enerji mümkün" kampanyasını başlattılar.

Meral Güler

Onların davası kan ve cinayet

Hrant Dink cinayetine adı karışan, BBP'ye bağlı Alperen Ocakları Abdullah Çatlı'nın mezarını ziyaret etmiş. Cinayetten sonra her programda yasadışı olmadıklarını, derin devlete karşı olduklarını anlatan, üzerlerindeki şüpheleri genel başkanlarının ağzından Dink'e şiir yazarak dağıtmaya çalışan BBP'lilerin gerçek yüzü üniversitelerdeki faşist saldırıların yanında kendi internet sitelerinde de ortaya çıkıyor.

Alperen Ocakları'nın sitesinde Bahçelievler'de yedi TİP'li öğrenciyi öldüren ve bir çok cinayete imza atan, Susurluk kazasında ölümüyle devletle olan ilişkileri açığa çıkan Abdullah Çatlı'dan "büyük dava adamı" olarak söz ediliyor ve mezarına yapılan ziyaret anlatılıyor.

Alperenlerin "dava" dedikleri şey kan ve cinayet. Bünyelerinden çıkardıkları ise yeni Çatlı'lar olmak isteyen Samast'lar, Yasin Hayal'ler, Erhan

Tuncel'ler.

Selim Irmak

KEG: Genel Sağlık Skandalını teşhir edelim!

Küresel Eylem Grubu olarak, 17 Şubat'ta İzmir'de oldukça iyi bir sağlık sempozyumu gerçekleştirdik. 85 kişi katıldı. Son derece iyi 3 sunum dinledik, ardından canlı, "Medikomu Vermiyorum" kampanyasının da çokça vurgulandığı bir forum yaptık.

Forumda konuşanlar, yasaya karşı yapılan en ufak işin bile, bu yasanın ertelenmesinde etkisi olduğunu, daha güçlü bir kampanyanın Fransa'daki, Yunanistandaki yasaların püskürtülmesi gibi bir etkiye sahip olabileceğini anlattı. Çeşitli okullardan gelen arkadaşlar okullarındaki Yemekhane Boykotu, Dikkat Güvenlik var!, Bursa'daki "Ulaşım kampanyası" gibi yerel deneyimleri de anlatarak, "Medikomu vermiyorum" kampanyasının da kolaylıkla yapılabileceğini anlattılar. GSS kampanyasını yapan arkadaşlar bu kampanyanın kolaylıkla, ev, ev hastane, hastane dolaşarak yapılabildiğini kendi deneyimlerinden de yola çıkarak vurguladılar.

Sempozyumda yasanın ertelendiği tarihe kadar yapılacak en küçük işin bile çok büyük kampanyaları örgütleyeceği ve TTB'nin eylem takvimi olan 1, 11 ve 14 Mart'ı örgütlememiz gerektiği, güçlü geçen her eylemin Temmuz'dan önce muhtemel olan bir mitingin örgütlenmesine büyük katkısı olacağını anlatıldı.

Nevin Öger

Kadıköy'de Barış Panayırı

Küresel BAK gelenekselleşen Barış Panayırı'nu bu yıl 9-11 mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu sene panayırın bir teması olacak. İşgal altın-

daki kente barış köprüsü oluşturacağız.

Panayır hazırlık toplantılarına bakılacak olursa geçen yılın etkinliklerine savaşı, işgali daha fazla teşhir eden yenileri ekleniyor.

Herkesin fikir makinasına döndüğü toplantıların ardından artık iş yapmaya başladık.

Daha renkli, daha umutlu aynı zamanda işgalcilere, katillere daha da öfkeli Geleneksel 2. Barış Panayırı'nda görüşmek üzere.

Asuman Demir

İşte 'vatansız' kuvvetler!

Son olarak Mersin'de yaptıkları silahlı, bayraklı, ırklı yemin töreni görüntüleriyle gündeme gelen Vatansız Kuvvetler Güçbirliği Derneği (VKGB) o kadar vatansız ermiş ki hakkında 1.5 trilyonluk yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla geçen yıl yapılan suç duyurusu işleme konmadı.

VKGB'nin Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Alpın 24 Ocak 2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yaptığı şikayette ortaya çıkan yolsuzlukta, 1.5 trilyonluk dernek gelirlerinin resmi kayıtlara geçirilmediği belirlenmişti. Mülkiye müfettişleri yaptıkları iki aylık incelemede, dernek-teki resmi evraklarda

sahtecilik, yalan beyan, usulsüzlük ve sigorta mevzuatına aykırı eleman çalıştırma gibi suçlar da tespit etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, dernek hakkında herhangi bir dava açılmadı.

Hazırlanan raporda dernek başkanı Ünal'ın 1.5 trilyon liralık dernek gelirinin kayıtlara geçirilmediği, çok sayıda başışının elindeki makbuzun dernek kayıtlarında karşılığı olmadığı; derneğin Genel Başkan'ın yakınlarına borçlu gösterilerek paralar transfer edildiği; otellerdeki toplantıların, Mersin'deki 2 bin metrelik bayrak yürüyüşü gibi organizasyonlarının maliyetlerinin ve kimler tarafından karşılandığının bilinmediği" iddialarına yer verildi. Raporda, Taner Ünal'ın, "yönettiği konut kooperatifinde bir daireyi birden fazla kişiye sattığı; kooperatifle ilişkisi olan bir kişiyi uzman erbaştıktan atılan Yakup adlı bir kişi ve adamlarına ayağından kurşunlattığı; olayla ilgili davanın Ankara Adliyesi'nde devam ettiği" iddialarına da yer verildi.

Görüldüğü gibi vatansızlığı elden bırakmayan kendi vatanlarını soyup soğana çevirmekten da geri kalmıyor. Ne demişler: "Bülbülü altın kafese koymuşlar, 'Kaç ayar?' demiş"

Betül Sümbül



1.5 trilyon götüren vatansızlar!

Cengiz Alğan

BENCE BAŞKA BİR DÜNYADA

...trafiğin tanımı bugünkünden farklı olacak. Geçen gün, NTV'de, İstanbul'un trafiği ile ilgili bir program izledim. Her

konuda olduğu gibi trafik konusunda da bir 'uzman' davet edilmişti programa. Uzmanın soruna biz yayalar için bir çözüm üreteceği daha baştan yaptığı trafik tanımından belliydi: "Hareket eden araçlar, duran araçlar ve insanlar". Yani insanlar trafikte en önemsiz sıraya yerleştirilmiş.

Eski tariflere göre gene de insaflı. Eskiden trafik el kitaplarında yayalar at ve eşeklerden de sonra yer alabiliyordu. Şimdi bu

hayvancıkların sayısı şehirlerde azaldığı için olsa gerek, artık trafik tanımında yer almıyorlar.

Uzmanın önerisine göre İstanbul'un trafik sorununu çözmek için daha fazla otoyol ve daha fazla otopark yapılmalıydı. Yani gene otomobile endeksli bir 'çözüm' önerisi. Raylı sistemden ya da artık daha fazla otomobil üretilmesinden bahsedilen yok.

Haydi diyelim bu yapılamıyor. Daha fazla

otopark ne demek? O otoparkların bulunduğu bölgelere daha fazla araç akışı demek. Yani otoparkların yoğunlaştığı bölgelerde daha fazla araç dolaşımı, daha fazla trafik sıkışıklığı.

Bunu ben düşünebildiğime göre konunun uzmanı da herhalde düşünüyor dur (aslında pek de emin değilim). O halde neden böyle saçma 'çözüm'ler öneriyor? Çünkü trafik, sayıları araç sayısının 70 katı olan yayaların hay-

atını kolaylaştırmaya göre değil, dev otomotiv ve petrol şirketlerinin kâr marjlarına göre düzenleniyor. Hal böyle olunca da yayalar tanımlara eşeklerden sonra girebiliyor.

Bence başka bir dünyada, 1) at ve eşekler insanların hizmetinden çıkacağı yayalar tanımlara onlardan sonra girmeyecek, 2) bu otomobil çılgınlığı sona ereceği ve toplu taşıma araçları çok ama çok yaygınlaşacağı için önce insan dikkate alınacak.

sosyalist işçi ne savunuyor?

Aşağıdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sınıfıdır. Yeni bir toplum, işçi sınıfının üretim araçlarına kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımını kontrol etmesiyle mümkündür.

Reform değil, devrim

-İçinde yaşadığımız sistem reformlarla köklü bir şekilde değiştirilemez, düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumları işçi sınıfı tarafından ele geçirilip kullanılamaz. Kapitalist devletin tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur.

-İşçi sınıfına, işçi konseylerinin ve işçi milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklı bir devlet gereklidir.

-Bu sistemi sadece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele dünya çapında bir mücadeledir. Sosyalistler başka ülkelerin işçileri ile daima dayanışma içindedir.

-Sosyalizm için kadınların tam bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliğini savunur.

-Sosyalistler insanların cinsel tercihlerinden dolayı aşağılanmalarına ve baskı altına alınmalarına karşı çıkarlar.

Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçileri ile karşı karşıya gelmesine neden olan her şeye karşı çıkarlar.

-Sosyalistler ırkçılığa ve emperyalizme karşıdır. Bütün halkların kendi kaderlerini tayin hakkını savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklı ulusal kurtuluş hareketlerini desteklerler.

-Rusya deneyi göstermiştir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaşayamaz. Rusya, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleştirilmesi için, işçi sınıfının en militan, en mücadeleci kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının yığınsal örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlamalıdır. Bu fikirlere katılan herkesi devrimci bir sosyalist işçi partisinin inşası çalışmasına omuz vermeye çağırıyoruz.



ilişki için:

sosyalistisci@gmail.com

Çözüm nükleer diyorlar, inanma!

Dünyaya ölüyor

Dünya yok oluyor. Uzmanlar geri dönüşü olmayan yola girmek üzere olduğumuzu söylüyor. En büyük fantezilerinden biri 'muassır medeniyetler' seviyesine ulaşmak olan hükümet bu yolda Kyoto'yu imzalamayı inatla reddettiği gibi dünyanın ve tabii insan türünün yok olması için katkıda bulunmayı da başarıyor. Binlerce insanın ölümüne sebep olan, kurulduğu yerde adeta saatli bomba gibi her an bir felaket yaşatma ihtimali bulunan nükleer santrallerden kurmak istiyor.

Aynı hikaye

Aslında bu bir ilk değil. Kırk yedi yıldır çeşitli hükümetler tarafından ısıtılıp önümüze sunuldu. 1960'larda Küçükçekmece'de ABD füzelerinin barınması için bir nükleer reaktör merkezi kuruldu. On dört yıl sonra Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurmak için lisans alındı. 1980'lere gelindiğinde Özal zamanı tabii ki tekrar gündeme geldi nükleer santraller, özel şirketler çağrıldı, görüşmeler yapıldı, patronlar teklifi beğenmeyince plan rafa kalktı. 1998

yılında Akkuyu'da nükleer santral kurulması için ihale açıldı. Ancak iki sene sonra Ecevit nükleer santral kurulmasından vazgeçti. Gerekçe kurulması planlanan nükleer santralin insanlık için yaratacağı tehlikeler değildi, ekonomik olmayıştı. Ve şimdi nükleer santral fikri raftan indi. Bir yanda Hopa'da son üç yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 47.9'unun kanser nedeniyle olduğu açıklanırken, diğer yanda bakanlar Sinop'a nükleer santral kurmanın gerekliliği konusunda ağız birliği yapıyor. 'Nükleer enerji kalkınma ve enerji ihtiyacı için şart' deniliyor.

Küresel ısınmaya çözüm mü?

Nükleer santraller dünyadaki enerjinin yüzde 16'sını üretiyor ama aynı zamanda her yıl 12 bin ton nükleer atığı da üretiyor. Bu atıkların yok olması için ise binlerce yıl geçmeli. Gececek olan yıllar boyunca da bu atıklar gömüldükleri yerde radyasyon yayıyor, binlerce insanın yaşamını tehliye sokuyor, doğayı mahvediyor vs...(Türkiye'de bu atık-

ların depolanması için adres olarak Toroslar gösteriliyor)

Nükleer enerji söylendiğinin aksine ekonomik değildir. Bir nükleer santral'in kurulmasının maliyeti 3-5 milyar dolar. Yarattığı canavarlardan biri olan atıkların kaldırılması ise 38 milyon euro'ya mal oluyor.

Nükleer santrallerde yakıt olarak uranyum kullanılıyor ve dünyanın 60 yıllık uranyumu kalmış durumda. Zaten bir santralin kurulmasının yıllar sürdüğünü düşünürsek nükleer santral planlarının gelecekte ne kadar alakadar olduğu da ortaya çıkıyor. Ayrıca uranyumdan açığa çıkan plütonyum izotopunun radyasyon yayma potansiyelini yüzde 1 oranında düşürmek için bile 24 bin 400 yıl geçmesi gerekiyor.

Nükleer enerjinin bir ihtiyaç olduğunu iddia edenler tezlerini güçlendirmek için gerçekliği olmayan açıklamalarda bulunuyorlar. Bahsedildiği gibi nükleer enerji küresel ısınmanın çözümü değildir. Nükleer enerji küresel iklim değişikliğinin nedenlerinden biri olan fosil yakıtların yakılmasının önüne geçemeyecektir. Fosil yakıtların yakılması ile sağlanan enerjinin yüzde 10'unun sağlanması için bile bin santral kurulması gerekiyor. Kaldı ki santrallerin inşasında bile sera gazı salınımı azımsanmayacak derecede yüksek.

Nükleer eşittir ölüm

Tüm bu teknik falsolarının yanı sıra en önemlisi nükleer santraller canlı yaşamının geri dönüşü olmayan zararlarına sokulması demek. Ölüm demek. Yeni Çernobil'ler demek.



Etkisi on yıllarca sürecektir felaketler demek.

Çözüm rüzgar, güneş hatta dalga enerjisi gibi yenilenebilir, temiz enerjilerin kullanılmaya başlanması olmalıdır. 20 yıl içinde rüzgar enerjisi dünya enerjisinin yüzde 20'sini, güneş enerjisi ise 2 milyar kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

Nükleer santrallerin yanlışları, getireceği felaketler bu kadar açık ve çözüm de bu kadar basit iken Sinop'a nükleer santral kurmak isteyenlere yani on binlerin ölümüne, sakatlanmasına neden olanlara,

çevre felaketi yaratana izin vermeyeceğiz.

"Nükleer santral Sinop'un şansızdır. Nükleer enerji ile turizm mi olur demeyin, ben diyorsam bal gibi olur." diyen turizm Bakanı Koç'a 'Nükleer santraller bal gibi de ölüm demektir. Nükleer santral isteyen de katildir.' diyeceğiz.

28 Nisan'da Kadıköy'de olmak önemli. Önemli çünkü onlar nükleer enerji derken biz 'güneş rüzgar yeter' diyeceğiz. Onlar ölümlü savunarak katil olduklarını kabul ederken biz 'başka bir dünya mümkün' diye haykıracağız.

Bir insanın değeri

11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralananlara ABD toplam 7 milyar dolar tazminat ödemiş. 2878 aileye ödenmiş bu tazminat. Tabii bu hesap başka hesap olduğu için, 7 milyar 2878'e bölerek ailelere ödenen tazminat miktarını bulmak olası değil.

Ölenen tazminatlar ölenlerin zengin veya fakir olmasına göre ve yaşlarına göre değişiyor. Ölen en zengin 25 kişiye aile başı 7 milyon dolar ödenirken, fakir ve yaşlı olarak hayatını kaybeden birinin ailesine ise 1 milyon dolar ödenmiş.

Geçtiğimiz yıllarda hayatını trafik kazasında kaybeden 8 yaşındaki Maki Ayaz'ın ailesi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, ailenin çocuğun büyümesi için 52 bin 294 YTL 66 YKR masraf yapacağını, buna karşılık çocuğun 18 yaşından sonra 5966 YTL 52 YKR kazanabileceğini iddia eden rapora dayanarak tazminat istemini reddetmişti. Oysa kazada, hakkında dava açılan otobüs firması %75 hatalı bulunmuştu. Mahkeme özetle, "fakirsiniz, masraftan kurtuldunuz" kararına imza atmıştı.

İşin ilginç, ABD yaptığı ödemelerde de, mahkeme tazminat talebinin reddinde de haklı! Yılda milyonlarca dolar kazanan bir insanla, kıt kanaat geçinen bir insanın "kayı" aynı "değerde" olabilir mi? Kâr üzerine kurulu bir sistemde insanlar da gelirleri üzerinden değer sahibi olurlar elbette.

Anti kapitalist hareketin en önemli sloganlarından biri de "kâr değil insan".

Sağlıkta dönüşüm programını uygulamaya geçirmek isteyenler de kâr elde edebilmek için bedenlerimize göz dikmiş, sağlığımızı üzerinden para kazanmak için ellerini ovuşturuyorlar. Ellerini içini çevirip, avuçlarını yalamalarını sağlamak da bize, "insan" a düşen.

Dünya bu canavardan vazgeçiyor

Nükleer santraller bir bir kapanıyor

İspanya 1984'te nükleer enerji kullanımını durdurma kararı aldı.

Almanya 1998'de aldığı bir karar ile 20 yıl içinde santrallerini kapatacağını açıkladı.

İtalya Çernobil felaketinden sonra dört santralini de kapattı.

İsveç enerjisinin yarısından fazlasını nükleer enerjiden sağlarken yaptığı referandumdan 'nükleere hayır' sonucu çıkınca santrallerini kapatmaya başladı.

İngiltere son yirmi yılda yeni santral inşa etmedi.

28 Nisan

Başka bir enerji mümkün

Kadıköy'de küresel ısınmaya karşı
KEG mitingi

