



# MİLLİYETÇİLİĞİN EZBERİNİ BOZDUK

- Yeni, farklı bir hareket inşa ediyoruz
- Örgütsüz derken
- Seçimler ve antikapitalist hareket
- Yeni bir hareket, yeni bir alternatif
- Kadınlar harekette, hareket sokakta
- İklim değişimi ve sınıf çatışması
- Elvis Presley: Beklenmeyen bir asi
- Osman Sembene'nin ardından
- Lübnan'dan mektup var
- Yeni liberal cehenneme hoşgeldiniz
- Neden fotoğraf çekiyoruz?
- Behiç Bey'in bahtsızlığı

# sosyalist işçi

www.sosyalistisci.org

DEVİRİMCİ ANTİKAPİTALİST GAZETE

SAYI: 295 ■ 25 Ağustos 2007 ■ 1 YTL

# DEĞİŞECEK ÇOK ŞEY VAR

## 1 Eylül'de barış için elele!

Küresel BAK, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Irak işgalini protesto etmek ve Adana İncirlik'teki Amerikan Üssü'nün kapatılması için sokağa çıkıyor. İstanbul'da 1 Eylül günü saat 18.00'de Galatasaray'dan Tünel'e insan zinciri oluşturulacak.

Dünyadaki en önemli ABD üslerinden biri olan İncirlik'te 90 nükleer başlıklı bomba var.

Irak halkı kardeşimizdir. İncirlik kapansın çocuk parkı yapılınsın!



## 1 Ekim'de Hrant için sokağa!

Dostumuz Hrant'ı bu yılın başında aramızdan aldılar. Cinayetin üzeri örtüldü. Dink ailesi ve avukatları adalet talep ettikleri mahkeme salonunda ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Kimse ırkçıları yargılamadı.

Katiller 1 Ekim'de tekrar mahkemeye çıkacak. Adalet istemezsek, cinayet karanlıkta kalacak.

İrkçılığa ve Milliyetçiliğe Durde Girişimi 1 Ekim'de eyleme çağırıyor.



## Baskın Oran kampanyası ve emekçilerin talepleri

Roni Margulies

Biz afaki bir "sosyalizm" anlayışına sarılıp birbirimizle uğraşmasaydık, emekçilerin gerçek talepleri etrafında (yani Baskın ve Ufuk kampanyaları gibi) örgütlenebilseydik, emekçilere bir alternatif sunabilecek, moral, cesaret ve güç bulmalarını sağlayabilecektir.

Sayfa: 3

## Farklı bir dünya nasıl olurdu

Sayfa: 4-5



## Troçki: Özgürlüğün susturulamayan sesi

Sayfa: 6

# 8A A

8 Aralık Ankara

## 8 Aralık'ta Ankara'da

Nükleer santral yasasını durdurmak ve Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü imzalatmak için



KÜRESEL EYLEM GRUBU - KEG



## KESK Toplu sözleşme hakkı için eylemde

Hükümetle toplu sözleşme görüşmelerinden çekilen KESK eylemlere başladı. 21 Ağustos'ta Ankara'da bir basın açıklaması yapan KESK, çekilme gerekçelerini açıkladı ve eylem programını ilan etti. KESK, toplu sözleşme ve sendika hakkı olmadan gerçekleşen görüşmelerde kamu emekçilerinin herhangi bir yaptırım gücüne sahip olmadıklarını söylüyor. Hükümetin 2002'den bu yana kamu emekçileri maaşlarının enflasyon dolayısıyla uğradığı reel kayıpların giderilmediğini bu duruma örnek gösteriyor.

T. Kamu-Sen, hükümetle görüşmeleri sürdürürken KESK, 27 - 29 Ağustos tarihlerinde Ankara'ya yürüyecek. Ayrıca "Toplu sözleşme için Ankara'ya yürüyoruz" başlıklı bir örgütlenme kampanyası başlatan KESK'in yayımladığı başlangıç bildirisi dağıtılıyor.

24 Ağustos günü 17 ilde gerçekleşecek basın açıklamalarıyla Ankara yürüyüşüne çağrı yapılacak. KESK yöneticilerinin katılımıyla, 27 Ağustos'ta İstanbul'dan yürüyüş başlıyor. Yol boyunca geçilen illerdeki KESKlilerin katılımıyla 6 basın açıklaması gerçekleşecek. 29 Ağustos günü Ankara'ya varılacak ve YKM önünde basın açıklaması yapılacak.



Yusuf Halaçoğlu'nun zırvaları

### Bu adam gitmeli

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu katıldığı bir toplantıda Kürtlerin Türkmen olduğunu söyledi. Bu rıçkı başkan Alevi Kürtleri ise Ermeni olarak tanımladı.

Yusuf Halaçoğlu daha sonra yaptığı açıklamada ise bütün bölücüleri Ermeni olarak tanımladı. Yani bu adama göre Ermeni olmak bölücü olmaktadır.

Halaçoğlu'na karşı büyük tepki oluşmaya başladı. Ancak adam sadece kendi tepkisini özgürce ifade etmedi, resmi düşünceyi aktardı.

Halaçoğlu'nun bu açıklamasından bir süre önce, 27 Nisan geceyarısı yayınladığı muhtıra da Genelkurmay Başkanlığı "ne mutlu Türküm" demeyen herkesi düşman ilan ediyordu.

## Darbecilerin son yenilgisi

# Gül cumhurbaşkanı oluyor

Sosyalist İşçi baskıya yolandığında TBMM Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yeni tamamlamıştı. Bu ilk tur sonuçlarına göre meclis oturumuna Anayasa Mahkemesi'nin seçimler öncesinde zorunlu tuttuğu 367 sayısına ulaşıldı.

Abdullah Gül bu ilk turda 341 oy aldı. Yani bütün AKP ve BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu Gül'e oy verdi.

Artık Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesi garanti. 2. ve 3. turlarda da büyük olasılıkla aynı sonuç alınacak ve 341 oy 3. turda Abdullah Gül'ün seçilmesine yetecek.

Adaylığını ilan ettikten sonra siyasi partileri ve çeşitli örgütleri gezen Gül, bu gezilerinde egemen sınıfa kendisinin kriz çıkarılmayacağı yönünde garantiler vermeye çalıştı.

Gül bu mesajlarında başarılı oldu ve TOBB, TÜSİAD ve çeşitli büyük sermayedarlar oldukça açık bir biçimde Gül'e destek verdi.

Basında da artık bir farklılık var. Basının dün Gül'e saldıran yazarları, demokrasisi adına artık Gül'den yanalar.

Cumhurbaşkanlığı seçim-



lerinin bu aşamasında açıkça teşhir olan güç CHP oldu.

Gül'le görüşmeyi dahi reddeden CHP önderliği seçimin ilk turunda salona girmedi. Çeşitli CHP yetkilileri ise ileride de Abdullah Gül ile ilişkilerini minimum düzeyde tutacaklarını ifade ettiler.

CHP ile birlikte cumhurbaşkanlığına halâ terk etmeyen Sezer'de var. Kendisine oy veren partilerin

geçen dönemde gücü kabaca yüzde 14'dü. Bu seçimlerde ise Sezer'e oy veren ve seçilmesini sağlayan partilerden ANAP ve DSP seçimlere dahi katılmazken MHP de ancak yüzde 14 oranında oy alabildi.

Ancak Sezer hala kendisinin çokça ifade ettiği gibi tarafsız davranmıyor. AKP'nin yeni hükümetini onaylamadı. "Gidin yeni cumhurbaşkanına onaylatın" dedi.

Hükümeti onaylamayan Sezer ertesi gün YÖK yöneticilerini hızla onayladı. Tam bir çifte standart hali.

CHP'nin yanında saf tutan üçüncü güç generaler.

Emeklileri ayrı, şu anda görevde olanları ayrı bir biçimde Gül'ün veya eşi türbanlı bir başkasının seçilmemesi için seferber olmuş durumda.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan kısa süre önce katıldığı bir resepsiyonda konuşan genelkurmay başkanı olmadık gaflar yaptı.

Daha önce bomba koyarken yakalanan astsubaylar için "tanırım, iyi çocuktur" diyen Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt bu kez "ne yani amuda mı kalkalım", "dükkanı mı kapatalım" gibi şeyler söylerken açıkçası ne söylediğini bilmeyen bir haldeydi.

Söylediklerine aldırılmadığını, sadece konuştuğu için eleştirildiğini söyleyen Yaşar Büyükanıt bu sözleri ile eleştirildiğini çok netçe açıkladı.

Büyükanıt herhalde Türkiye'nin en ne dediğini bilmez genelkurmay başkanı olarak tarihe geçecektir.

## Ankara

# Su sorununa öfke sürüyor

Küresel ısınmanın etkilerinin üstüne belediyenin rant yanlısı politikaları eklenince önce sular kesildi, ardından şebeke boruları patladı. Halk sokaklara dökülünce belediye geri adım atarak "yeterli su olduğunu, halkı paniğe sürükleyerek tasarrufu teşvik etmeyi amaçladıklarını" açıkladı ve kesintiler durduruldu.

Öte yandan Ankara'nın içme suyu ranta kurban gitmeye devam ediyor. Sorunun çözümü için önerilen hem zehirli hem de pahalı Kızılırmak suyu Ankara'yı tehdit ediyor. Yıllardır musluklarından içme suyu akan Ankaralılar için, içme suyu ve kullanım suyu ayırımına gitmek ve yoksullar için zehirli suyu içmek zorunda kalmak anlamına gelen bu proje; kesintiler durdurulduğu halde mücadelenin sürmesi gerektiğini gösteriyor.

Küresel Eylem Grubu, su sorunu üzerine başlat-

tığı "bu adamı durdurun" kampanyasına ise devam ediyor. Ankaram Platformu ile beraber yerelerde su sorununa ilişkin basın açıklamalarına başlayan KEG, ilk olarak Batıkent'te bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasından önce yaklaşık bir saat kadar su bidonları eşliğinde sloganlar atılarak, su sorunu üzerine KEG bildirileri dağıtıldı. Basın açıklaması sırasında Batıkentlilerin tepkileri oldukça iyiydi ve katılım gittikçe arttı.

KEG, su sorununun küresel ısınma ve liberal politikalar göz önüne alınmadan çözülemeyeceğini savunuyor. Bu konularda adım atmak için ise, kitlesel ama gerçekten kitlesel bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bunun için de kapsayıcı olmaktan uzak, küçük grup çıkarlarını savunan her oluşumdan uzaklaşmak ve birleştirici bir kampanya yürütmek gerekiyor. Bu nedenle



KEG, Barışarock'ta ve Barışarock'tan sonra Ankara'da büyük su forumları örgütlemeyi hedefliyor. Su sorununu çözmek

için öncelikli hedeflerden biri olan küresel ısınmayı durdurmak için de, bu kampanyayı 8AA kampanyası ile birleştirmek gerekli.

## Çalışma hakkı istiyordu, sokakta öldürüldü

Travesti cinayetleri bir can daha aldı. Bursa'da arkadaşını korumak isteyen Ece öldürüldü. Arkaşı Didem'de yaralandı.

Ece ve Didem, saldırıya uğramadan 3 gün önce Gökkuşluğu LGBTT Derneği'nin İş kurumu önündeki eylemine katılarak çalışma hakkı talep etmişti.

Travestilerin iş bulma şansları yok. Sistem seks işçiliğinden başka bir yol bırakmıyor. Sokaklarda çalışan travestilerin tümü tehlikede. Polis onları korumuyor, aksine baskı uyguluyor.

## Kamu ihalelerinde talan: Yüzde 38'i usulsüz!

2007 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 2 bin 131 kamu ihalesini inceleyen Kamu İhale Kurulu, 819 ihaleyi düzenlemelere aykırı bulurken, 488 ihaleyi de iptal etti. İhalelerinin yüzde 38.4'ünde ihaleyi üstlenen şirketler lehine maddeler bulunurken, toplam çıkarı hiçe sayıldı. İptal edilen ihalelerin çoğu hizmet sektöründe gerçekleşti. En başta sağlık ve temizlik geliyor.

Özelleştirilen kamu hizmetlerinin daha kaliteli olacağını iddia edilse de kalite düşüyor. Her şeyi piyasa ekonomisi belirleyecek dense de ihale maddelerine müdahale eden şirketler hepimizin hayatını kabaşa çeviriyor.

## MGK bildirisinde, DTP hedef gösterildi

Ağustos ayı Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde "Bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı yürütülen mücadelenin etkinlikle sürdürülmesi yönündeki kararlılık yineleni" ifadeleri yer aldı. İlk kez mecliste grup kurma hakkı elde eden ve Kürt sorununun barışçıl çözümü için elinden geleni yapacağını ilan eden DTP hem ordunun hem de milliyetçilerin hedefinde. DTP'nin 'yanlış' yapmasını ve meclisten dışarı atılmasını bekleyen milliyetçilere destek veren generaller askeri çözümü dayatmaya devam ediyor.

**DSİP'in**  
internet sitesi  
**dsip.org.tr**  
ziyaret ediniz



# sosyalist işçi

## Seçimlerden sonra

### Çeşitli mücadeleleri birleştirmek

Seçimler bitti. Artık mecliste bir sosyalist milletveklimiz var. Şimdi önümüzdeki görev sürmekte olan çeşitli kampanyalarımızı birleştirmek ve Ufuk Uras'ın bu kampanyaların meclisteki sözcüsü olmasını sağlamaktır.

Yoğun bir programımız var. Barışarock'ın hemen arkasından Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, BAK'ın çeşitli şehirlerdeki 1 Eylül gösterileri var. 1 Eylül gösterileri İncirlik Kapatılın kampanyasının bir parçası olarak gerçekleşecek.

1 Eylül'ün ardından Küresel Eylem Grubu, KEG'in 8 Aralık Ankara (8AA) gösterisi var.

8AA çok önemli. Öncelikle 28 Nisan iklim gösterisinden çok daha büyük olacak. Böylelikle hükümet üzerinde büyük bir baskı kurulacak.

8 Aralık Ankara gösterisinin iki amacı var: Nükleer santral yasasının iptali ve Türkiye'nin küresel iklim değişiminde kendi rolünü ve payını kabul ederek Kyoto Protokolü'nü imzalaması.

KEG bu talepleri hükümetten istiyor. 8AA taleplerimizin kabul edilmesinde önemli bir adım olacak. Kabul edildikleri takdirde önemli bir kazanım elde etmiş olacağız.

8AA merkezi bir yapı tarafından örgütlenmiyor. KEG bir kolaylaştırıcı. Herkes, her isteyen 8AA'ya kendi çevresinde, kendi olanakları ve üreteceği araçlar ile ya da Küresel Eylem Grubu'ndan isteyeceği materyallerle hazırlanabilir.

KEG bilinen hiyerarşik örgütler gibi işlemiyor. İsteyen herkes KEG'in parçası olabilir. KEG kampanyalarının biçimlenmesine katılabilir. Kendi malzemesini, kendi araçlarını oluşturabilir. Kendi tartışma ya da propaganda toplantılarını düzenleyebilir. KEG herkese yardımcı olacaktır.

Küresel Eylem Grubu sadece iklim değişimi ve nükleer enerji konularında değil, sağlıkta yıkım yasasına karşı, medikolar için, cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı, Ankara'da su sorunu için de kampanya yapıyor. Bu kampanyalara yenileri de eklenebilir.

## Meclis

### Bir milletvekili neyi değiştirebilir ki?

Seçim kampanyasında bağımsız adaylar söz konusu olduğunda bir-iki milletvekilinin çok anlamlı olmayacağı iddia edildi.

Seçimler bitti. Şimdi parlamentoda 20 kişilik bir DTP grubu ve yeniden ÖDP'ye katılan Ufuk Uras var.

DTP grubu ve Ufuk Uras şimdiden bir olgu olarak öne çıkmaya başladılar bile.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk gösterge. DTP cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna katılacağını söyleyince MHP'de katılmak zorunda kaldı. Böylece Cumhurbaşkanlığı seçimi mümkün hale geldi.

DTP şimdi Abdullah Gül'ü Kürt konusunda olumlu açıklamalar yapmaya zorluyor.



## Baskın Oran kampanyası ve

# Emekçilerin talepleri

### Roni Margulies

"... kapitalizme karşı duran bir halk oluşturma çabası olmadan, emek mücadelesini listenin en başına yazmadan sol bir kampanya mümkün olamaz. Bu nedenle ben Baskın Oran kampanyasının tamamen zayıf olduğu kanısındayım. Ve kendisi sola bu kuvvetle katılamaz. Çünkü eşcinsellerin hakları ile emeğin hakları meselesinin aynı düzleme yerleştirildiği bir yerde, sol bir politikadan söz etmek imkansızlaşır".

Ertuğrul Kürkçü'nün BirGün gazetesi ile yaptığı söyleşiden aldığım bu sözler, mevcut sol partilerin ve çoğu üyelerinin Baskın Oran kampanyasıyla ilgili hakkındaki görüşlerinin özlü bir ifadesi. Kürkçü, Kürkçü olduğu için, "Soroşçuluk" gibi aslen milliyetçilikten kaynaklanan edepsizliklere tenezzül etmeden, ciddi bir siyasi eleştiri ifade etmiş, tartışmayı mümkün kılmış.

Hem yukarıdaki alıntıda hem söyleşisinin tümünde, Kürkçü'nün temel bir eleştirisi var. Bu eleştiri kampanya süreci boyunca solun pek çok unsuru tarafından sık sık öne sürüldü. Özetle, şöyle: Oran kampanyası emeğin taleplerini dile getirmedi, emekçilerden kopuk ve uzaktı. Buna bağlı olarak, eşcinsellerin, Ermenilerin, diğer azınlıkların taleplerini öne çıkaran bir kampanya sol veya sosyalist bir kampanya değildir.

Bu iddialarda iki sorun var.

### Hangi emekçi talepleri?

Birincisi şu soruyla ilgili:

Emekçilerin talepleri nelerdir ve bunların ne olduğuna kim karar verir? Türk solunun bu soruya cevabı (kısmen kemalizmden, kısmen stalinizmden kaynaklanan bir cevap), "Biz veririz". Bu doğrultuda, Baskın Oran ile aynı bölgede aday olan ve biri 146, diğeri 147 oy alan iki sosyalistin emekçilerin taleplerini savunduğunu varsayarsak, iki sonuç çıkarabiliriz: ya bu iki aday emekçilerin taleplerini yanlış biliyor ya da emekçiler (293 emekçi hariç) kendi talepleriyle ilgilenmiyormuş!

Soruya verilecek doğru cevap ise, emekçilerin taleplerinin bizzat emekçiler tarafından kendi mücadeleleri içinde belirlendiği. Doğru dürüst bir sosyalist, sınıf mücadelesinin içinde olduğu (içinde olamıyorsa dışardan izlediği) için, bu mücadelenin taleplerini anlamaya, en iyi şekilde ifade etmeye ve öne çıkarmaya çalışır.

Kürkçü, "Toplumsal muhalefet seçim öncesinde adeta bir dibe vurma süreci yaşadık. Siz bu ataleti neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı veriyor:

"Asıl sebepler olarak Türkiye'de 1960'tan başlayarak işçi örgütlerinin dağıtılmasını gösterebiliriz. Bir başka önemli nokta ise, Türkiye'de Özal'la başlayan yeni ekonomik politikalar... Bugün baktığınız zaman sendikalara resmen üye olan işçi sayısı bir milyonun altında ama Türkiye'de toplam 20 milyon sanayi işçisi var".

Kürkçü dememiş, ben ekleyeyim. Bir tahmine göre, son 20 yılda sendikalı işçi sayısı yarıya düştü. Son beş yılda yaşanan çok az sayıda

grevin hepsi yenilgiyle sonuçlandı. İşyeri mücadelelerinin daha düşük bir düzeyde olduğu bir durum düşünmek zor. Yani işçi sınıfının örgütlenmesi geri düzeyde, morali bozuk, kendine güveni sıfıra yakın. İşyerindeki temel sorunlar (ücret, çalışma koşulları) için bile mücadele etmekten çekiniyor, işsizlikte korkuyor, ideolojik olarak büyük ölçüde muhafazakârlığa (AKP'ye) savrulmuş.

Bu durumda, sosyalistlerin işi, ayağı yere basmayan, emekçiler arasında yankı bulmayan, afaki bir "sosyalizm" ve "emekçi talepleri" propagandası yapmak mıdır? Yoksa işçi sınıfının "ideal" durumunu değil, gerçek durumunu anlamaya çalışıp buna uygun bir propaganda yapmak, moral bozukluğunu ve çaresizlik havasını aşmasını sağlayabilecek yöntemler bulmaya çalışmak mıdır?

Toplumunu değiştirebilecek tek gücün proleterya olduğunu, işçi sınıfının kendi kitlesel eylemi olmadan hiçbir kalıcı değişim olamayacağını biz de biliyoruz. Orta yaşlı emekli profesörlerin devrim yapamayacağını biz de kestirebiliyoruz. Ama genel talepler etrafında bir araya gelen ve başarılı işçi sınıfının haldeki durumunu değiştirebileceğine, işyerindeki mücadeleleri tetikleyebileceğine, emekçilere moral ve özgüven kazandırabileceğine inanıyoruz.

Haydi, Kürkçü bu dediklerime katılmıyor olsun. Peki, hepsi birlikte %1 oy bile alamayan mevcut partilerin veya 146 oy alan sosyalist

adayların işçi sınıfına herhangi bir katkısı olduğunu düşünüyor olabilir mi?

### Gelelim eşcinsellere!

Kürkçü'nün ve diğerlerinin ikinci sorunu da şu: Baskın Oran kampanyasının öne sürdüğü taleplerin emekçilerle ilişkisiz olduğunu niye düşündüklerini anlamak zor. Oran'ın ifadesiyle dünyanın en büyük Kürt kenti olan İstanbul'da ve bu Kürtlerin hemen hemen hepsi emekçi iken, milliyetçiliğe karşı kampanya yapmak, mahalle aralarında "Bütün halklar kardeştir" ve "Hepimiz Ermeniyiz" diye bağırarak defalarca yürüyüş yapmak hangi anlamda emekçilerden uzaktır, hangi anlamda "sol bir kampanya olamaz"?

İstanbul 2. bölge emekçileri Kürt değil mi, Ermeni değil mi, savaştan, milliyetçilikten, ırkçılıktan bezmiş ve musdarip olmuş değil mi? Aralarında eşcinsel yok mu? Kadın yok mu?

Darbe olursa işçi sınıfı on kat daha moralsiz ve örgütlenmesinin beli daha da kırık hale gelmeyecek mi? O zaman, darbeye ve askere karşı bir kampanya yapmak niye işçileri ilgilendirmiyor? Uzunlu mu bu işçiler? Memlekette olup bitenlerden habersiz mi?

Bence değil. Olmadıklarını da, maalesef, AKP'ye oy vererek gösterdiler. Biz afaki bir "sosyalizm" anlayışına sarılıp birbirimizle uğraşmasaydık, emekçilerin gerçek talepleri etrafında (yani Baskın ve Ufuk kampanyaları gibi) örgütlenseydik, emekçilere bir alternatif sunabilecek, moral, cesaret ve güç bulmalarını sağlayabilecektir.

BAK toplantısı

5 Eylül, Çarşamba  
19.00

Vietnam, Irak, Rock

Barış Manço Kültür Merkezi  
Caferağa Spor Salonu yanı



## Peki ya bunlar ne olacak?

Başka bir dünya eski toplumun kurumlarına dayanamaz. Eski toplumun kurumları ezilenlerin özgürleşmesinin aracı olamaz. Bize baştan aşağı bir değişim gerek.

### Ordu

Başka bir dünyada orduya ihtiyacımız yok. Orduların varlık gerekçesi, 'vatanı savunma' olarak sunulur. Oysa yüzbinlerce asker bazen başka askerlerle savaşmak zorunda kalsa da esas olarak 'iç düşman'a yani ezilenlere karşı örgütlenir. Ordular her zaman kapitalist azınlığın çıkarlarını korurlar, sömürü ve ezme ilişkilerinin devamını sağlar.

Başka bir dünyada ezenler olmayacağına göre askerlere de ihtiyaç yok.



### Polis

Polis neden var, 'Suçla mücadele' için mi? Kapitalizmde suçların büyük çoğunluğunu özel mülkiyete yönelik girişimler oluşturur. Suçun kaynağı özel mülkiyet, birilerinin fakir birilerinin zengin olması. Polis, zenginleri koruyup, fakirlere baskı uygulayarak sistemin işleyişini sürdürür.

Başka bir dünyada özel mülkiyet olmayacağı için onu koruyan polisler de gerek yok.



### Aile

Egemen fikirler, aile ile yeni kuşaklara aktarılır. Kapitalizmin yüceltiği aile ise sevgiden çok erkeğin kadını, ikisinin birden çocuğu ezmesi üzerine kuruludur. Kadın ve erkek, iş gücünün yaratılması ve daha küçükken hizaya sokulması için aile denen cehenneme sıkıştırılır.

Başka bir dünya kadınların ezilmişliğine son verilmesiyle yaratılacak. Aile değil, özgür bireylerin, ekonomik çıkar ilişkilerinden sıyrılmış gönüllü birliklikleri varolacaktır.



### Ulaşım

Her yıl milyonlarca otomobil ve motorlu taşıt üretiliyor. Otomotiv şirketlerinin kasası dolsun diye. Petrol için savaşlar yapıyor, iklim değiştiriliyor. Petrol şirketleri karlarına kâr kat-sın diye.

Başka bir dünyada bireysel ulaşım yerini toplu taşımaya bırakacak. Atmosfere daha az sera gazı yollarırken, hava kirliliğinden, kazalardan, gürültü ve stresten kurtulunacak.



### Şehirler

Kapitalizm çalışmaları için milyonlarca insanı topraklarından kopardı, şehirlere doldurdu. Şehirlere yaşayanlar değil, kapitalist ekonomik ilişkiler hakim oldu. Sağlıksız, doğasız, kutu kutu evlere sıkıştırıldı.

Başka bir dünyayı sermayenin merkezileşmesi değil, insan ihtiyaçları yön verdiği için kapitalist metropollere de ihtiyaç olmayacak.



başka bir dünyaya açılan kapı:

[www.dsip.org.tr](http://www.dsip.org.tr)

# Farklı bir nasıl olur

Üretim araçlarına sahip olan sınıf, fikirleri de belirler, her bir insan 24 saate sistem yanlısı fikirlerin bombardımanı altında kalır. Bilinçli bir çoğunluğun parçası olup, kendi eylemleriyle dünyayı değiştirene dek.

Dünya köklü bir değişime gebe. Küresel kapitalizm büyük çoğunluk için yeryüzünü cehenneme çevirdi. Bir çok insan farklı gerekçelerle sisteme itiraz ediyor. Yeni-liberalizmin egemenliğindeki bu dünyanın değişmesinin gerekliliğini herkes içinde hissediyor.

Yeni bir dünyada işlerin nasıl yürüyeceğini bugünden bilemeyiz. Buna yeni dünyayı kuranlar karar verecek. Farklı bir toplum-sal düzen yaratmayı başaranlar, kapitalizmin sınırlı dünyasının dışında, kendi yollarını çizecek.

### Bugünün insanları yeniyi nasıl kurar?

Cahil, geri fikirlere, dinsel ön yargılara sahip olan 'halk'ın yeni bir toplumu kuramayacağı iddiası sık sık ileri sürülür. 'Önce eğitim şart' sözleriyle devam eden iddia, emekçi sınıfların gelişimini tek tek bireylerin eğitimine ve aydınlanmasına bağlar. Ancak ne milyarlarca insanı tek tek eğitmek mümkündür, ne de geri fikirlere bu yöntemle kurtulmak.

Üretim araçlarına sahip olan sınıf fikirleri de belirler, her bir insan 24 saat sistem yanlısı fikirlerin bombardımanı altında kalır. Bilinçli bir çoğunluğun parçası olup, kendi eylemleriyle dünyayı değiştirene dek.

Dünyayı değiştirenler kendilerini de değiştirirler. Kitlelerin eğitimi bireysel aydınlanmadan çok kendi eylemleriyle olur. Binlerce kitabın ve konuşmanın değiştiremeyeceğini mücadele değiştirir. Mücadeleye katılan, yaşadığı sorunların sadece kendisine ait olmadığını, bu toplumun baştan aşağı

ezilenlere karşı kurulduğunu kavrayabilir.

Kendi hayatına yön vermek için eyleme girişen kitleler, kendilerinden saklananları öğrendikçe, fikrinsel engellerden de kurtulur.

### Sistem içinde özgür olmak mümkün mü?

Kapitalist toplumda yaşayan herkes bu sistemin değerleriyle yetişmiştir. Hayata ve diğer insanlara bakışına hakim değerler sistemi yön verir. İnsan düşünceyi kapitalizmin çıkarlarıyla sınırlanmıştır. Bu toplumun sınırları içerisinde başka bir dünyayı kuramayız. Birileri eziliyorken diğerleri özgür olamaz. Toptan bir kurtuluşa ihtiyacımız var.

Her türden ezme ve ezilme ilişkisini mahkum eden, kapitalizmin yarattığı güncel sorunlara yanıt veren kolektif mücadele başka bir dünya için izlenmesi gereken tek yol.

### İnsan doğası sosyalizme engel mi?

'İnsanın özünde rekabetçilik vardır.' Bu kolektif mücadeleleri geçersiz ilan eden popüler bir iddia. İnsan, ancak başka insanlarla birlikte varolabilir. İnsan kültürü rekabetten değil, karşılıklı yardımlaşmadan, birlikte yürütülen çabalardan doğmuştur. İnsan bir toplumsal varlıktır, onu bugün rekabetçi, bencil, bazen de zalim kılan kapitalist üretim ilişkileridir.

İnsan doğası sabit değil, değişkendir. Günümüzde yaşayan insanların 'bencil' doğasından bahsedilebilebile para ve meta ilişkilerinin belirlemediği bir toplumda insanın doğası başka olacaktır.



## Doğrudan demokrasi

Dünyada 6,5 milyar insan yaşıyor, ancak karar veren birkaç on milyon kişilik kapitalist azınlık.

Yöneten - yönetilen ayrımı bu sistemin temeli. Bu ayrım yok edilmeden, hiçe sayılan milyarların kendi geleceklerini belirlemesi sağlanamaz.

Modern toplumlar 5 dakikalık demokrasilere dayanıyor.

Aday olacak kadar ekonomik güç sahibi birisi aday oluyor, beş dakikalığına hangisi olacağına karar versen de seçtiğin kişi 4 yıl orada kalıyor.

Onu denetleme şansın yok, ne de geri çağırıp

başka bir temsilci yollama imkanı.

Başka bir dünyaya doğrudan demokrasi yön verecek.

Egemenlik, kendi temsilcilerini seçip, kendini yöneten herkese dağıtılacak. emsalcilerin diğer insanlardan ekonomik ve sosyal bir ayrıcalığı olmayacak, seçenler tarafından her zaman geri çağırılabilirler. Yöneten-yönetilen ayrımı böylece son bulacak.

Her şeyi yaratan milyonlar kendileri de yönetmesini bilir. Her türlü iktidar ilişkisini yok etmenin tek yolu herkesin 'iktidar' olmasıdır.



# r dünyaya urdu?



## Ulus-devletlerden kurtulmak

Kapitalizm, yüzlerce koluyla dünyayı saran dev bir ahtapot gibi. Sermayenin küresel egemenliğinde rekabete dayalı olarak örgütlenen bu sistem insanlığı sınırlarla bölüyor.

Farklı bir dünya da 400 yıldır kapitalistlerin iktidarını sağlayan ulus-devletler olmayacak.

Bugün dünyanın farklı köşelerinde yaşasalar da insanların gündeminde aynı küresel sorunlar var.

Küresel ısınma bir ülkenin ya da bir kıtanın kendi başına davranışıyla durdurulamaz.

Ekonomik rekabet, sınırları zorunlu kılarırken askeri rekabeti

de kıskırtır. Bu yüzden küresel kapitalizm savaş demek.

Günümüz kapitalizmi silah endüstrisine dayanıyor, dışından tırnağına militarist. Savaş da militarizm de yine ulus devlete ihtiyaç duyar.

Farklı bir dünyada hiç kimse etnik ya da kültürel kimliğinden dolayı baskıya uğramayacak.

İnsanları bölen ulus-devletlerin tarihin çöplüğüne gönderilecek. Milyonlarca insanın yaşamını alan milliyetçilik varlık nedenini yitirecek. Ancak birleşmiş bir insanlık 21. yüzyılın sorunlarını çözebilir.

## Eğitim ve sanat

Daha çocuk yaşta sisteme itaat etmemimizi öğreten ve sistemin geri fikirlerini yeni kuşaklara enjekte eden eğitim baştan aşağı değişmeli.

Başka bir dünyada eğitim, gençleri ezen, disiplin, okul, sınav değil; dünyayı kavramak için hayat boyu süren bir eğlenceli bir deneyim olacak. İnsanların özgür

olmadığı bir toplumda yaratıcılıkta bastırılmıştır.

Toplumsal iş bölümü, piyasa ilişkileri, şirketler insanlığın yaratıcılığını sergilediği biricik alan olan sanata da hakim.

Piyasa ilişkilerinin belirlemediği bir toplumda sanat, önünde hiç bir engel bulmayacak, sınırları yıkarak gelişecektir.

## Yabancılaşmanın son bulması

Dünyada her gün çok büyük bir zenginlik üretiliyor.

Her gün sayısız yeni keşif ve teknolojik ilerleme sağlanıyor.

Ancak bütün bunlar insan için değil, sermaye biriktirmek için. Yaşamak için çalışmak, emeğini ücret karşılığında satmak, her günün 8 ya da 16 saatini çalışarak geçirmek milyonları yaşarken öldürüyor.

Ürettiği şeyin bilgisine sahip olmayan ve ona ulaşamayan, ancak her şeyi yaratan çalışan sınıflar emeğine ve türüne yabancılaşmış

durumda.

Piyasa ilişkilerinin insan ilişkilerini belirlediği bu dünyaya mutsuzluk hakim.

Kendi hayatına kendileri yön verebilen insanlar yabancılaşmaktan kurtulup, tüm yaratıcılıklarını sergileyebilir.

Bugün dünya kapitalizmine yön veren verimsizlik yerini verimliliğe bırakacaktır.

Verimlilik refahı sağlayacak, çalışma saatlerin saatleri boş zaman artacaktır.

Başka bir dünya, boş zamanla özgür bir dünya olabilir.

## Milliyetçi Ezberi Bozmak

Cengiz Alğan - Avi Haligua - DurDe aktivistleri

**6 Eylül, Perşembe**  
**saat: 19.00**

Eğitim-Sen 2 nolu Şube  
Kadıköy

DSİP Kadıköy toplantısı

## SOSYALİSTLER NE SAVUNUYOR?

### Aşağıdan sosyalizm

-Kapitalist toplumda tüm zenginliklerin yaratıcısı işçi sınıfıdır. Yeni bir toplum, işçi sınıfının üretim araçlarına kolektif olarak el koyup üretimi ve dağıtımını kontrol etmesiyle mümkündür.

### Reform değil, devrim

-İçinde yaşadığımız sistem reformlarla köklü bir şekilde değiştirilemez, düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumları işçi sınıfı tarafından ele geçirilip kullanılamaz. Kapitalist devletin tüm kurumları işçi sınıfına karşı sermaye sahiplerini, egemen sınıfı korumak için oluşturulmuştur.

-İşçi sınıfına, işçi konseylerinin ve işçi milislerinin üzerinde yükselen tamamen farklı bir devlet gereklidir.

-Bu sistemi sadece işçi sınıfının yığınsal eylemi devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele dünya çapında bir mücadelenin parçasıdır. Sosyalistler başka ülkelerin işçileri ile daima dayanışma içindedir.

-Sosyalistler kadınların tam bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliğini savunur.

-Sosyalistler insanların cinsel tercihlerinden dolayı aşağılanmalarına ve baskı altına alınmalarına karşı çıkarlar.

### Enternasyonalizm

-Sosyalistler, bir ülkenin işçilerinin diğer ülkelerin işçileri ile karşı karşıya gelmesine neden olan her şeye karşı çıkarlar.

-Sosyalistler ırkçılığa ve emperyalizme karşıdır. Bütün halkların kendi kaderlerini tayin hakkını savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklı ulusal kurtuluş hareketlerini desteklerler.

-Rusya deneyi göstermiştir ki, sosyalizm tek bir ülkede izole olarak yaşayamaz. Rusya, Çin, Doğu Avrupa ve Küba sosyalist değil, devlet kapitalistidir.

### Devrimci parti

-Sosyalizmin gerçekleşebilmesi için, işçi sınıfının en militan, en mücadelecisi kesimi devrimci sosyalist bir partide örgütlenmelidir. Böylesi bir parti işçi sınıfının yığınsal örgütleri ve hareketi içindeki çalışma ile inşa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde diğer işçilere reformizmin işçi sınıfının çıkarlarına aykırı olduğunu kanıtlayacaktır. Bu fikirlere katılan herkesi devrimci bir sosyalist işçi partisinin inşası çalışmasına omuz vermeye çağırıyoruz.



# Troçki

## Özgürlüğün susturulamayan sesi

MEDYAMANYAK

Burak COP



### Oral seks bebeği

Başlıkta gördüğünüz aşkın hatta taşkın ifade 16 Ağustos tarihli Hürriyet gazetesindeki bir haberin başlığıydı. Haberde eski ünlü tenisçilerden Boris Becker'in DNA testi onaylı çocuğunun kendisine ne kadar benzediği konu ediliyordu. Hürriyet'in bu pornografik tanımı kullanmasının sebebiyse, iddiaya göre mevzu bahis çocuğun annesi olan manken hanımın Becker'le bir lokantanın merdiven altında bir şeyler yaparken sporcunun spermelerini çalması ve böylece kendini hamile etmesi.

Valla geleneksel örf ve ananelerimizle bağlarımız pek zayıftır, ama ben bile bu başlığı görünce "çocuk çocuk okuyor bu gazeteyi" demekten kendimi alamadım. Ayrıca kızcağızın annesi çikolata renkli Rus, babası da Alman diye ortadaki ciddi kişilik hakkı ihlalini, yani insan hakkı ihlalini göz ardı mı edeceğiz? Böyle bir "tanımlama" kabul edilebilir mi? Bir de 'çocuk istismarının engellenmesi' diye bir duyarlılık vardır ki, bu olayda anlaşılacak yıllık iznin bir bölümünü kullanmış. Çocuk istismarından yalnızca pedofiliyi anlayanlar içinse ortada bir sorun olmayabilir tabii. "Tanımlama"nın ne kadar erkek-egemen olduğuna da dikkat çekmek isterim ayrıca, kendimi erotik dergide "forum sayfası" okuyormuş gibi hissettim. Bir kadın editor o başlığı atar mıydı?

Hürriyet'in internet sayfasına bir süredir hakim olan "erotikleşme" eğilimi bizatihi gazeteye de mi sıçırıyor acaba? Pek sanmıyorum. Ertuğrul Özkök'ün de böyle bir şey isteyeceğini tahmin etmiyorum. Zaten Emin Çölaşan'ı kovmasının yarattığı tartışmalara harcıyordur şu aralar enerjisini, böyle ayrıntıları gözden kaçırmaya doğaldır. Eleştirdiğimiz haberle aynı gün yayınlanan yazısında Özkök, Çölaşan'ın gönderilmesinin "siyasi bir mesele" olmadığını savunmuş ve "öyle olsaydı kadromuza Yılmaz Özdil gibi muhalif bir yazarı katmazdık, öyle olsaydı Oktay Ekşi, Bekir Coşkun ve gibi muhalif yazarlar burada yazmazdı" demiş.

Bu ülkede sanırım muhalifliğin tanımının yeniden yapılması gerekiyor. Yani memleketin iki görünür siyasi güç odağından birine (hükümet) şiddetle muhalefet ederken bir diğerine (hükümet-dışı devlet) gönül vermek sahiden de muhaliflik midir? Baskın Oran'ın deyişiyle "80 yıllık ezberler"i kimi zaman sofistike biçimde, kimi zamansa en kaba haliyle savunmak muhaliflik midir, tutuculuk mu? Bunu bir de sığıklarını örtmek için çok agresif bir dille yapanlar var ki, AKP %47 oy alınca nihayet kovulabiliyorlar. Hiç şüphelenilmeden, o oyu CHP olsa bileti kesilecek kişi Ahmet Hakan olurdu. Ayrıca Çölaşan'ın saldırgan üslubunu özleyenlerin içi Yılmaz Özdil'in sövgüleriyle şimdiden ferahlamaya başlamıştır.

1917 yılında Rusya'da gerçekleşen işçi devriminin liderlerinden Troçki'nin en önemli özelliği tüm yaşamını işçi sınıfının dünya çapında kapitalist sistemi yıkmaya mücadelesine adanmış olması. Daha lise yıllarından başlayarak içinde aktif bir biçimde yer aldığı işçi devrimi mücadelesine hem bir örgütçü, hem bir hatip, hem bir işçi lideri, hem bir yazar ve teorisyen olarak eşsiz bir katkı sundu.

#### Mücadeleyle dolu bir yaşam

Rusya'da çarlık rejimine karşı çıkan binlerce işçinin başına gelenler Troçki'nin de başına geldi. Hapis, sürgün, zorunlu göçmenlik Troçki'nin yaşamının ayrılmaz parçası oldu. Ama bu zorlu koşullarda Troçki sosyalizm mücadelesine katkı yapmaktan bir an bile vaz geçmedi.

#### Devrimin lideri

1905 yılında Rusya-Japonya savaşının da etkisiyle birdenbire patlak veren işçi devriminin haberini alır almaz Rusya'ya geri döndü. Çarlığa karşı ayaklanan işçiler, Sovyet adını alan bir örgütlenme biçimi geliştirmişlerdi. Sovyet, işçilerin fabrikalarda başlattığı grevleri örgütlemek için kurulmuş ama hızla grevleri genel bir greve, genel grevi çarlığa karşı genel siyasi ayaklanmaya dönüştüren mücadelenin doğrudan demokrasiye dayanan örgütlenme aracı olmuştu.

#### Sürekli devrim

Devrimin en patlamalı döneminde Rusya'ya dönen Troçki, sovyet içinde en etkili isim oldu. Yüzbinlerce işçinin hem kapitalistlere hem de çarlık zorbalığına karşı ayaklanmasının örgütü olan sovyetin liderliğini üstlenen Troçki bir yandan da Rus devriminin karakteri hakkında yazdığı yazılarda, "sürekli devrim" teorisini geliştirdi. İşçi sınıfı sadece çarlık zorbalığına karşı değil, kapitalistlere karşı da devrimi sürekli kılmalıydı. İşçi sınıfı bir kez devrimci girişkenliğini sergilemeye başladığında, bu mücadelenin kapitazimi topyekun devirmeden durması mümkün değildi. Ama Troçki sürekli devrim hakkındaki yazılarında çok önemli bir vurgu daha yapıyordu: Bir ülkede işçi sınıfının devrimci mücadelesinin kazanmasının tek yolu, devrimin bir dünya devrimine dönüşmesi, tüm ülkelerin işçi sınıflarınca desteklenmesi ve ayaklanmanın dünya çapında örgütlenmesidir.

#### Sürgünde bir dünya devrimcisi

1905 devriminin yenilmesi, işçi sınıfının çarlığın artan baskısıyla karşılaşması Troçki'nin bir kez daha tutuklanması, hapisten kaçması ve bundan sonra bir sonraki devrime kadar Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ABD'ye kadar çok sayıda ülkede devrimci mücadeleye katılması, onun enternasyonalizminin kuru bir teori olmadığını da kanıttı.



**Meksika'da stalinist bir ajan tarafından öldürülen Troçki, 1800'lerin işçilerinin mücadelesini 20. yüzyılın işçi mücadelelerine bağlamayı, tüm zorluklara rağmen başardı.**

**Troçki, anti kapitalist mücadelenin, sosyalizmin ve özgürlüğün sesi olmaya devam ediyor.**

Troçki edebiyattan bilime, resimden şiire çok çeşitli ilgi alanları ve yetenekleri olan bir devrimciydi. "Edebiyat ve Devrim" kitabında, "sadece politikayla yaşanmaz" derken, aynı zamanda hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin işçi hareketleriyle ilişkilenebilecekmiş, mücadelelerine katılmıştır.

#### Sovyetin sözcüsü

Yaklaşık on yıl süren ikinci sürgün dönemi, 1917 Rus işçi devrimiyle birlikte bir kez daha sona erdi. 1917 yılında da işçiler sovyetler halinde örgütlenmiş ve Çarlığı devirmiş, sovyet bir işçi iktidarı olarak Rusya'da en etkili güç olmuştu.

Üstelik bu kez işçi devriminin içinde Bolşevik Partisi çok etkili bir güçtü. Troçki Bolşevik Partisi'ne katıldı. Bir yandan da sovyet içinde yeniden en etkili isim oldu. 1917 yılının Temmuz-Ekim ayları tam bir sokak mücadelesi dönemi. Ekim ayında işçiler Bolşevik Partisi ve Lenin ve Troçki liderliğinde yeni bir devrimci atılım gösterdi. Devrim sürekli kılınmalıydı. Ekim ayında çarlıktan sonra işçi

devriminin türünü o-lan iktidara yerleşmeye çalışan, darbe yapmaya, devrimle kazanılmış hakları gasp etmeye çalışan burjuvalar da yenildi. İşçi devrimi zafer kazandı.

#### Stalinizme karşı mücadele

Ama Troçki'nin sürekli devrim teorisinde işaret ettiği bir tehlike yavaş yavaş gerçekleşmeye başlamıştı. Rus işçi sınıfının devrimci patlaması, uluslararası işçi sınıfının aynı girişkenliğiyle karşılanmadı. Rus devrimi yalnız kaldı. Kapitalist bir dünyada ayakta kalmaya çalışan tek bir ülkenin işçi iktidarının şansı olmazdı ve Rusya'da, daha sonra stalinizm adını alacak olan karşı devrimci-bürokratik bir gelişme yaşandı. 1917 Ekim devriminin tüm kazanımlarına, tüm özgürlüklerine karşı başlayan karşı devrimci hareket, en başta Troçki'yi hedef tahtasına oturttu.

Stalinizm işçi sınıfının devrimci geleneğinin tüm önemli köşe taşlarına karşı gelişti. İşçi sınıfının devrimci geleneği, yani marksizm, enternasyonalisttir, stalinizm ise milliyetçi. Marksizm

özgürlüktür, stalinizm baskıcı, marksizm kadınların özgürlüğünü savunur, stalinizm cinayetçidir. Marksizm işçi sınıfına dayanır, stalinizm ise bürokrasi, burjuvazi ve dünya kapitalizmine. Troçki, Rusya'da işçi sınıfı stalinizme karşı yenilirken, tüm gücüyle mücadele etti ama işçi sınıfı yenilirken bir işçi devrimcisinin kazanması mümkün değildi. Troçki de yenildi ve Stalin tarafından İstanbul'a sürgüne gönderildi.

#### Faşizmin en keskin tahlili

Troçki bundan sonra Rusya'ya bir kez daha dönemeyecekti. İstanbul'daki sürgün yıllarında işçi sınıfının devrimci geleneğine çok önemli iki katkı yaptı: Birinci katkısı, Almanya'da gelişen Hitler dalgasını dakik bir biçimde analiz etmek oldu. Faşizmin tahlilini yaptı, olağanüstü bir rejim olduğunu ve işçi sınıfının sendikal haklarını, basın özgürlüğünü dağıtmayı hedefleyen, toplumun orta sınıfları üzerinde yükselen, kitle-sel bir hareket olduğunu anlattı. Faşizme karşı birleşik mücadeleyi önerdi. Stalinizm ise Troçki'nin görüşlerinin yayılmasına karşı tüm dünyada amansızca mücadele etti. Geleneksel uzlaşmacılığıyla faşistlerle uzlaştı. Almanya'da faşizm egemen oldu. Troçki faşizmin Almanya'daki egemenliğinin sorumlusu olarak stalinizmi, onun etkisindeki komünist partileri suçladı ve bir dünya savaşının kapıyı çaldığını anlattı.

#### Susturulamayan anti kapitalist

Bir yandan da satlinizmin uluslararası diplomasi örgütüne dönüşen ve özellikle Avrupa ülkelerindeki işçi sınıfının o ülkelere burjuvazileriyle ualaşmaya zorlayan Komünist Enternasyonal'in yerine yeni bir enternasyonalin kurulması için mücadele etti.

Troçki bir yandan sonraki kuşaklara, tüm marksist eserler içinde güncelliğiyle, içeriğindeki zenginliğiyle ve öngörülerindeki keskinlikle en etkili çalışma olan faşizm tahlillerini bırakırken bir yandan da Türkiye'den Meksika'ya uyanan sürgün yıllarında marksist geleneği, sosyalizmin özgürlükler demek olduğunu anlatan mücadele geleneğini yaşatmaya çalıştı. Troçki'nin ailesi, yakın çevresi ve tüm dünyadaki yoldaşları bir yandan kapitalist ülkelerin polsilerince, bir yandan faşistlerce ve aynı zamanda stalinist polis ağı tarafından sürekli baskı altında tutuldu ve imha edildi.

Meksika'da stalinist bir ajan tarafından öldürülen Troçki, 1800'lerin işçilerinin mücadelesini 20. yüzyılın işçi mücadelelerine bağlamayı, tüm zorluklara rağmen başardı.

Troçki, anti kapitalist mücadelenin, sosyalizmin ve özgürlüğün sesi olmaya devam ediyor.

Şenol KARAKAŞ



## barışarock program barışarock program barışarock program

BARIŞAROCK  
5 YAŞINDA!

2003'te müziğimizi küreselleşmenin halkla ilişkiler etkinliği haline getirmeye çalışan bir çokuluslu şirkete karşı başlattığımız karşı festivalimiz, 5. senesine kendi gündemini ve kendi geleceğini yaratmış, Türkiye'nin en büyük müzik festivali ve en önemli barış eylemlerinden biri olarak giriyor. Barışarock, dünyanın haline bakıp yükselttiğimiz "acil barış" çığılığı ile müziğin umudunu buluşturuyor.

## DÜNYA SAVAŞLARLA KAN AĞLIYOR.

2007'de de temel meselemiz barış! İnsanlık, 20. yüzyılın kanlı mirasını 21. yüzyıla taşıdı. Dünyanın dört bir yanında yanan savaş ateşleri milyonlarca insanın yokolmasına yol açarken, dünya yoksulluk, tecavüz, kan ve acı denizinin içinde büyük acılarla kıvrılıyor. Savaş, insanlığın en büyük felaketi. Ve savaşmak bir kadermiş gibi yutturulmaya çalışılıyor. Savaş çığırkanları susmak, doymak nedir, bilmiyorlar. Oysa savaş çılgınlıktır. dünyanın evimiz, insanlığın ailemiz olduğunu görememektir. Savaş insanlığın intiharıdır. Barışarock olarak, savaşı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden uluslar arası savaş karşıtı hareketin bir parçasıyız.

## HEPİMİZ FARKLI, HEPİMİZ EŞİTİZ!

İrkçilik dünyanın her yerinde kullanılan bir hipnoz yöntemi. hem uyutuyor hem güdülüyor, böylelikle kışkırtıyor, saldırtıyor. "Benim kanım seninkinden üstün" demek nasıl bir saçmalaktır, anlamakta zorlanıyoruz. "Bir bebekten bir katil yaratan" sistemin ırkçılıktan beslendiğini biliyoruz. İrkçilerin "biz kahraman, asil, büyük ve güçlüyüz; diğerleri korkak, zayıf, hain, kalles ve aşağılıktır." diyerek kana boyadıkları dünyamızın yaşanılır bir yer olması için, ırkçılığın yer yüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barışarock olarak, ırkçılığa karşı, bütün dünyanın kardeşliğinden yanayız.

## BAŞKA BİR ATMOSFER MÜMKÜN!

Kesinlikle farkındayız! Giderek tükenen bir enerji kaynağı olmasına rağmen petrol, milyonlarca insanın kanını döken pis bir savaşın gerekçesi; diğer yandan da dünyayı yaşanmaz hale getiren küresel ısınmanın temel nedenidir. Başta petrol olmak üzere bütün fosil yakıtların denetlen(e)meyen tüketimi, insan neslini tehdit ediyor. Azalan petrol kaynakları hem savaşların sebebi olurken, petrol tüketimiyle salınan karbondioksit, yarattığı "sera etkisiyle" atmosferimizi bir tür fırın haline getiriyor. Eğer bir an önce petrole dayalı enerji kullanımını azaltmaz ve yeni çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmezsek gezegenimizi yeni bir felaketin beklediğini biliyoruz.

Barışarock olarak, Türkiye'nin ve Amerika'nın Kyoto sözleşmesini bir an önce imzalamasını savunuyoruz.

## BAŞKA BİR DÜNYANIN ŞARKILARI

Barışarock, şarkılarımızın barış için yanyana gelmesi, sesimizin güçlenmesi. notalarımızın kanatlanması. Barışarock, başka bir dünya ve başka bir eğlencenin kapısını aralayan festival. Barışarock, endüstriyel müziğe karşı kalbimizin sesi. Yola çıkarken "rock gücünü samimiyetinden alır" demiştik. 5 yıl sonra müziğin piyasalaştırılarak, içi boşaltılarak, ehlileştirilerek işgal edilmesine Barışarock eylemcesiyle direniyoruz. Barışarock, piyasaya karşı müziği savunuyor!

## BARIŞAROCK, KARŞI FESTİVAL!

"Başka bir hayat mümkün" diye yola çıkan Barışarock; savaşa karşı barışı, ırkçılığa karşı kardeşliği, ekolojik felakete karşı çevreyi savunuyor. 2007 Barışarock festivali bu üç konuyu temel derdi ediniyor.

## BARIŞAROCK İLKELERİ

Asla "ticari" olmadı. "Kazanılacak" paraya el sürmeyeceği ve her artışı barış için değerlendireceği sözü verdi. Zorunlu kalemler dışında her şeyi dayanışma kültürüyle çözdü.

Tek gündemi ve derdi "barış" oldu. Barış kültürü ve barış çağrısının yaygınlaşması, uluslararası savaş karşıtı hareketin bir parçası olmak yargılarıyla davrandı.

Kendi dışındaki sosyal derterleri olanlarında kürsüsü olmayı tercih etti.

Barışarock internet sitesinden alınmıştır



## 3 günde 2 sahnede 60 grup

| Cuma  | Mavi Duman Sahnesi | Kadife Çekiç Sahnesi                     |
|-------|--------------------|--|
| 14:00 | Violet             | Kaptan Zaman (Taner Öngür & Serap Yağız) |
| 15:00 | 17 Ohm             | 6 hr Sundae (AVUSTRALYA)                 |
| 16:00 | Otr                | Sabih Cangil                             |
| 17:00 | Arşmahal           | Gevende                                  |
| 18:00 | Narkoz             | Zilzurma                                 |
| 19:00 | Hipnoz             | Nev                                      |
| 20:00 | Sek.z              | Bülent Ortaçgil                          |
| 21:00 | Kara Güneş         | Aylin Aslım + Yakup (akustik)            |
| 22:00 | Deli Selim         | Mazhar Egbari (Mısır)                    |
| 23:00 | İhtiyaç Molası     | Hakan Kurşun                             |

| Cumartesi |                |                               |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| 14:00     | White Wash     | Doxan                         |
| 15:00     | Mai            | Dirty Black                   |
| 16:00     | Dembedem       | Projeya Bajar                 |
| 17:00     | Unleash        | Dinar Bandosu                 |
| 18:00     | Annwn          | Marsis                        |
| 19:00     | Ahibba         | Demir Demirkan                |
| 20:00     | Yeni Harman    | Deli                          |
| 21:00     | Teneke Trampet | Moğollar                      |
| 22:00     | Efsun          | Farzad Golpayegani (iran)     |
| 23:00     | Zardanadam     | Bulutsuzluk Özlemi            |
| 24:00     |                | God is an Astronaut (İrlanda) |

| Pazar |                     |  |
|-------|---------------------|--|
| 14:00 | Ayılar              | Nitro                                      |
| 15:00 | Kıralık Orkestra    | Anima                                      |
| 16:00 | Aduuket             | Sultan Tunç & Oriental Groove Orchestra    |
| 17:00 | Yalnız              | Abraxas                                    |
| 18:00 | Moral               | Soul Sacrifice                             |
| 19:00 | Melatonin           | Çar Nawa                                   |
| 20:00 | Hariçten Gazelciler | İşığın Yansıması                           |
| 21:00 | Yolgezer            | Bertuğ Cemil                               |
| 22:00 | Senfonya            | Yash-Ar (Yaşar Kurt - Arto Tunç Boyacıyan) |
| 23:00 |                     | Boikot (İspanya)                           |

## BARIŞAROCK TARTIŞIYOR



## KEG toplantısı

24 Ağustos  
Cuma  
16.00  
Yeni bir hareket,  
yeni bir sol  
Baskın Oran ve  
Ufuk Uras seçim  
kampanyalarından  
aktivistler



## DurDe

toplantısı  
25 Ağustos  
Cumartesi  
17.00  
Forum  
Baskın Oran ve  
Roni Margulies

## Liseli SAKA

toplantısı  
25 Ağustos  
Cumartesi  
16.00  
Gençlik değişim  
istiyor  
Çeşitli kentlerden  
Liseli SAKA aktivist-  
leri

## AGOS

## Azınlıklar

tartışıyor  
25 Ağustos  
Cumartesi  
14.00  
Forum

Bütün toplantılar  
"Forum Alanı"nda  
yapılacak



## BAK

toplantısı  
25 Ağustos  
Cumartesi  
18.15  
Forum



## KEG toplantısı

26 Ağustos  
Pazar  
18.15  
Küresel ısınma, su  
sorunu ve  
bildiğimiz yaşamın  
geleceği  
Kerem Kabadayı,  
Şenol Karakaş, Avi  
Haligua, Önder  
Algedik, Didem  
Gençtürk

Hareketin  
stantları

Barışarock boyunca toplum-sal hareketin en önemli örgütlenmelerinin stantları olacak. KEG, Küresel BAK, DurDe masalarının yanı sıra yıllardır sıra birçok kampanyaya ev sahipliği yapan Karakedi, Sosyalist İşçi gazetesi ve Antikapitalist'in de stantları olacak.

Avi Haligua

Irak, Mısır,  
Heathrow

Bugünlerde sıcaklar falan derken beni fena bir şüphecilik esir aldı. Herşey birbirine bağıymış gibi gözüküyor. Sabah sabah özgür Irak'ın tümgenerallerinden Abdül Kerim Halaf'ı dinledim: 400'den fazlası öldü, bilançonun yük-selmesinden endişe duyuyoruz dedi. Iraklı Yezidiler, işgalden beri gerçekleşen en büyük bombalı saldırıların hedefi olmuşlardı. Sadece Ağustos ayında iki bölge valisini yitiren Bağdat'taki iktidarımı artık sadece ölü sayıları vermeye alışmış, tehdit savurmaya dahi tenezzül etmiyordu. Irak'ta ölümlerin cansız birer istatistik notu olarak birer birer bilanço'ya yansımaları alışıldık bir haber olduğundan ilğim çabuk dağıldı. Sonra ABD Dışişleri Müsteşarı Nicholas Burns'un bir silah anlaşması için İsrail'de olduğunu duydum. Burns bir yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aharon Abramovitz'le el sıkışarak önümüzdeki 10 yıl içinde İsrail'e 30 milyar dolarlık askeri yardım yapılmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Yeni yardım paketi, askeri yardımın dörtte bir oranında artırılmasını öngörürken, anlaşmaya göre, İsrail Washington'un gönderdiği paranın yaklaşık dörtte üçünü Amerikan şirketlerinden silah almak için kullanmak zorunda. Bu denkleme göre, "piyasanın" diğer alıcıları da alışveriş işini ciddiye alsalar iyi olur. Yani, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle milyarlarca dolarlık silah anlaşma yapılacağını müjdelenmesi pek de tesadüf sayılmaz herhalde. Yahu tavşana kaç taziye tut, burada bir oyun mu var acaba derken İsrail'in Mısır sınırını kullanarak İsrail'e "sızan" Darfur mültecilerini topraklarında tutmayacağını açıklaması ilgimi dağıttı. Afrikalı siyahları almayı kabul etmeme kararı politik doğrucu dünyanın aynası medyayı rahatsız etti. İsrail adına açıklama yapan sözcü David Baker, "İsrail içinde yakalanan tüm kaçaklar sınırdışı edilecek. Buna Darfur'dan gelenler de dahil" dedi. Özetle, ortada ırkçı bir durum yoktu. O halde 1 milyona yakın insanın öldüğü Darfur'dan kaçan ve uluslararası sözleşmelere göre sığındıkları ülkede mülteci olarak misafir edilmesi gereken Darfulular'a bir ayırmıcılık yapılmamıştı. Her gün mültecilerle tıka basa dolu olarak Kuzey Afrika'dan, Ege'den ve daha nerelerden denize açılıp, onlarcası ölen insanlar için günümüzde politik duruşu buydu... Haftanın benim için tek iyi haberi İngiltere'den geldi. Heathrow Havaalanı'nda kamp kuran aktivistlerin sayısı hafta sonuna doğru 1,500'ü aşmıştı. İklim değişikliğinin başlıca sebeplerinden olan uçakları durdurmak artık bir hayal olmaktan çıkmış, politik bir gündem olarak İngiliz medyasının gündemine oturmuştu. Polis, bu "saldırıları" sabaha karşı baskınlarıyla önlemeye çalıştıysa da eylem büyüyerek devam etti. Havaalanı kampı, kutup buzlarının tarihte hiç erimmediği kadar hızlı eridiği açıklanırken gündemi yakalamakta hiç zorluk çekmedi. Havalalar sıcak, bütçelerin nelere harcanacağı belli, ölü sayıları yükselişteydi. Bir bağlantı varsa da ben çıkaramadım...



# KADINLAR HAREKETİ BÜYÜTÜYOR

Kadınlar savaş  
karştı hareketin  
en önemli  
belirleyicileri  
oldular. Hem tek  
başına kadın  
hemde anne, eş  
ve çocuk olma  
kimlikleri ile  
alanlara indiler

## Çöp Sepeti

Ersin TEK

"Şu anda Ankara'da 190 günlük su kaldı." Bu sözler, yılların eskitemediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'e ait. Tarih 23 Aralık 2006. Bundan 7 ay yani 210 gün önce.

Bu açıklamalardan sonra Ankara'da ne yapıldı?

Önce beklendi. Sonra beklendi. Bunlardan yorulan yetkililerin çözüm için beklediği tahmin ediliyor. Sonra 22 Temmuz seçimleri geldi geçti. Geçer geçmez de Ankara'da su kesintileri başladı. Borulardan "tıss" sesi halktan ise öfke dolu homurtular yükselirken Gökçek, sülfat oranının anormalliği ile meşhur Kızılırmak'tan su getirme projesine başladı. Bu arada kesintiler devam ederken Ankara'da iki boru patladı.

Ne olduysa ondan sonra oldu. Dikmen'de halk tankerele el koydu, hızla yerel eylemler yapılmaya başlandı. Gökçek kesintileri savundu, halkın tepkisine ise "kadrolu eylemci bunlar" dedi. Fakat tepkiler git-tikçe yükseldi.

Sonra Gökçek birden-bire suyu kesmemeye karar verdi. Gökçek ile görüşen Tayyip Erdoğan "Ankara'nın 4-5 ay (120-150 gün) suyu var; sonrasına Kızılırmak'tan su geliyor" açıklaması yaptı.

Bu yılan hikayesinin özeti bu.

Şimdi akıllarda birçok soru var.

Öncelikle "lan madem su vardı ne diye günlerce halkı perişan ettiniz?"

Sonra akla takılan soru ise adeta havuz problemi gibi: "Ankara'nın 23 Aralıkta 190 günlük suyu varken 210 gün sonra 150 günlük suyu (yağış çok az olduğu halde) nasıl olur?" ve "Biri bizi kandırıyor mu ne?"

Son olarak Gökçek, zehirli çözümü Kızılırmak suyunda çalışan işçilerin parasını ödemişmiş. "Biz hiç olmazsa kadrolu eylemciyiz. Gökçek taşeron işçiyi parasını da ödemiyor!"

Dünyanın neresine bakarsanız bakın sosyal hareketlerin, siyasal mücadelelerin, antikapitalist kampanyaların odağında kadınlar var ve katılmaları içerisinde giderek büyüyen bir çoğunluklar.

Dünya nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğunu düşünürsek bu normal gözükebilir. Ancak ayrımcılık, eşitsizlik, cinsiyetçilik ve aile kurumunun kuşatmasına maruz kalan kadınlar, erkekler kadar çok olmalarına rağmen hep hiçe sayıldılar. Sosyal yaşamın dışına itildiler.

### Yeni-liberal muhafazakarlığa karşı

1960'lara, ABD'nin Vietnam yenilgisinin ardından tüm ezilenler gibi kadınların mücadelesi damgasını vurdu. Katı ahlakçılık ve aile kurumu baştan aşağı sorgulandı. Kadın hakları siyasal mücadelenin olmazsa olmaz bir parçası olarak yer etti. Dünya devriminin son provası 1968 hareketi, büyük oranda bir kadın hareketiydi. Ancak 68 yenildi ve yeni-liberal saldırı başladı.

1980'li yıllar ailenin yüceltilmesi ile geçti. Yeni-liberal muhafazakarlık aile değerlerini kutsuyor, cinselliği doğurganlıkla eşitliyordu. Kadının çocuk doğurmak ve iyi bir eş olmakla yükümlü olduğu görüşü sistematik olarak topluma dayatıldı. Ancak 90'ların sonlarında durum değişmeye başladı. Yeni-liberalizmin önünü

açtığı kapitalist küreselleşme yeni sektörler yarattı. Eğitim, sağlık, sigorta ve bankacılık gibi kurumların büyümesi, ortaya milyonlarca kişiyi istihdam eden bir hizmet sektörü çıkardı. Bu sektörde çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

"Çalışıp kocasına yardımcı olan ve akşam eve döndüğünde iyi bir eş" olmak zorunda bırakılan kadınların hayatı zorlaşsa da sosyal hayata katılmaları sosyal mücadelelerde de öne çıkmalarını sağladı. 90'ların kapanışına Seattle'da Dünya Ticaret Örgütü'nün binlerce antikapitalist tarafından basılması damgasını vurdu, orada kadınlar çoğunluktaydı.

### Anti-emperyalist mücadelede kadınlar

Yeni-liberalizme karşı direniş ve savaş karşıtı hareketin doğuşu, kadınların mücadeleye kitlesel olarak katılımının önünü açtı.

Antikapitalist hareket, cinsiyetçiliği baştan sorguluyor, kadınlar özgür olmadan hiçbir şeyin

**Kadınlar her yerde harekete katılıyor, yön veriyor ve hareketi büyütüyor. En alta itilmiş, ezilmiş ve cinsiyetçiliğe maruz kalan kadınlar öne çıktıkça sistemin temelleri de sarsılıyor.**

değişmeyeceğini bir önkabul olarak ele alıyordu. Bunu lafta bırakmıyor, geleneksel sol ve sendikal hareketteki durumun aksine pratikte bunu gerçekleştiriyordu. Kadınların ezilmesine dair farkındalık, hiyerarşik ve bürokratik olmayan örgütleniş, doğrudan demokrasi gibi yeni hareketin temel özellikleri kadınlara öne çıkma ve erkeklere ise değişme şansı sağladı.

Savaş karşıtı harekete kadınların katılımıysa çok daha geniş boyutlu. Irak'taki ABD işgali ve Ortadoğu'da işlenen suçlar 4 kıtada birden kadınların başını çektiği hareketler tarafından mahkum ediliyor. Başörtülü ve başörtüsüz kadınlar anti-emperyalist mücadelenin bel kemiğini oluşturuyor.

### Türkiye'de de kadınlar önde

Türkiye'de dünyanın yolunu izliyor. 1 Mart tezkeresini yırtıp, Türkiye'nin Irak savaşına dahil olmasını engelleyen savaş karşıtı hareketin çoğunluğu kadınlar. Küresel BAK aktivistlerinin çoğu kadın, binlerce savaş karşıtının yürüdüğü kortejlerde kadınlar hep çoğunlukta.

Küresel Eylem Grubu'nun 2005'ten bu yana yürüttüğü küresel ısınmaya karşı kampanyalar en çok kadınlardan destek görüyor, KEG'de ezici bir kadın çoğunluğu var.

2000'lerde Türkiye'de gerçek bir muhalefetin



açıya çıktığı her olay ve mücadelede durum aynı. Baskın Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalarında da bunu gördük.

Kadınlar her yerde harekete katılıyor, yön veriyor ve hareketi büyütüyor. En alta itilmiş, ezilmiş ve cinsiyetçiliğe maruz kalan kadınlar öne çıktıkça sistemin temelleri de sarsılıyor.

Tüm aşağıdan devrimler ve büyük mücadeleler kadınlar yön verdi. 1917'nin 8 Mart'ında Petersburg fabrikalarında çalışan kadınlar 8 saatlik iş

günü için greve çıkmalarını, Rus Çar'ının yıkılışı ve sosyalist devrim izledi. Rus Devrimi gibi 1871 Paris Komünü ve 1936 İspanya Devrimi de büyük ölçüde kadın devrimiydi.

Küresel kapitalizm kadınlar tarafından reddedilmeden yıkılmaz. Kadınları 2. sınıf gören geleneksel siyasetlerin karşısında onların önünü açan yeni bir sol siyaset, sosyal mücadelelerin büyümesi ve kitleselleşmesi 21. yüzyıl kapitalizmini de sarsacaktır.